

## **ΕΙΣΦΟΡΕΣ**

Ο κος Σταύρος Πατρίκιος εισέφερε το ποσό των 250 ευρώ για τις ανάγκες του περιοδικού.

Στις 3.12.2015 από εισφορές στη μνήμη της μ. Ελένης Ανδρέα Τοικκά από την Αγία Μαρίνα Κυδρέας που έγιναν στην κηδεία της εισπράχθηκε το ποσό των 595 ευρώ για το περιοδικό Ελεύθερη Κυδρέα.

Ο Δήμος Κυδρέας εισέφερε το ποσό των 200 ευρώ για τις ανάγκες του Σωματείου.

Το Δ.Σ. του Σωματείου ευχαριστεί θερμά.

**Στα κείμενα εκφράζονται προσωπικές απόψεις των συνεργατών που τα υπογράφουν και δεν εκφράζουν ούτε δεσμεύουν με κανένα τρόπο το Σωματείο.**

## Ο ιερέας της Αγίας Άννας Παπαζαχαρίας Κασαρτίδης 20.10.1903-5.5.1962

της Ανδής Πέτσα-Σαββίδου



Γονείς του η Ελεγκού Παπαζαχαρία και ο Χατζη-Χρήστος Πετάσης (εγγόνι του Κάσορτου) από τη Συρκανιά. Η Ελεγκού είναι κόρη του δρυλικού πρωτόπαπα των πάνω ενοριών Παπα-Ζαχαρία Ιωάννου Χατζήπαπα ή Παπα-Ζαχαρκά (1822), ενός φλογερού ρασοφόρου αγωνιστή που κυριολεκτικά τον τρέμανε οι Τούρκοι και που στάθηκε προστάτης των φτωχών και των κατατρεγμένων χριστιανών.

Άλλα παιδιά του Παπα Ζαχαρκά και της Μαρίας, το γένος Σιούκκουλου από τη Συρκανιά, η πρωτοδασκάλα Πολυξένη Παπαζαχαρίου και ο Γιαννακός που παντρεύτηκε την Ελένη της

Χατζηνούς από τη Συρκανιά. Η Πολυξένη σύμφωνα με τα Εκπαιδευτικά της Κυθρέας (Blue Books από το 1887-1903 δίδαξε διαδοχικά στα δημοτικά σχολεία της Κυθρέας (από το 1895-96 μέχρι και το 1899-1900 στο Παρθεναγωγείο της Αγίας Μαρίας). Παντρεύτηκε τον επίσης Κυθρεώτη Πολύδωρο Αντωνιάδη από την ενορία Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας. Η Πολυξένη πέθανε το 1938 σε ηλικία 79 χρόνων. Ο Χατζηχρήστος Πετάσης και η Ελεγκού έκαμαν τον Γιώργο (πατέρα του Στέλιου Πετάση), τον Πολύδωρο (δάσκαλο), τον Ζαχαρία, τον Ηρόδοτο και τον Γιάννη Πολυδωρίδη (γιατρό στη Λευκωσία).

Ο Ζαχαρίας μαζί με τον αδελφό του Γιάννη μετοίκησαν στην Πάφο όπου βρισκόταν το ζεύγος Πολυξένης και Πολύδωρου Αντωνιάδη και φοίτησαν στο Γυμνάσιο του Κτήματος. Ο Ζαχαρίας στη συνέχεια φοίτησε στο English School στη Λευκωσία. Στη φοίτησή του στην Αγγλική Σχολή χρωστά το ότι χειριζόταν άριστα την Αγγλική, γι αυτό πήρε μέρος σε όσες αγγλόφωνες ταινίες γυρίστηκαν στην Κυθρέα. Μετά την αποφοίτησή τους ο μεν Γιάννης σπούδασε γιατρός στην Αθήνα –είναι ο πρώτος γιατρός καρδιολόγος της Κύπρου – ο δε Ζαχαρίας προσλήφθηκε στο Δασονομείο με ευρύτερες προοπτικές για ανέλιξη στον κλάδο της δασονομίας, εξ ου και στάληκε στην Νότιο Αφρική για περαιτέρω εκπαίδευση.

Τελειώνοντας την εκπαίδευσή του μετατέθηκε στον Πολύστυπο και στα Λαγουδερά. Το 1933 παντρεύτηκε την Αγάθη από τη Συρκανιά, κόρη του Χρίστου Χατζηνικόλα και της Ελένης. Στα πρώτα στάδια δημιουργίας της οικογένειας και λόγω δυσκολιών στο μεγάλωμα των παιδιών πείστηκε να γίνει ιερέας. Διορίστηκε στην εκκλησία της ενορίας του, την Αγία Άννα.

Ο Παπαζαχαρίας και η Αγάθη απέκτησαν τους:

**Τάκη** που νυμφεύθηκε τη Λένια Πετρίδου από τον Άγιο Ανδρόνικο Κυθρέας. Παιδιά τους η Μιράντα και ο Ζαχαρίας.

**Πολυξένη**, παντρεμένη με τον Θεόδωρο Μιχαήλ από τον Άγιο Θεόδωρο του Αγρού. Παιδιά τους ο Ζαχαρίας και ο Μιχαλάκης.

**Ελένη**, παντρεμένη με τον Γεώργιο Σάββα Χειλά από την Χαρδακιώτισσα. Παιδί τους η Μαρία.

**Νίκο** (Αφρική). Ανύπαντρος.

**Πολυδώρα**, παντρεμένη με τον Ηρόδοτο Χριστοφίδη από τα Χαντριά. Άτεκνοι.

**Ιωάννη**, νυμφευμένο με την Δέσπω Χαραλάμπους από το Γέρι. Παιδιά τους η Αγάθη και ο Χαράλαμπος.

**Αντρέα**, νυμφευμένο με τη Φανούλα Θεοφάνους από τη Μοσφιλωτή. Παιδιά τους ο Ζαχαρίας και ο Τάσος.

Η ζωή του Παπαζαχαρία ήταν δυστυχώς σύντομη. Το Μάη του 1962 απεβίωσε λόγω ασθένειας. Η πρεσβυτέρα απεβίωσε στις 31.12.1984 σε ηλικία 78 χρόνων και τάφηκε στο Κοιμητήριο Καϊμακλίου.

---

Πληροφορίες από: *Η Κωμόπολη της Κυθρέας του Γιώργου Πετάση, Η Δασκάλα Πολυξένη Παπαζαχαρία από την Κυθρέα*, του Χρ. Πέτσα στο Περιοδικό Ελεύθερη Κυθρέα, Αρ. Τεύχους 68-69 και από Πολυδώρα Παπαζαχαρίου-Χριστοφίδη.