

Η Κυθρέα σε πολλές περιπτώσεις έγινε το φόντο για κινηματογραφικές ταινίες. Αναφέρω χαρακτηριστικά την ταινία «Αυτοί που τολμούν» (They who dare), παραγωγής 1953 με πρωταγωνιστές τους Ντέρκ Μπόγκαρντ, Ντένολμ Έλιοτ και Ακίμ Ταμίρωφ. Όλα τα εξωτερικά γυρίσματα της ταινίας έγιναν στα γραφικά τοπία του χωριού και στην οροσειρά Πενταδακτύλου. Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή πολλών Κυθρεωτών όπως αυτή του Παπαζαχαρία, της Παύλινας και του Σαλαχώρη. Μια άλλη πρόσφατη ταινία σε σχέση με την πρώτη, που δυστυχώς μας διαφεύγει ο τίτλος της, γυρίστηκε στην περιοχή της Κυθρέας και την οροσειρά του Πενταδακτύλου με πρωταγωνίστρια την Ράκελς Γουέλς.

Πολλά μπορούσαν ακόμη να γίνουν στο χωριό για τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη. Μετά την τουρκική εισβολή μια ομάδα δραστήριων Κυθρεωτών ίδρυσε το προσφυγικό Σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα», με σκοπό την διαφύλαξη της άσβεστης μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Σωματείο μεταξύ

άλλων, διοργανώνει ετήσιο μνημόσυνο πεσόντων περιοχής Κυθρέας, ετήσιο ποιητικό διαγωνισμό, ετήσια κυθρεώτικη βραδιά, έκθεση τερακότων Κυθρέας, επισκέψεις σε καταυλισμούς, αποστολή διαφόρων υπομνημάτων, εισηγήσεων και τηλεγραφημάτων σε προέδρους διαφόρων κρατών και κυβερνήσεων, δίδει και εκδίδει το τετραμηνιαίο περιοδικό «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» κ.λ.π.

Αυτή είναι σε συντομία η πλούσια σε παρελθόν και παρόν πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής Κυθρέας.

- «Χωριό μας αγαπημένο θα ξανάρθουμε άραγε κοντά σου να ζήσουμε όπως πριν; Ναι, θα ξανάρθουμε και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας που κόπηκε εδώ και εννιά χρόνια εκείνη την καταραμένη μέρα του Αύγουστου του 1974 και θα θυμόμαστε πως ζήσαμε μέσα σ' ένα όνειρο. Θα ζωντανέψεις και εσύ και εμείς που στενάζουμε».

ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΑΣΗΣ
Από την Κυθρέα και
τώρα στη Λευκωσία

ΑΣ ΗΤΑΝ ΜΠΟΡΕΤΟ

Ας ήταν μπορετό
με ήλιο ή με φεγγάρι μ' αέρα ή μ' αγιάζι
ας ήταν μπορετό
με σκοτάδι βαθύ
να καθόμουνα για λίγο κάτω από ένα γιασεμί
Ας ήταν μπορετό
ν' ακουμπούσα σ' ένα ξωπόρτι
ας ήταν μπορετό
να ξαπόσταινα το κορμί μου
σ' όποια κι αν λάχει καρέκλα της αυλής μου
Ας ήταν μπορετό
να μυρίσω λεμονανθούς και ποταμογείτονες
ας ήταν μπορετό
ν' αντικρύσω τον ήλιο κατάμματα την ώρα που γεννιέται
από 'να πράσινο παραμύθι
ας ήταν, ας ήταν θεέ μου μπορετό...

ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ ΑΝΘΗ