

Καλώς ήλθατε κ. Νικολάι Τσαουσέσκου

Καλώς ήλθατε στο νησί της Αφροδίτης μεγάλε ηγέτη του φίλου ρουμάνικου λαού. Καλώς ήλθατε στη χώρα της φιλοξενίας που ξέρει να αγαπά και να εκτιμά τους φίλους της τους ξένους. Σας καλωσορίζει ένας μικρός λαός που έχει ριζωμένη μέσα του την επιθυμία της ζωής και της ειρήνης. Σας καλωσορίζει ένας λαός πονεμένος που δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις αδικίες των ισχυρών της γης και των κακών γειτόνων του.

Αποτεινόμεστε σε σας τον αντάξιο απόγονο του Μεγάλου Στεφάνου που μας νιώθει πιο πολύ από οποιοδήποτε άλλο φίλο μας γιατί στη μακραιώνη ιστορία σας είχατε και εσείς τις ίδιες δοκιμασίες όπως και εμείς από τους ίδιους κακούς γειτόνους μας. Οι ιστορίες λέγουν πως ο Μέγας Στέφανος χρειάστηκε να κάμει σαράντα εφτά πολέμους για να κρατήσει τους Τούρκους εισβολείς μακριά από την πατρίδα σας.

Αποτεινόμεστε σε σας τον ευτυχή ηγέτη που τον εμπιστεύεται όχι μόνο ο λαός του αλλά όλοι οι γείτονι του συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Τούρκων. Σε σας που εγεννήθητε για το καλό των βαλκανικών λαών και όλων των άλλων λαών που υποφέρουν. Αποτεινόμεστε σε σας τον ευγενή ηγέτη που είστε προσιτός όχι μόνο στους υπηκόους σας αλλά προς όλους τους λαούς που χρειάζονται τη βοήθεια σας. Σας μιλά ένας μικρός λαός που δεν τιμώρησε ο ίδιος τον εαυτό του αλλά άλλοι τον τιμώρησαν. Σας μιλά ένας μικρός λαός θαυμαστής του έργου και της ανδρείας σας και σας παρακαλεί να το βοηθήσετε με την ακτινοβολία σας για να κερδίσει αυτό που είχε και έχασε. Σας μιλά ένας μικρός λαός που παρόλη την αδικία και την ταπείνωση που υπέστη

έμαθε να συγκρατεί κάθε μίσος και να περιμένει.

Δεν μισούμε τον τούρκικο λαο, τους δε Τουρκοκυπρίους φίλους μας τους θεωρούμε ακόμη αδελφούς μας. Οι διαφορές μας δεν βρίσκονται ούτε με τους Τουρκοκυπρίους ούτε με τον τούρκικο λαό. Θύματα και αυτοί του σωβινισμού και της κενοδοξίας των αρχηγών τους, που τους έμαθαν να αγαπούν αυτά που δεν έχουν και αυτά που δεν τους ανήκουν. Οι αρχηγοί τους είναι δυστυχώς τόσο πονηροί και ξέρουν να υποκρίνονται τόσο καλά ώστε να εξαπατούν τους πάντες. Κινούμενοι ανάμεσα σε ένα προσποιημένο πολιτισμό και μια θαρραρότητα ξέρουν να κρατούν τους απλούς Τούρκους σε αυταπάτες και τους διδάσκουν από αιώνες τώρα να αγαπούν την εύκολη ζωή και την πλάνη. Είναι ακριβώς από αυτούς που θέλουμε να απαλλαχθούμε για να γνωρίσει ο τόπος μας γαλήνη και ευτυχία. Βαρεθήκαμε μεγάλη αρχηγέ, του φίλου ρουμάνικου λαού, την προσφυγιά και την παρουσία στον τόπο μας του φοβερού Αττίλα. Βοηθήστε μας για να τον απαλλαγούμε.

Ξέρουμε τη δύναμη σας και ξέρουμε πόσο μισάτε τις αδικίες και τους πολέμους. Εν όνοματι της ειρήνης σας ζητούμε να μας συμπαρυσταθείτε χρησιμοποιώντας όλη την επιρροή σας για να εξασφαλίσουμε μια πατρίδα ελεύθερη, ακέραιη και αποστρατικοποιημένη. Και τότε τα στόματα και οι καρδιές όλων μας θα έχουν μέσα τους το όνομα σας και θα σας ευγνωμονούμε αιώνια.

Α.Μ. Δημητριάδης
25.10.1983