

σα, πιο συνειδητή και πιο χαρούμενη. Οι αρχαίοι Έλληνες έδωξαν από τον άνθρωπο την αμάθεια και έθεσαν τα θεμέλια της επιστήμης και των καλών τεχνών, που χωρίς αυτά θα ήταν δύσκολο να ξεχωρίσεις τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα.

#### **A.M. Δημητριάδης**

Υστερόγραφο - Γράφοντας το πιο πάνω σημείωμα σκέφτηκα γιατί άραγε οι Τούρκοι σωβινιστές να μη συμμορφώνονται με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και να συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται.

Όμως δεν άργησα να βρω την απάντηση. Φαίνεται πως οι Τούρκοι σωβινιστές αρνούνται να δεχθούν την επίδραση του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, που δόξασε τον άνθρωπο και το πνεύμα του του οποίου αναπόσπαστο μέρος είναι και η Κύπρος. Αλήθεια τι κρίμα αυτοί οι άνθρωποι να προτιμούν να κινούνται ανάμεσα σε ένα προσποιημένο πολιτισμό και μια βαρβαρότητα, που εκκληρονόμησαν από τους Σουλτάνους προγόνους τους και να μη μπορούν να προσαρμοστούν με το πνεύμα της εποχής μας.

**A.M.Δ.**

## ΠΑΡΕΝΘΕΤΙΚΑ

- I Γύρεψα όλα τα χρώματα  
ώσπου ένα δειλινό  
τα είδα όλα να βουλιάζουν  
πίσω από τις παρυφές ενός βουνού.  
πέρα στη Δύση...
- II Η εφημερίδα του σήμερα  
ίδια με του χτες  
ή του προχτές  
με μια άλλη εικόνα  
ή γράμματα σ' ένα σχήμα συνθήματος  
η εφημερίδα μου,  
κάθε μέρα  
η ίδια...
- III Αν μείναμε μόνοι είναι  
γιατί οι τελευταίοι μας σύντροφοι  
ζαλισμένοι στα κύματα  
ξεχάστηκαν σ' ένα μικρό θαπόρι  
με φθαρμένα κουπιά...
- IV Αν ξεμακρύναμε από τους άλλους  
είναι γιατί την πρώτη του Μάη  
είδαμε την Άνοιξη  
χωρίς χρώματα και πέπλα  
με ματωμένο το Πρόσωπο  
και τότε μπορέσαμε  
να την αγαπήσουμε...

**NANTIA ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ**