

ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ένας ξενητεμένος Κυθρεώτης

Υπό ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤ. ΠΕΤΑΣΗ
Φοιτητή Νομικής

Στο νέο τούτο τεύχος του περιοδικού μας «Ελεύθερη Κυθρέα», δημοσιεύουμε τρία ποιήματα του συγχωριανού μας Σάββα Νικολάου, απ' τη ενορία Συρκανιά Κυθρέας και από 15 χρόνων εγκατεστημένου στην Αμερική.

Πριν απ' τη Τουρκική εισβολή στην Κύπρο και την κατάληψη της κωμόπολης μας Κυθρέας, ο Σάββας Νικολάου πηγαινοερχόταν στο χωριό του, έβλεπε τ' αδέρφια, τους συγγενείς και φίλους του και επέστρεφε πάλι πίσω. Η τουρκική εισβολή όμως του «έκοψε» το δρόμο. Τ' αδέρφια του και οι συγγενείς του ξεριζώθηκαν μαζί με χιλιάδες άλλους συμπατριώτες τους, αφήνοντας τις περιουσίες, τα ιερά και όσια τους στους θάρβαρους απ' τη Ανατολή.

Παρόλα αυτά όμως, αν και χιλιάδες μίλια μακριά, ο Σάββας Νικολάου δεν ξεχνά τ'

αδέρφια του, το αγαπημένο του χωριό και γενικότερα τη σκλαβωμένη Κύπρο μας, την τουρκοκρατούμενη Τζιυρκάν του, καθώς και νέα για συγγενείς και χωριανούς του.

Η αγάπη του Σάββα Νικολάου για το σκλαβωμένο χωριό του, τ' αδέρφια του, καθώς και η επιθυμία του, που είναι και επιθυμία κάθε ξενητεμένου αδελφού μας, να ξανάρθει και να ζήσει σε μια λεύτερη χωρίς ξένα στρατεύματα Κύπρο, διαφαίνεται στους στίχους των ποιημάτων του.

Πιο κάτω παραθέτουμε τα τρία τούτα ποιήματα, που μας παραχώρησε για δημοσίευση στο περιοδικό μας, η νύμφη του Χρυσταλλού Νικολάου, απ' τη ενορία Χαρδακιώτισσα Κυθρέας και τώρα κάτοικο στο Δάλι.

ΓΥΡΙΣΜΟΣ

Της Αφροδίτης νησί
στην καρδιά μου
με πόθο κρυμμένο,
με αγάπη για σένα μεγάλη
ελεύθερη για να σε δω
να ξανάλθω προσμένω.

Έστω για λίγο να ξανάλθω
να ζήσω.
Στους ανθισμένους σου κάμπους
στα ωραία σου όρη
στ' ακρογιάλια σου τ' άσπρα
τα μαγεμένα
που με πόνο τα βλέπω στα ξένα.

Εκκλησία, προσευχή και θρησκεία,
ελευθερία για σένα νησί μου,
στης ψυχής μου τα βάθη γραμμένα,
να ξανάλθω να ζήσω με σένα.

ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
από την ενορία Συρκανιά Κυθρέας
και τώρα μετανάστης
στην Αμερική