

πίσω, στο ένα χέρι κρατάει τα λουλούδια, στο άλλο τη βαλίτσα και δεν ξέρει τι να σκεφτεί. Πάνω στα χλωμά μάγουλα της, κυλάνε τα δάκρυα....

Δυστυχώς σήμερα η κοινωνικοοικονομική δομή της κοινωνίας μας έχει αλλάξει. Η αστυφιλία επηρεάζει τον αγροτικό μας πληθυσμό, η γυναίκα είναι υποχρεωμένη να εργαστεί για να συμπληρώσει το εισόδημα της οικογένειας, το στεγαστικό πρόβλημα συνεχώς μεγαλώνει, οι νέοι δεν μπορούν ή μάλλον δεν θέλουν να μπουν μέσα στην ψυχή του γέρου και να τον καταλάβουν. Πιστεύουν ότι οι γέροι είναι «μπελάδες» και δεν πρέπει να

«μπερδεύονται» μέσα στα πόδια τους, γι' αυτό ξεφυτρώνουν συνεχώς στις πόλεις τα ιδρύματα «Ευγηρείας».

Ο γέρος χρειάζεται κατανόηση, αγάπη και ενδιαφέρον από τα παιδιά του. Ας μη παραμελούμε λοιπόν τους γέρους, γιατί τα γηρατειά είναι αναπόφευκτα για τον καθένα μας. Η δική μας συμπεριφορά προς αυτούς θα έχει τον αντίκτυπο της και στα δικά μας γηρατειά. Αξίζει λοιπόν να βοηθήσουμε να γίνει πιο γλυκός ο επίλογος της δύσκολης ζωής τους.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εκπαιδευτικός

Ο ΔΑΥΛΟΣ

Ήταν όμορφο κι ωραίο
στην πλαγιά ρομαντικό
και φαινόταν από κάτω αμφιθεατρικό.
Ήταν ξακουστό στον κόσμο
και στο εξωτερικό.
Κτίστηκαν ξενοδοχεία
κι έγινε τουριστικό
προπαντός για το νερό του
που 'ταν ιαματικό.

Οι σχιστοί ξηροί του βράχοι
που 'ταν εις την παραλία
νόμιζες τους για φιδόρδες
που αφθονούν στη Νορβηγία.
Προπαντός η παραλία
που 'ταν όλο αμμουδιά
έβλεπες να 'ναι ξαπλωμένοι
νέοι, γέροι και παιδιά.
Σ' ένα κόλπο παρακάτω
αναβλύζαν τα νερά
που θεράπευαν αρρώστειες
σαν να ήταν ιερά.

Πιο ψηλά πάνω στη ράχη

πρόβαλλε η εξοχική Καντάρα
όπου κτίσαν Βαρωσιώτες
σπίτια για το καλοκαίρι
του Θεού κατάρτα να 'χει
όποιος έβαλε από φθόνο
για να τα καταστρέψει ο εχθρός
με το θάρβαρο του χέρι.

Πιο κάτω είν' το εκκλησάκι
του Αγίου Σωζομένου κι άλλα
ιερά της θρησκείας μας μνημεία
σ' άλλα τα σημεία μένουν.

Στης οροσειράς την άκρη
στέκουν τα αρχοντικά
της Ρήγαινας τα σπίτια
απ' όπου οι Ρηγάδες βλέπουν
και προς Νότο και Βορρά
αν ερχόντουσαν στην Κύπρο
πλοία εχθρικά ή φιλικά.
Σήμερα αυτά τα σπίτια
κατοικία εγινήκαν
για άγρια πουλιά και φίδια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΝΑΡΗΣ
Ιεροψάλτης από την Ακαθθού