

και ας μας περιβάλει η ενότητα και η ομοψυχία, η ομόνοια και η συναδέλφωση και με λάβαρο του αγώνα μας — Η σωτηρία της Κύπρου μας — ας ενώσουμε δυνάμεις και ενέργειες σαν άτομα και λαός, σαν Κυβέρνηση και Πολιτική ηγεσία για να σώσουμε την προσφιλή μας Κύπρο από τη σωβινιστική βουλιμία των Τούρκων και τον Τουρκικό επεκτατισμό και να

την παραδώσουμε με την σειρά μας στους απογόνους μας ατόφια και ακέραιη, ειρηνική και γαλήνια, τόπο ευημερίας και προόδου για όλους τους κατοίκους της Έλληνες και Τούρκους, Μαρωνίτες και Αρμένηδες.

Τελειώνοντας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του παρόντος συνεδρίου.

Σας ευχαριστώ.

Του Μάρκου Δράκου

Τρία αηδόνια κάθονταν στου Δράκου το ταμπούρι
 Τ' όνα τηράει την Ακανθού και τ' άλλο το Φλαμούδι.
 Το τρίτο το καλύτερο μυρολογά και λέγει.
 Σήκω να φύγεις Δράκο μου από την Τηλλυρία
 σε πλάκωσε ο Σερ Χίου Φουτ με τον Τζοννήν τον Χάρτινγκ.
 Ας έλθουν οι αλλήθωροι ας έλθουν οι μπαστάρτοι
 να δούνε κλέφτικα σπαθιά κι' αρματωλών τουφέκια
 να δουν του Δράκου το σπαθί πως πλέει με στο αίμα
 Και ανιχνεύουν το βουνό βρήκαν τα παλληκάργια
 και δώσαν μάχη ύπουλην και πέσαν τρεις αντάρτες
 μα βρήκαν τέλη άδοξα και φύγαν δίχως ναύλα.

Όλα τα κάλλη έσιης τα νησί της Αφροδίτης
 τζι' έρχονται όλοι να σε δουν π' ανατολήν ως δύσιν.
 Έχεις ήλιον, βουνά και θάλασσαν και φρούτα μυρωδάτα
 που όποιος τα γευτεί θα σε θυμάται πάντα.

Την Κύπρον ούλλοι θέλουν την για να την κάμουν βάσιν
 και δεν την φήννουσιν χρόνια να ησυχάσει.
 Κτύπα ποδά κτύπα ποτζιεί δεν της διούν αμάνταν
 για να την ξαναπιάσουσι και να την έχουν πάντα.

Γεώργιος Σιτανάρης Ιεροφάλης

από την Ακανθού