

Προσφώνηση του συνεδρίου διαμερίσματος Μόρφου

Χαιρετισμός από τον πρόεδρο του Σωματείου «Ελευθέρη Κυθρέα Χρ. Πέτσα στο συνέδριο προσφύγων του διαμερίσματος Μόρφου που έγινε στη Λεμεσό στις 17.11.1985.

Έντιμε εκπρόσωπε του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, έντιμε εκπρόσωπε της μητρός πατρίδος, έντιμε κύριε πρόεδρε του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ κ. Δήμαρχοι Κυρηνείας και Μόρφου.

Αξιότιμοι λοιποί, υψηλοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες.

Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τους αξιωματούχους του σωματείου «Ελευθέρη Μόρφου» που είχαν την πρωτοβουλία της οργάνωσης του παρόντος συνεδρίου. Ευχαριστώ ακόμη που μου δίδεται η ευκαιρία ν' απευθύνω στους αγαπητούς πρόσφυγες θερμό και αγωνιστικό χαιρετισμό και να ευχηθώ πλήρη ευόδωση των εργασιών τους και είτε τούτο νάναί το τελευταίο τους, με την προσδοκία ευνοϊκής λύσης του εθνικού μας θέματος μ' όλους τους πρόσφυγες επιστρέφοντας στα σπίτια και τις περιουσίες τους, ριζώνοντας στα πατρογονικά μας εδάφη.

Ναι! τα χώματα της βόρειας Κύπρου μας είναι κληρονομιά των πατέρων μας, είναι απόλυτη δική μας ιδιοκτησία και καμιά, μα καμιά δύναμη δεν θα μπορέσει να μας τα στερήσει, γιατί έχουν κερδηθεί με μόχθο και κόπο, με ιδρώτα και αίμα με θυσίες και στερήσεις παλιών και νεωτέρων προγόνων.

Ναι! η γη που άρπαξε ο Τούρκος εισβολέας και θέλει σώνει και καλά να την οικειοποιηθεί και να την κάμει δική του είναι κτημοσύνη ελληνική από τα πανάρχαια εκείνα χρόνια που κατέβηκαν οι Αχαιοί στην Κύπρο μας και ίδρυσαν πολιτείες σ' ολόκληρη την επικράτεια της. Οι πολιτείες αυτές κατόρθωσαν να αναπτυχθούν σε βασιλεία κάτω από την καθοδήγηση που είχαν από το δαιμόνιο ελληνικό πνεύμα, για ν' αφήσουν σε μας τους σημερινούς την αρχαιολογική, πολιτιστική και θρησκευτική μας κληρονομιά.

Η σημερινή κατοχή τούτων από τους Τούρκους είναι προσωρινή και παροδική και δεν είναι δυνατό να κρατήσει για πολύ καιρό, γιατί μας τα έχουν αρπάξει με τη δύναμη των όπλων, με το πυρ και το σίδερο με την αρπαγή και τη λεηλασία. Εμείς όλοι οι πρόσφυγες, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους τα διεκδικούμε δυνάμει πιστοποιητικών ιδιοκτησίας και ουδέποτε θα μπορέσουν οι Τούρκοι να τα σφετερισθούν και να τα κάμουν δικά τους οποιαδήποτε σχέδια και εάν επινοήσουν, οποιαδήποτε μέσα και αν εφαρμόσουν.

Στην επίσημη τούτη ώρα διακηρύττω, πως οποιαδήποτε λύση και αν συμφωνηθεί να υπογραφεί στα πλαίσια του διακοινοτικού διαλόγου, για μας τους πρόσφυγες θάναί απαράδεκτη και απορριπτέα, αν δεν εξασφαλίζει το απαλλοτριωτο δικαίωμα και του τελευταίου πρόσφυγα να στραφεί πίσω στο σπίτι του, ανάμεσα σε συνθήκες ασφάλειας, είτε στο παρό στάδιο, είτε σε προβλεπτό σχεδιάγραμμα χρόνου στο μέλλον.

Αγαπητοί πρόσφυγες κρατήσετε ψηλά το αγωνιστικό φρόνημα και κλείσετε τα αφτιά στους σημερινούς ψιθύρους, που διαδίδονται μετ' επιτάσεως πως για να φθάσουμε σε συμβιβασμό με τους Τούρκους πρέπει να κάμουμε τολμηρά βήματα κι άλλες υποχωρήσεις. Απορεί ένας ποιές άλλες υποχωρήσεις πρέπει να γίνουν ύστερα από τις οδυνηρές υποχωρήσεις που έκαμε ο Μακάριος με το 20% των εδαφών μας στους Τούρκους και ύστερα από την οδυνηρότερη υποχώρηση του Προέδρου Κυπριανού τον Γενάρη του 84, που ανέβασε το προηγούμενο ποσοστό στο 25% με την ελπίδα πως θα ελογικεύοντο οι Τούρκοι και θα προχωρούσαν σε εξεύρεση τελικής λύσης του όλου θέματος. Δυστυχώς και πάλι οι Τούρκοι έμειναν αμετακίνητοι στις αδιάλλακτες θέσεις τους και το Κυπριακό περιήλθε σε αποτελμάτωση και πλήρης αδιέξοδο. Απορεί κανέναν, πέραν τούτων των υποχωρήσεων, εάν υπάρχουν περιθώρια άλλων, τη στιγμή που τους προτάθηκαν τα 25% ενώ η δική τους κυπριακή ιδιοκτησία

είναι μόλις 12.5% ενώ η πληθυσμιακή τους αναλογία δεν υπερβαίνει το 18%.

Ξεχνούν τον τούρκικο επεκτατισμό και την βουλιμία των Τούρκων, πως δεν έχει όρια. Ξεχνούν πως όσα τους προτείνουμε ουδέποτε θα ικανοποιηθούν και εγκαταλείψουν τις κατακτητικές τους βλέψεις. Ξεχνούν το Κεμαλικό δόγμα των Νεοτούρκων πως όπου ριζώσει Τούρκος είναι εντελώς αδύνατο να κρατηθεί χριστιανισμός και προπαντός Έλληνες, γιατί ενάντια τους οι Τούρκοι τρέφουν τα πιο σφβινιστικά μίση:

Για να μας πείσουν μάλιστα για πρόσθετες υποχωρήσεις επιστρατεύουν διάφορες κινδυνολογίες την διπλή ένωση, την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Ο μεγάλος κίνδυνος για την Κύπρο μας είναι η πάγια επιδίωξη των Τούρκων για τουρκοποίηση όλης της Κύπρου μας. Αλλά ο άμεσος και ψηλάφητος κίνδυνος είναι η αποδοχή και υπογραφή μιας απαράδεκτης λύσης, μιας νόθου λύσης, που μόνο δεινά και καταστροφές θα συσσωρεύσει στην Κύπρο μας.

Προτιμότερο να καταλάβει ο ίδιος τα μέρη μας παρά να στέρξουμε μόνοι μας να παραδοθούμε στον Τούρκο εισβολέα. Στην προκειμένη περίπτωση ας παραδειγματιστούμε από τους Παλαιστίνιους που διεξάγουν αγώνα ενάντια στους Εβραίους από του 1948 και μάλιστα αγώνα αιματηρό, που έλαβε στα τελευταία χρόνια τεράστιες διαστάσεις που προσεγγίζει την ολοκληρωτική καταστροφή και την τέλεια εξόντωση της Παλαιστινιακής γενιάς και όμως δεν ενδίδουν στην παράδοση.

Ηταν καιρός η σημερινή κατάσταση που διέρχεται το εθνικό μας θέμα ν' αφήσουν οι πολιτικοί μας ηγέτες κατά μέρος κομματικές διαφορές και ιδεολογικές τοποθετήσεις και ν' αναλάβουν συλλογικά και υπεύθυνα την υπόθεση του εθνικού μας θέματος για τη σωτηρία της Κύπρου μας από τον Ασιατή κατακτητή.

Λυπηρό να πω πως αντί τούτου κατήλθαν σε εκλογικό αγώνα, σε προστριβές και διενέξεις, σε αλληλοκατηγορίες και ύβρεις. Το πιο λυπηρό ακόμη είναι πως στην προσπάθεια τους για κομματική επικράτηση απο-

καλύπτουν γεγονότα και καταστάσεις άκρως απόρρητα και γίνεται έτσι ανοικτή πληροφόρηση των Τούρκων προς ζημιά και εκτροχιασμό του εθνικού μας θέματος. Είναι τελείως απαράδεκτο καίρια και λεπτά θέματα που συζητούνται σε συσκέψεις της ηγεσίας μας ν' αποκαλύπτονται δημόσια.

Η θλιβερή κατάσταση που δημιουργήθηκε είναι αποτέλεσμα και συνέπεια των κακών εκτιμήσεων και της αγωγίας των ηγετών να επικρατήσουν του αντιπάλου τους. Αυτό που προέχει είναι η κομματική επικράτηση. Και δυστυχώς αυτός ο στόχος συγκαλύπτεται κάτω από το μανδύα της «σωτηρίας της Κύπρου». Προχωρούμε ακάθεκτα σε βουλευτικές εκλογές για να σώσουμε την Κύπρο.

Θα διαπιστώσουμε όμως ύστερα πως ούτε οι βουλευτικές εκλογές θα μας σώσουν ή θα δώσουν λύσεις. Θα βρεθούμε και πάλι στα αδιέξοδα και θα παραμεινουμε εγκλωβισμένοι στην αποτελεμάτωση. Δυστυχώς μας παρασύρουν οι ψευδαισθήσεις και είμαστε αιχμάλωτοι του φανατισμού μας.

Τούτες οι στιγμές είναι κρίσιμες για την Κύπρο μας. Ούτε τα προεκλογικά πανηγύρια, ούτε οι συνθηματολογίες και οι ψευδαισθήσεις ότι μετά τις εκλογές ή τις επόμενες ή τις μεθεπόμενες θα μπούμε σε «ήσυχια νερά» μας σώζουν.

Αν στις σκέψεις των ηγετών μας δεν κυριαρχήσει κάποτε η ανάγκη του συμβιβασμού και των θυσιών αν δεν αναζητηθούν μέσα σε ειλικρινείς και σοβαρούς διαλόγους λύσεις, αν δεν πρυτανεύσει το συμφέρο της Κύπρου και η σωτηρία του λαού της, δεν θα μας σώσει καμιά εκλογή και κανένα εκλογικό αποτέλεσμα.

Τελειώνοντας απευθύνω ευγνώμονες ευχαριστίες στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Ανδρέα Παπανδρέου, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Σαρτζετάκη την Κυβέρνηση της Ελλάδος γενικότερο και σε όλο τον Πολιτικό κόσμο και λαό της Ελλάδας για την ολόπλευρη συμπαράσταση του προς το δίκαιο αγώνα του Κυπριακού λαού.

Ευχαριστώ.