

γούσε λαχανικά: κραμπιά, κουνουπιδιά, ντομάτες, μαρούλια και τα ονομαστά σέλινα.

Δημιούργησε θερινό κινηματογράφο στο χωριό, τον οποίο επεξέτεινε και σε χειμερινό με μεγάλη αίθουσα. Παντρέφτηκε την κόρη του γέρο Σταυρινού από τους προύχοντες του χωριού, που σπούδασε και για γιαντρό, τον Πασχάλη.

Ο ίδιος ο Κκολής σπούδασε και για γιατρό, τον ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο χειρουργό Παναγιώτη Λούκα, που διατηρεί κλινική στη Λευκωσία και για δικηγόρο.

Από τους βοσκούς και προοδευτικούς προβατοτρόφους και αιγοτρόφους του Μαραθόβουνου γνώρισα τον Στεφανή πρωτοπόρο κατασκευαστή χαλλουμιών και

αναράδων και τον Λουκαρή, πατέρα του δασκάλου Γιώργου Λουκά βοηθού Διευθυντή στο ακριτικό σχολείο Αγ. Κασσιανού.

Οι Μαραθοβουνιώτες, όρθιοι στις επάλξεις του αγώνα για δικαίωση και επιστροφή, ίδρυσαν το προσφυγικό σωματείο τους «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΟΣ» και με ψηλό το φρόνημα, ανυπότακτοι, αγωνίζονται, παρακάμπτοντας τις ιδεολογικές τους διαφορές να δουν στην πραγματικότητα «Ελεύθερο» τον Μαραθόβουνο και να γυρίσουν στις πατρογονικές τους εστίες.

**Γεώργιος Α. Κορέλλης**  
Συνταξιούχος Δ/λος  
Λεωφ. Καλλιπόλεως 22  
Λυκαβητός, Λευκωσία.

## Τεθλασμένη

Φτάνει πια η ευθεία οδός  
καιρός ν' αποζητήσουμε  
και τα θέληγτρα μιας τεθλασμένης,  
να εντρυφήσουμε σε κάποια διάρκεια  
να σκοντάψουμε λίγο στις γωνίες  
να σοφιστούμε κι' έναν ελιγμό  
να παρακάψουμε τέλος πάντων  
το μειονέκτημα της ευχέρειας.  
Έτσι όταν θα φτάσουμε στο τέρμα  
θα μας φανεί πιο γλυκός ο καρπός  
καθώς θα τον έχουνε μεστώσει  
ο μόχθος κι ο ιδρώτας της αγωνίας μας.

## Επικήδειο

Σμίγω το θρηνο με το στοχασμό  
ν' αποτίσω το χρέος μας.  
Δειλιάζω να χειρισθώ τις αναλογίες  
μήπως φτιάξω το μίγμα ανισομερές  
και τραυματίσω την περίσταση.  
Σωπαίνω, όμως τη σιωπή μου  
μη την εκλάβετε για σιωπή,  
είναι επισήμανση της ευθύνης,  
ευστοχία του λόγου.

**Τάκης Νικολαΐδης**