

σιάρχης Ριζοκαρπάσου, Μιχαλάκης Τσουλάκος, Διευθυντής Αγγεναγωγείου Δημοτικού Σχολείου, Γεώργιος Παλλήκαρος, Ιατρός, Θεόδωρος Παρπόττας, Κοινοτάρχης, Ενορίας Λεκού, Πατάπιος Λένας, εκπρόσωπος Εθnikοφρόνων Σωματείων, Ριζ/σου, Χριστόδουλος Λαζαρίδης, Φαρμακοποιός, και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπείας της Μονής.

Οι γιορτασμοί έγιναν τον Οκτώβριο του 1967 με μεγάλη λαμπρότητα. Χαρακτηρίστηκαν σαν η σημαντικότερη θρησκευτική εκδήλωση του αιώνα στην Κύπρο και μια από τις σπουδαιότερες της Χριστιανούσης.

Στα πλαίσια των γιορτασμών μεταφέρθηκε από την Πάτρα η Τιμία Κάρα του Αποστόλου Ανδρέα την οποία υπολογίζεται ότι προσκύνησαν πάνω από 200 χιλιάδες Κύπριοι.

Η τελευταία μεγάλη σύναξη πιστών στον Απόστολο Ανδρέα έγινε, υπό εθνικά τραγικές συνθήκες, στις 14/15 Αυγούστου 1974. Εκεί κατέφυγαν από το Ριζοκάρπασο, τη Γιαλούσα, την Αγία Τριάδα, Τον Άγιο Ανδρόνικο και άλλα χωριά της Καρπασίας, όταν ο τούρκικος στρατός που εισέβαλε στην Κύπρο προήλαυε και απέκοπτε την Χερσόνησο της Καρπασίας.

Οι «εγκλωβισμένοι» μας είχαν το χρόνο και τα μέσα να διαφύγουν προς νότο, στις ελεύθερες περιοχές. Προτίμησαν όμως να παραμείνουν στη γενέτειρα γη, επικαλούμενοι την προστασία του Αγίου τους.

**Στον Απόστολο Ανδρέα προσθλέπει σήμερα ο λαός της Καρπασίας, οι εγκλωβισμένοι και οι πρόσφυγες του Διαμερίσματος και οι Καρπασίτες απόδημοι. Είναι το σύμβολο του αγώνα μας για λευτεριά και επιστροφή.**



### Όρκος.

Όρκο κάνω στο Σταυρό,  
στο πανί το ιερό,  
σταθερά ν' αγωνιστώ  
ν' αποδιώξω το κακό,  
που τον τόπο μου βαραίνει  
κι όλα γύρω του μαραίνει.

Η Πατρίδα η ακριθή  
Λευτεριά πάλι να βρει.  
Το καθένα της παιδί  
ν' αγκαλιάσει με στοργή  
κι άνετα σ' αυτή να ζεί  
για να νοιώσει προκοπή.

Σ' εκκλησιές τώρα βουβές  
ν' αντηχήσουν προσευχές,  
απ' αυτούς όπου πονούν  
ψαλμούς κι ύμνοι ν' ακουστούν  
στο Θεό δοξαστικοί  
μέρα σαν έρθει ποθητή.