

εισαγωγή των σεντ τον Οκτώβριο του 1983, αποτελούσαν ουσιαστικά συνέχεια εκείνων που κόπηκαν το 1955, αφού βασίζονταν πάνω στην ίδια αρχή τη διαίρεση της Κυπριακής λίρας σε 1.000 μιλς.

Η έκδοση χαρτονομισμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας προηγήθηκε της έκδοσης κερμάτων· αυτή έγινε την 1η Δεκεμβρίου 1961 με την έκδοση χαρτονομισμάτων των 250 μιλς, των 500 μιλς, της 1 λίρας και των 5 λιρών.

Εκτός των νομισμάτων που αναφέρθηκαν κυκλοφόρησαν και ορισμένα άλλα που είχαν αναμνηστικό χαρακτήρα, με σχέδια Κυπρίων καλλιτεχνών, δημιουργώντας έτσι μια πλούσια σειρά. Σ' αυτά περιλαμβάνονται το νόμισμα της FAO (1970), του Ηρακλή (1975) των Προσφύγων (1976), των Ανθρώπων Δικαιωμάτων (1978), των Ολυμπιακών Αγώνων (1980) και της FAO (1981).

Το 1983 αποτελεί ένα νέο σταθμό στην ιστορία των κυπριακών νομισμάτων γιατί σημειώνεται μια σημαντική αλλαγή = καταργούνται τα μιλς, που για 28 χρόνια (1975 - 1983) αποτελούσαν την υποδιαίρεση της Κυπριακής λίρας και εισάγονται τα σεντ αντικαθιστώντας βαθμιαία τα μιλς. Τα τελευταία αποσύρθηκαν και έπαψαν να αποτελούν νομίμως κυκλοφορούν χρήμα την 1η Μαΐου 1985. Η βασική, επομένως, αλλαγή που έγινε με την εισαγωγή των νέων νομισμάτων συνίσταται στο γεγονός ότι ενώ από το 1955 μέχρι το 1983 η Κυπριακή λίρα υποδιαιρείτο σε χιλιοστά, που ονομάζονταν μιλς, μετά το 1983 υπο-

διαίρεται σε εκατοστά, που ονομάζονται σεντ. Όμως, παρόλα αυτά το νομισματικό σύστημα της Κύπρου στην πραγματικότητα παραμένει αμετάβλητο αφού νομισματική μονάδα εξακολουθεί να είναι η Κυπριακή λίρα.

Τα νέα κέρματα που τέθηκαν σε κυκλοφορία την 1η Οκτωβρίου 1983 έχουν ονομαστική αξία 1, 2, 5, 10 και 20 σεντ. Οι παραστάσεις που φέρουν τα νέα κέρματα είναι παρμένες από τη χλωρίδα και την πανίδα καθώς και το πολιτισμό της Κύπρου (εικόνα 7)



Εικ. 7 Η σειρά των νομισμάτων με σεντ, 1983.

Εκτός από τα κέρματα, εκδόθηκε και τέθηκε στην κυκλοφορία και χαρτονόμισμα των 50 σεντ, το οποίο ο λαός εξακολουθεί να ονομάζει «δεκασέλινο».

ΧΡ. Γ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

Ο Ενάρετος

Έκλεισα τις πόρτες της ψυχής μου
σ' όλα τα πάθη και δεν άφησα
ούτε' ένα μικρό παράθυρο
να μπαίνει λίγος
αμαρτωλός ήλιος
Αλίμονο, ζωσμένος τώρα
τις τύψεις της αρετής μου
εδίψασα μίαν έξοδο.
Λυπήσου με, Κύριε, και στείλε μου
το ρίγος μιάς αμαρτίας,
ελέησε τη μοναξιά της ψυχή μου
με το αίσθημα μίας ενοχής.

Τάκης Νικολαΐδης