

κοινωνίας, δεν επιτρέπουν, σε σας, τους πρόσφυγες της Κυθρέας και τους πρόσφυγες των άλλων σκλαβωμένων περιοχών της Κύπρου, να διανύσετε τα ελάχιστα χιλιόμετρα που μεσολαβούν για να δείτε το πατρικό σπίτι σας, να εκκλησιασθείτε στο ναό του χωριού σας, να προσκυνήσετε τους τάφους των γονιών σας, να περπατήσετε στη γή που γεννηθήκατε και που περιμένει το γυρισμό σας.

Κύριε Πρόεδρε,

Στην Ελλάδα γνωρίζουμε ότι οι πρόσφυγες προκόβουν και δημιουργούν σήμερα στην προσφυγιά. Γνωρίζουμε ότι οι Κυθρεώτες, μέσα από τις τάξεις των οποίων αναδείχθηκαν επιστήμονες και επιφανείς άνδρες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Κύπρου, οικοδομούν ξανά τη ζωή τους σε πείσμα του Αττίλα και της κατοχής. Αλλά γνωρίζουμε, ακόμη, ότι δεν είναι ευτυχείς. Ότι ανυπομονούν να περπατήσουν ξανά στους απέραντους ελαιώνες και πορτοκαλεώνες της αγαπημένης τους γης, να πιούν δροσερό νερό από το κεφαλόβρυσο και να εναποθέσουν ένα λουλούδι μπροστά στον ανδριάντα του ήρωα της ΕΟΚΑ Σπύρου Χατζηγιακουμή.

Προσμένουν την ώρα που θα λειτουργηθούν στην Παναγιά τη Χαρδακιώτισσα και θ' αναπαυθεί επιτέλους εκεί το λείψανο του Αγίου Δημητρίου, που τους ακολούθησε στην προσφυγιά.

Αγαπητοί Κυθρεώτες,

Τα αδέρφια σας, οι Έλληνες στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού βρίσκονται, να είσθε βέβαιοι ότι δεν ξεχνούν το δράμα σας. Εργάζονται για τη δίκαιη υπόθεση της Κύπρου και ελπίζουν ότι ο φετεινός χειμώ-

νας θα είναι ο τελευταίος της προσφυγιάς σας.

Ευελπιστούν ότι οι ειρηνικές διαδικασίες, τις οποίες ο Πρόεδρος Βασιλείου και ο πολιτικός κόσμος της Κύπρου έχουν επιλέξει σαν τον πιο κατάλληλο τρόπο διευθέτησης του Κυπριακού, θα αποδώσουν καρπούς. Όμως, για να γίνει τούτο, θα πρέπει ο Ντενκτάς και η Άγκυρα, που βρίσκεται πίσω του, να δείξουν επιτέλους διάθεση και καλή πίστη και να αποδείξουν ότι οι Τούρκοι, σαν λαός, μπορούν να συγκατέλγονται σε ό,τι λέγεται πολιτισμένη διεθνώς κοινωνία και να θεωρούνται Ευρωπαίοι.

Αν αυτό δεν συμβεί, η Ελλάδα, να είστε βέβαιοι, δεν θα μείνει να παρακολουθεί την κατάσταση με απάθεια, αλλά θα πάρει, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση της Κύπρου, όλα εκείνα τα μέτρα που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της απρόσκοπτης εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο, στα οποία βέβαια συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες.

Αγαπητοί Κυθρεώτες,

Σε λίγο θα ξεκινήσει η συμβολική ειρηνική πορεία σας στους αγαπημένους σας τόπους. Εύχομαι και ελπίζω ότι αυτή θα είναι η τελευταία συμβολική πορεία και ότι σύντομα θα έχετε τη δυνατότητα να πορευθείτε για επανεγκατάσταση στην Κυθρέα, το Νιο Χωριό, το Τραχώνι, το Έξω Μετόχι, τη Μια Μηλιά, το Παλαίκυθρο, την Αγκαστίνα.-

Χαιρετισμός Κόμματος Φιλελευθέρων

Το κόμμα των Φιλελευθέρων συμπαρατασσόμενο με τον προσφυγικό μας κόσμο, αντιλαμβάνεται και συμμερίζεται τον πόνο των προσφύγων συμπατριωτών μας και εύχεται γρήγορη ευόδωση του πόθου τους για επιστροφή στα σπίτια και τις περιουσίες τους, κάτω από συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας.

Το κόμμα των Φιλελευθέρων υποστηρίζει αμέριστα τον άξιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Γιώργο Βασιλείου στο δύσκολο έργο του για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό και θα εργάζεται πάντοτε για μια Κύπρο πραγματικά ελεύθερη, απαλλαγμένη από στρατούς κατοχής με παραμεριζόμενα πάθη και μίση και συναδελφωμένη.