

την Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Και αποφάσισαν σχεδόν αμέσως ότι οι Έλληνες το είχαν κάνει και ορκίζονται εκδίκηση εναντίον των Ελλήνων κλπ.

Αργότερα, ένας φίλος μου που το όνομα του έμεινε μυστικό, μου εκμυστηρεύθηκε ότι αυτός είχε τοποθετήσει τη μικρή βόμβα στην είσοδο τους για να δημιουργήσει ατμόσφαιρα έντασης για να μάθει ο κόσμος ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν σημασία».

Το ζενίθ τις «ιερής αγανάκτησης» στην οποία ο Ντιρβάνα αναφέρεται, ήταν ο σφαγιασμός 8 αόπλων Ελληνοκυπρίων και ο σοβαρός τραυματισμός 5 Ελληνοκυπρίων, κοντά στο χωριό Κιόνελλι στις 12 Ιουνίου, 1958, δηλαδή πέντε μέρες μετά την έκρηξη.

Διερευνητική επιτροπή που είχε συσταθεί υπό την προεδρία του Αρχιδικαστή για να διερευνήσει την υπόθεση, εξέδωσε έκθεση, της οποίας παραθέτουμε απόσπασμα:

«Για μερικές μέρες πριν τη 12η Ιουνίου, κατ' ακρίβεια από τις 7 Ιουνίου, τα διακοινοτικά αισθήματα ήταν εξημμένα στο νησί και υπήρξαν πολλές περιπτώσεις επιθέσεων από Τούρκους, κυρίως στη Λευκωσία,

εναντίον μελών της Ελληνοκυπριακής κοινότητας και επί Ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας.

Η επίθεση ήταν ιδιαίτερα κτηνώδης και οι τραυματισμοί που έγιναν δείχνουν μιά άνευ προηγουμένου βαρβαρότητα».

#### **Διχοτόμηση ή Θάνατος**

Ο σκοπός για τον οποίο η ΤΜΤ οργάνωσε τέτοιες πράξεις βαρβαρότητας διακήρυχθηκε σε φυλλάδιο που κυκλοφόρησε στις 7 Μαΐου, 1958 και που έλεγε:

«Ω Τουρκική νιότη. Πλησιάζει η μέρα που θα κληθείτε να θυσιάσετε τη ζωή και το αίμα σας στον αγώνα για ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ - τον αγώνα για ελευθερία... Είσαι γενναίος Τούρκος. Είσαι πιστός στην πατρίδα σου και το έθνος σου και σου έχει ανατεθεί το έργο της επίδειξης Τουρκικής δύναμης. Να είσαι έτοιμος να σπάσεις τις αλυσίδες της σκλαβιάς με την αποφασιστικότητα σου και τη δύναμη της θέλησης σου και την αγάπη σου για την ελευθερία.

Όλοι οι Τούρκοι, το σωστό και η δικαιοσύνη και ο Θεός είναι μαζί σου. ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ».

### **Σκλαβωμένη ΤΖυρκά 10/85**

*Εσένα που διάλεξε  
η μοίρα να σπαράζει  
της θάλασσας σπαραγδογεννημένη,  
βαθιά κρατώ το πόνο σου  
ραντίζοντας με δάκρυα  
το σκλαβωμένο χρώμα,  
και πάντα στ' όνειρο  
θλέπω τους λόγγους  
της Τζιηρκάς  
και τες ακρογιαλές σου  
και στου Πενταδακτύλου  
τες αετοφωλιές  
καύμός μου, κι' όνειρο  
να ξαναστήσω θρόνο*

**Σάββας Νικολάου**  
από την Κυθρέα  
και τώρα στις Η.Π. Αμερικής