

«δια πυρός και σιδήρου». Οι τυφλοί συμμορίτες του εγκάθετου Ντενκτάς γεμάτοι εμπάθεια και μίσος απέδειξαν περίτρανα ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ανήκουν στους πολιτισμένους λαούς του σήμερα. Απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ, ότι είναι αδίστακτοι και επικίνδυνοι για τον Ελληνισμό. Υπόδειξαν ακόμη και σ' αυτούς που υποστηρίζουν στο εσωτερικό την επαναπροσέγγιση πως θα πρέπει επιτέλους να προσγειωθούν και να δουν ρεαλιστικά ότι πρόκειται περί ανέφικτης πολιτικής θέσης με τα σημερινά δεδομένα.

Μαζί με αυτούς που με μίσος κτυπούσαν και χλεύαζαν γυναίκες και ιερωμένους δεν ήταν μόνο Τούρκο Ανατολίτες αλλά και Τουρκοκύπριοι «αστυνομικοί» και πολίτες. Εμείς μέχρι σήμερα έχουμε δείξει όλη την καλή μας διάθεση ενώ οι Τούρκοι έχουν δείξει όλη τους την αγριότητα, όλη τους την βαρβαρότητα. Ωραία μεν η καλή θέληση ακόμη όμως καλύτερη η αξιοπρέπεια. Ως τότε θα μας εξευτελίζουν, ως τότε θα μας χλευάζουν!

Παρά το βρυκολάκισμα της Τουρκικής κτηνωδίας, οι γυναίκες της Κύπρου δεν έκαναν πίσω. Εκατόν και πλέον συνελήφθησαν και κακοποιήθηκαν ενώ άλλες κατάφεραν να διαφύγουν από την κόλαση που είχε δημιουργηθεί με βαριά ή ελαφρά

τραύματα. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν έδειξαν σημεία δειλίας. Κατάφεραν με την πράξη τους να στείλουν τα μηνύματα ολόκληρου του λαού μας στη διεθνή κοινότητα. Πρώτον απέδειξαν ότι οι Τούρκοι είναι πολιτισμένοι στα λόγια και θάρραροι στις πράξεις και τη νοοτροπία, δεύτερον ότι ο λαός μας είναι διατεθειμένος να αγωνιστεί, τρίτον ότι μπορεί σαν Έλληνες σ' αυτόν τον τόπο να αλλάξαμε πολλούς αφέντες δεν αλλάξαμε όμως ψυχή, τέταρτον ότι αξίζουμε από τον πολιτισμένο κόσμο καλύτερης μεταχείρισης και πέμπτον ότι θα διεκδικήσουμε το αναφαίρετο δικαίωμα της επιστροφής και της ελευθερίας.

Ο Έλληνίδες της Κύπρου κατάφεραν να συγκινήσουν και ν' ανυψώσουν το καταρρακωμένο ηθικό του λαού μας. Απέδειξαν ότι η σπίθα για πραγματικό αντικατοχικό απελευθερωτικό αγώνα υπάρχει και ότι δεν έχει κανένας το δικαίωμα να την σβήσει. Ενωμένες και μακριά από κομματικές σκοπιμότητες με το βλέμμα στραμμένο προς τα κατεχόμενα και προς την επιστροφή μεγαλούργησαν.

Όσον αφορά τους Τούρκους κατακτητές και τους Τουρκοκύπριους του ψευδοκράτους Ντενκτάς είναι καλύτερα να τους παραδώσουμε στην κρίση ολόκληρης της πολιτισμένης ανθρωπότητας.

ΨΥΧΗ ΜΑΣ

*Διχοτομήσαμε την ψυχή μας το ένα μισό
το υποθηκεύσαμε στην ανάμνηση
και τ' άλλο μισό το κυθεύουμε κάθε μέρα
στο χρηματιστήριο του χρόνου
στιγμή - στιγμή μετρώντας τις ώρες
και τις μέρες που αντιπαρέρχονται.
Του κάκου νυκτοήμερα πασκίζουμε
ν' αποσπαστούμε από το χτές και το αύρι
να προσκολληθούμε σε κάποιο παρόν
να πάρουμε πίσω την ψυχή μας.*

Τίκης Νικολαΐδης