

εφήρμοζαν μετά θρησκευτικής ευλάβειας την αρχήν ότι «τα δικαιώματα πρέπει να ώσιν ανάλογα των καθκόντων». Και όμως ενώ ημείς εισφέρομεν τα τρία τέταρτα εκ των φόρων ως είναι η αναλογία του πληθυσμού, αλλά πολύ περισσότερον εκ της εν γένει εργασίας της απαιτουμένης όπως μια Κοινωνία και κατά συνέπειαν Κυβέρνησις υπάρξη, τα δεκαεννέα εικοστά, ίσως αν μη τι πλέον τα πρωτοδικεία (Δαάβι) απαρτίζονται υφ' ενός Μουσουλμάνου και ενός Χριστιανού και του Καδῆ ου η ψήφος ισοφαρίζει προς τέσσαρας άλλας.

Ίσως υπάρχουν λόγοι πολιτικοί, ανώτεροι ως ημείς αδυνατούμεν να ενοήσωμεν όπως η θρησκευτική και εθνική φιλοτιμία ως και τα υλικά συμφέροντα της μειονοψηφούσης φυλής, τυχάνωσι εμμερίμνου προσοχής αλλ' είναι άραγε απαραίτητον να θυσιάζωνται τα συμφέροντα της πλειοψηφίας;

Νέον Κίτιον (αριθμός 5-6) 20/2 Ιουλίου 1879.

Η υμ. Μακαριότης αναφέρει ότι η Α.Ε. ο Μέγας Αρμοστής άμα επάτησε το έδαφος της νήσου επροκήρυξεν εν ονόματι της Ανάσσης ότι προς τοις άλλοις τα ήθη και έθιμα των κατοίκων της Κύπρου θα είναι σεβαστά και όμως μόλις παρήλθον δέκα μήνες μετά την κατοχήν και είδομεν αυτά ολιγορηθέντα και καταπατηθέντα υπό των Άγγλων Διοικητών.

"Νέον Κίτιον 14 Αυγούστου 1879 Αριθμός 12.

Κατηγορητήριον Αγίου Κιτίου κατά του Διοικητού Λεμεσού κ. Ουάρεν επιδοθέν τω Μέγα Αρμοστή.

α) Παραβίασις δικαιοσύνης και ελευθερίας

β) Μεροληψία και αποστέρησις από τη μητρική γλώσσα

γ) Κλοπαί, ατιμώρησαι, χωρίς την δέου-

σα προσπάθεια προς ανακάλυψιν των κακούργων.

7) Νέον Κίτιον 6/19 Ιούνιος 1879.

Η φαύλη διανομή της δικαιοσύνης υπό των δικαστηρίων μας μέχρι της Αγγλικής κατοχής είναι ομολογουμένη. Η πείρα 10 μηνών εδίδαξε ότι η παρουσία ενός Άγγλου.

Assistant Commissair δεν δύναται να αλλοιώσει την φύση αυτών. Οι εν Κύπρω καδῆδες αποτελούν μοναδική εξαίρεση των συναδέλφων τους.

Ιάκωβος Γ. Ζωρζής

## Η ΚΑΡΔΙΑ

Έχω τρυφερή καρδιά  
μεσ' τα στήθη μου βαθιά  
Ρυθμικά πάντα κτυπά  
τη ζωή μου λες μετρά.

Δίνει δύναμη, αντοχή,  
στο μικρό μου το κορμί.  
Έτσι κάνω τις δουλειές  
κι έχω μέσα μου χαρές.

Δυναμώνει το μυαλό,  
πράγματα για με σωρό.  
να μαθαίνω στο σχολείο  
και τον κόσμο ν' αγαπώ.

Η αγάπη μου αυτή  
αγκαλιάζ' όλη τη γη  
και ψηλά στον ουρανό  
τον Πανάγαθο Θεό.

Που μου δίνει στην καρδιά  
την αγγελική χαρά,  
όταν κάνω το καλό  
μέσ' την πλάση Του που ζω.

Γεώργιος Κοκός