

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής του Αλέξη Γαλανού στην πορεία των Κυθραιωτών, την Κυριακή 3.11.91, στις 9.00 π.μ.

(Διαβάστηκε από το Σύμβουλο του Προέδρου κο Αντρέα Χειμωνίδη)

Με ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και αισθήματα υπερηφάνειας για τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εκτοπισμένων Κυθραιωτών, σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό. Επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω πως εγώ προσωπικά όσο και το σύνολο των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων παρακολουθούμε με προσοχή τις αγωνιστικές εκδηλώσεις σας και βρισκόμαστε μαζί σας στα ίδια χαρακώματα για ελευθερία και δικαίωση της μαρτυρικής μας πατρίδας.

Η ελευθερία της Κύπρου δεν είναι διαπραγματεύσιμη, αλλά η ελευθερία δε χαρίζεται. Κατακτιέται με αγώνες, με θυσίες, με συνεπή διεκδίκηση των απάγραπτων και αναφαίρετων δικαιωμάτων μας. Προσβλέπουμε σε μια λύση του εθνικού προβλήματος δίκαιη, διαρκή, δημοκρατική και βιώσιμη, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να ζήσει το σύνολο του Κυπριακού Λαού, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, σε συνθήκες φιλίας, ασφαλείας, συνεργασίας και ευημερίας. Και οφείλουμε όλοι εδώ στην Κύπρο να καταστήσουμε σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε ολιγότερα από όσα θα εδέχοντο οι άλλοι λαοί, κι αυτό είναι το μόνο που ζητούμε, τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο.

Πρώτα πάνω από όλα η ελευθερία της πατρίδας, η επιστροφή στα κατεχόμενα χωριά μας και τις πόλεις μας, η εθνική μας αξιοπρέπεια και τιμή. Για τούτο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενότητα λαού και ηγεσίας πάνω σε μια σωστή αντι-

κατοχική βάση στόχων και σκοπών, με σωστή και σταθερή διεκδίκηση. "Λαοί που έχουν την τόλμη και τη δύναμη να αγωνίζονται εν ανάγκη να θυσιάζονται, οι λαοί αυτοί θα ζήσουν και ποτέ δε θα χαθούν" έλεγε ο Εθνάρχης Μακάριος, και ο λαός μας και την τόλμη έχει και τη δύναμη.

Αυτό ακριβώς κάνουν πράξη οι Κυθραιώτες και σ' ότι αφορά εμάς, ανανεώνουμε τον όρκο πως δε θα ξαποστάσουμε, δε θα λυγίσουμε, δε θα πτοηθούμε, πριν επανενώσουμε την πατρίδα μας, πριν να διώξουμε τον Τούρκο εισβολέα και πριν παραδώσουμε στα παιδιά μας μια πατρίδα Κύπρο πραγματικά ελεύθερη, ανεξάρτητη και κυρίαρχη.

ΟΜΟΝΟΙΑ

Λατρεμένη μου Πατρίδα!
Σαν εσέ άλλη δεν είδα
Προχωρείς μέσα στο χρόνο
Συντροφιά 'χεις τόσο πόνο!
Του Απίλα η πληγή
είν για σένα φοβερή.
Και ο πόνος σου, δικός μου.
Όλα ρήμαξαν εντός μου.
Φοβερό 'ναι το κακό!
Μοιρασμένη είσαι στα δυό.
Μα ελπίζω στο Θεό,
Αυτός θα φέρει λυτρωμό.
Μυαλό, δύναμη, καρδιά
θε να χαρίσει στα παιδιά.
Να μονοιάσουμε όλοι για
ν' απαλλαγούμε απ' τα δεινά.

Γεώργιος Κοκλής