

Χαιρετισμός του Προέδρου Κυπριανού στην αντικατοχική εκδήλωση των Κυθρεωτών

Ο Πρόεδρος Κυπριανού σε σύντομο χαιρετισμό του κατά την σημερινή αντικατοχική εκδήλωση των Κυθρεωτών αφού συνεχάρει τους οργανωτές υπεγράμμισε την αναγκαιότητα για συνεχείς λαϊκές κινητοποιήσεις μέχρις ότου δοθεί σωστή λύση στο Κυπριακό και συνέχισε:

Όλοι θέλουμε λύση του Κυπριακού προβλήματος. Αλλά η λύση πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού στα μαρτυρικά μας χώματα και που να εξασφαλίζει την ελευθερία, την γαλήνη και την ειρήνη στην Κύπρο. Έχουμε υποχρέωση ιδιαίτερα αυτές τις στιγμές που διακυβεύεται το μέλλον του τόπου μας να διακηρύξουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι για να υπάρξει αποδεκτή λύση του Κυπριακού υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις. Τέτοιες βασικές προϋποθέσεις είναι η αποχώρηση όλων των τουρκικών στρατευμάτων και όλων των εποίκων, η επιστροφή όλων των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες, η αποκατάσταση κι ο σεβασμός όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών.

Και επειδή οι πορείες όπως η σημερινή βασικά γίνονται για να υπογραμμίσουν τον πόθο για την επιστροφή στα σπίτια και τις περιουσίες μας, θέλω να υπογραμμίσω ξανά ότι το θέμα της επιστροφής των προσφύγων δεν αφορά μόνο όλους τους πρόσφυγες, αφορά ολόκληρο τον λαό μας. Και η επιστροφή δεν αποτελεί μόνο δικαίωμα αλλά και εθνική αναγκαιότητα αν πρόκειται αυτός ο τόπος να σωθεί". Και κατέληξε: "Εκφράζω την ευχή ότι με τους αγώνες μας που πρέπει

να ενταθούν θα μπορέσουμε τελικά να πείσουμε την διεθνή κοινότητα όχι απλώς να ασχολείται με το Κυπριακό αλλά να ασχολείται σωστά για την προώθηση παραδεκτής λύσης στο εθνικό μας πρόβλημα".

ΟΝΕΙΡΟ

Απαλό, ήσυχο βράδυ
 σα θα ρθει με το σκοτάδι
 φέρε μου τη λησμονιά
 με του ύπνου τα φτερά.

Έτσι μόνο θα μπορέσω
 μέσ' τα αγκάλια του σαν πέσω
 το χωριό μου να ξεχάσω
 και για λίγο να ψυχάσω.

Βάρκα τ' όνειρο λευκή
 ασ με πάει πάλι εκεί,
 όπου η καρδιά ποθεί
 και ανθούν λεμονανθοί.

Να η δροσόλουστη πηγή!
 Αναγαλιάζετ' η ψυχή!
 Στη βαθύσκοιωτη πλαγιά
 κελαηδούνε τα πουλιά.

Να χαρώ τη δροσιά
 του χωριού τη γλυκειά του
 σα με σφίξει ξανά
 στη μαγεύτρ' αγκαλιά του.

Γεώργιος Κοκής