

Σημείωση: Χρήσιμες πληροφορίες για την εργασία μου αυτή, πήρα, από τη ιστορική μελέτη του Παρασκευά Μ. Σαμάρα "Η Ελληνική κατα-

γωγή των Τουρκοκυπρίων - Εξισλαμισμοί - Τούρκικος Επεκτατισμός" Αθήνα 1987.

Πορεία προς την κατεχόμενη Μόρφου

Πορεία οργανώσασι και επήγαν προς του Μόρφου
 εκεί που είν' ειρηνευτές υπόμνημα να δώσουν,
 την Κύπρον μας την όμορφη ίσως και να την σώσουν-
 Από τη Λευκωσία μας όλοι εξεκινήσαν
 στ' Αστρομερίτη το χωριό εκεί εσταματήσαν
 Εκεί στην εκκλησία τους παράκλησιν εκάμαν
 και με ευλάβεια πολλήν με λύπη και με κλάμα-
 Εκεί προσευχηθήκανε για τους αγνοουμένους
 στέφανα καταθέσανε για τους πεθαμμένους
 γι' αυτούς που 'δωσαν τη ζωή για μας τους προδομένους.
 Ο πρόεδρος Κυπριανού εκφώνησε το λόγο ` κι ύστερα
 προχωρήσανε εις το δικό τους δρόμο. -
 Εφθάσαν στα φυλάκια στα Ηνωμένα Έθνη
 κι εδώσανε το ψήφισμα μ' ελπίδακαι με πίστη -
 Με αγωνιστικότητα με πίστη και ελπίδα
 έτσι θ' αγωνιζόμαστε για τούτη την πατρίδα -
 Ο Τούρκος να λογικευθεί τους τόπους μας ` αφήση
 να πάει κείνος έσσω του εκεί πόχει να ρίσει.
 Ο Τούρκος είναι άκαμπτος στα έργα τα δικά του
 νομίζει πως τα δούλεψε ή εν κληρονομικά του
 Σήμερα Κυριακή τελείωσανε οι αντικατοχικές
 τριήμερες εκδηλώσεις ` που οργάνωσαν η Μόρφου
 μεδιάφορες συγκεντρώσεις. Εκεί στου Μόρφου
 τ' όμορφο έχει μιαν εκκλησία που είναι τ'άϊ Μάμα
 κι ο κόσμος όλος πήγαινε κι έπαιρνε του το τάμα

Άγιε μου Μάμαντα μέρωσες το λιοντάρι
 και την πληγή του έγίανες με τη δική σου χάρη.
 Τή δύναμι σου έδειξες και είσαι Καβαλλάρης
 παντοτεινά στη ράχη του ` τη δόξα σου να πάρεις -
 Στην αγκαλιά σου να κρατάς και το μικρόν αρνάκι
 Εσείς που εμερώνετε τ' άγρια θηρία ` πάντοτε
 θα σας παρακαλώ να διώξετε
 την άνομη Τουρκία.

Ελένη Αναστασίου
πρόσφυγας από την Αμμόχωστο