

Το χρέος μας προς τους Βορειοηπειρώτες

Τίτος Αθανασιάδης

Η κατάσταση εξεγέρσεως που τείνει να διαμορφωθεί στην Αλβανία κατά του λαομίσητου καθεστώτος του Αλία και τα σπασμωδικά, κτηνώδη μέτρα καταστολής που σπεύδει να πάρει η κλίκα των τυράννων, επιβάλλουν την επαγρύπνηση και άνευ χρονοτριβής κινητοποίηση της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, των πνευματικών ταγών του έθνους και όλων των ηθικών του δυνάμεων.

Διότι τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα, το οποίο ουδέποτε έπαυσε υφιστάμενο, προβάλλει πάλι εξόχως επίκαιρο, έστω και ως προς την πτυχή του εκείνη, της υποστήριξης του αγώνος των ηρωικών αδελφών μας, για τη διεκδίκηση των επί δεκαετίας καταπατουμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Θέλουμε να ελπίζουμε, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, οι πολιτικοί αρχηγοί, θεσμοί όπως η Εκκλησία και η Ακαδημία Αθηνών, τα Πανεπιστήμια και τα άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, έχουν συλλάβει τα μηνύματα των καιρών. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο άνεμος των αλλαγών που σαρώνει τη διδακτορία του κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη, πνέει τώρα και στα Βαλκάνια. Και ότι δεν είναι δυνατό να εξαιρέσει από την πορεία του το κτηνώδες καθεστώς της Αλβανίας, το οποίο τώρα που αρχίζει να κλονίζεται, γίνεται πιο αιμοσταγές. Ελπίζοντας ότι με την τρομοκρατία, με τις αγχόνες που στήνει στους δρόμους και τις πλατείες, με το κνούτο που περιφέρει στα χωριά, θα αποφύγει την κατάρρευση και την ανατροπή του.

Τα μεγαλύτερα θύματα της σοσιαλβανι-

κής θηριωδίας, είναι οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Διότι είναι η πολυαριθμότερη μειονότητα και η πλέον συνεκτική και πιστή στις παραδόσεις της φυλής της. Αυτή η μειονότητα αντிகρίζει από τα βουνά της τον ελληνικό ουρανό, ζει σε συνθήκες που μοιάζουν με την τουρκοκρατία, βλέπει σφραγισμένες τις εκκλησίες και τα σχολεία της. Τι όμως κι αν οι τύραννοι μετέτρεψαν τους χριστιανικούς ναούς σε στάβλους, τι κι αν έκλεισαν τα ελληνικά σχολεία, οι Βορειοηπειρώτες συνεχίζουν τη μακρά παράδοση του Γένους. Μέσα στη σκλαβιά τους ζουν μια ηθική και πνευματική ανάταση που τους κατατάσσει στο πάνθεο των καλύτερων και γνησιότερων Ελλήνων.

Ναοί και σχολεία - κρυφά σχολεία - έχουν γίνει οι κατοικίες και η συνείδηση των Βορειοηπειρωτών μας. Αυτή τη συνείδηση κανένας δυνάστης και τύραννος δε θα μπορέσει να ξεριζώσει. Αυτό το μοναδικό φαινόμενο της διατηρήσεως άσβεστης της κανδήλας της πίστεως προς το έθνος και τη χριστιανοσύνη, στη Βόρειο Ήπειρο, δημιουργεί σε όλους μας εδώ στην Ελλάδα, βαριές ευθύνες, απέναντι στους Ακρίτες αυτούς του Ελληνισμού.

Αντίθετα όμως προς την Ουγγαρία, όπου ξεσηκώθηκαν και οι πέτρες εναντίον του Τσαουσέσκου, για τις κακουχίες τις οποίες υπέβαλε τους αδελφούς τους στην Τρανσίλβανία, εμείς εδώ στην Ελλάδα περιοριζόμαστε σε ελάσσονος τόνου διαμαρτυρίες για τα μαρτύρια στα οποία υποβάλλονται οι αδελφοί μας στην Αλβανία από τον Αλία. Ενώ τα σοσιαλιστικά και μαρξιστικά ελληνικά κόμματα διαμαρτύρονται επειδή ο υπουργός μας επί των Εξωτερικών, εξέφρασε την ευχή να γίνουν σε-