

**ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
στις 26/11, εορτή του Αγίου Στυλιανού**

Σεβαστό Ιερατείο, αγαπητοί πρόσφυγες της περιοχής Κυθρέας, φίλοι και εκτιμητές του Σωματείου μας,

Θεωρώ πρωταρχικό μου καθήκον να ευχαριστήσω τους ευλαβείς ιερείς και ψάλτες που με τόση προθυμία επιτέλεσαν την αποψινή κατανυκτική ακολουθία. Ευχαριστώ και όλους εσάς που με ανυπόκριτη ευσέβεια παρακολουθήσατε τις παρακλήσεις και ύμνους προς το Δημιουργό του σύμπαντος ορατών τε και πάντων των αοράτων. Ευχαριστώ ακόμη τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους και το λοιπό υπηρεσιακό προσωπικό.

Με την ευκαιρία απευθύνω στη θρησκευτική τούτη σύναξη εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό και εύχομαι ολόψυχα ο Πανάγαθος πατέρας να ευδοκήσει να διώξει από τα πανιέρα μας εδάφη από τα χωριά και τις πόλεις μας το βάρβαρο Ασιάτη επιδρομέα που τα μολύνει εδώ και είκοσι χρόνια.

Το κυπριακό ύστερα από την άρνηση και εγκατάλειψη του διαλόγου από το Ντενκτάς και την Άγκυρα, περιήλθε σε πλήρες αδιέξοδο και άνευ προηγουμένου αποτελεμάτωση που Κύριος οίδε αν θα μπορέσει ν' αναλάβει και επαναληφθεί ο διάλογος. Πέρα από τη στασιμότητα τούτη ο Ντενκτάς προβάλλει αξιώσεις τελείως απαράδεκτες και απορριπτέες γιατί οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε εθνική αυτοκτονία. Ζητά την αναγνώριση

Χρ. Πέτσας

του ψευδοκράτους, την εκ περιτροπής προεδρία, τη συγκυβέρνηση με ίση εκπροσώπηση στην κεντρική κυβέρνηση. Αξιοί επίσης αποτροπή από τη σύνδεση της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή θα ματαιώσει τα άνομα σχέδια των Τούρκων για πλήρη τουρκοποίηση της Κύπρου μας. Ζητά ακόμη τις εγγυήσεις της Τουρκίας και το μονομερές δικαίωμα της επέμβασης και την παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων και των εποίκων μετά τη λύση του κυπριακού.

Εκείνο που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι με την εγκατάλειψη του διαλόγου από το Ντενκτάς και την Τουρκία δίδεται η χρυσή ευκαιρία στη δική μας πλευρά ν' αλλάξει τη στρατηγική του διαλόγου και να απαιτήσει να συζητήσει το Κυπριακό σαν θέμα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής από την Τουρκία. Να συζητηθεί σαν θέμα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών. Να καταγγελθεί ακόμη η Τουρκία που κατακρατεί στρατιωτικά την Κύπρο και την έχει διηρημένη. Από την αρχή της εισβολής άρχισε να εποίκίζει την Κύπρο με έποικους της Ανατολίας και ο εποίκισμός συνεχίζεται αμείωτος και η δημογραφική αλλαγή του πληθυσμού έχει συντελεστεί.

Με αυτή τη στρατηγική θα έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε ν' απαλλαγεί η Κύ-