

των ανύποπτων ταξιδευτών της Κύπρου, σαν πέφτανε στα χέρια του.

Σε λίγο φτάνει κι η έφιππη τουρκική αστυνομία. Κοντοστέκεται για λίγο. Φοβισμένη, ρίχνει δίβουλο κι εξεταστικό το βλέμμα ένα γύρο. Στερνά κάνει καρδιά κι αρπώντας το Μαύρο, του περνά τις χειροπέδες και τον οδηγά στις φυλακές. Λίγες μέρες αργότερα ο Μαύρος δικάζεται και καταδικάζεται σε θάνατο κι οδηγιέται στην κρεμάλα.

Ο Κωνσταντής βλέπει τον πασά της

Σκάλας να τον πλησιάζει να του δίνει το χέρι, να τον φιλά και να του παραδίνει το ρεγάλο με το οποίο ο ληστής επικηρύχτηκε. Κι ύστερα γονατίζει στην εκκλησία τ' Αη Νικόλα του Τραχωνιού κι ευχαριστεί με ένα του δάκρυ χαράς το Θεό για το κατόρθωμά του. Οι χωριανοί ραντίζουν με ροδόσταγμα τον τοπικό τους ήρωα, που γίνεται θρύλος σ' όλο το νησί, τον σηκώνουν στους ώμους και νοιώθουν κι αυτοί διπλά περήφανοι. Το χωριό τους ανάδειξε ένα σύγχρονο Θησέα. Κι η Ρωμισούνη ανθεί...

### ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ

Μια ροδοδάφνη ολάνθισε σ' ενός σπιτιού τη ρίζα ανθό τριανταφυλλί  
 μικρή παιδούλα ολόμοιαστη που τη νυφροστολίσαν του γάμου της στολή  
 και το διαβάτη που περνά και τη λοξοκοιτάζει γλυκά τον προκαλεί  
 και τα παρθένα κάλλη της ένα-ένα τ' αραδιάζει με χάρη ντροπαλή  
 με ροδανθούς το νυφικό κρεβάτι να του στρώσει ω πως διψά η τρελλή  
 της ομορφιάς την άνοιξη πρόθυμη να του δώσει και την ανατολή.  
 Έσυ διαβάτη μην περνάς στάσου και κοίταξέ τη λιγάκι αν σε βολεί  
 τα κλώνια της χαϊδεψε σκύψε και μύρισέ τη τώρα π' ανθοβολεί  
 δεν είναι κρίμα κι άδικο τέτοια ομορφιά στοχάσου να σε παρακαλεί  
 κι' εκείπου να την έπνιγες ως πρέπει στα φιλιά σου να σου ζητά φιλή;  
 Μια ροδοδάφνη ολάνθισε σ' ενός σπιτιού τη ρίζα ανθό τριανταφυλλί  
 μικρή παιδούλα ολόμοιαστη που τη νυφροστολίσαν του γάμου της στολή  
 για φέρτε εδώ τα όργανα λαγούτο να κουρδίσω παίξε μου εσύ βιολί  
 τις χάρες και τα κάλλη της να γλυκοτραγουδήσω λογάκι και φιλή.

ΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ