

Τάσος - Σολωμός

Χρίστος Κ. Μακρίδης

Έμποροι των εθνών λογαριάσατε λάθος.. Ανελέητοι διεθνείς κοντραμπαντζήδες της υψηλίου γελαστήκατε... Οργανισμοί ηνωμένων απατεώνων πλανευθήκατε οκτρά... Αγύρτες και τσαρλαντάνοι της Ανατολίας ξεκουμπιστείτε πάραυτα.

Τούτη η μάνα γη δεν σας σηκώνει καβένα. Τούτο το μυρωμένο χώμα είναι καμωμένο για μας. Τούτη η μεθυστική άνοιξη του Απριλίου δεν βαστάζει ανίερους και αιμοβόρους δολοφόνους. Τούτος ο θαλασσοδερμένος αγέρας φυσάει μόνο για Έλληνες. Τούτος ο μαγιάτικος ήλιος πυρώνει μονάχα Τάσους και Σολωμούς.

Εδώ μπορούν να ζήσουν μονάχα λεβέντες με τσαμπουκά. Εδώ αναπλάθονται και χαλυβδώνονται νιάτα ελληνικά. Εδώ γεννιούνται υπεράνθρωποι πνευματικοί γίγαντες και υπεράξιοι εθνικοί πιτόνες. Εδώ υπάρχει η Ελλάδα.

Και η πορεία σχηματίζεται. Απλώνεται σ' όλα τα μήκη και τα πλάτη με τελικό στόχο την πόλη - σύμβολο: την Αμμόχωστο... Προχωράει ακάθεκτη. Σημαιοφόροι στην πορεία ο Αχιλλέας και ο Αϊαντας, ο Λεωνίδας και ο Θεμιστοκλής, ο Διάκος και ο Παπαφλέσσας, ο καπετάν - Άγρας και ο Παύλος Μελάς, ο Μεταξάς και ο φαντάρος της Πίνδου, ο Καραολής και ο Παλληκαρίδης.

Και κει που προχωρεί ακούγεται σεισμός. η γη ταραίζεται συνθέμελα. Όλοι ξαφνιαζονται γιατί αντικρίζουν δύο νέους συντρόφους. Παντιέρα τους μια γαλανόλευκη που απεικονίζει στο φόντο της τον Απόστολο Βαρνάβα και τον Τεύκρο.

Και ο Όμηρος αρχίζει τον ύμνο. Ο αρ-

χάιος ραψωδός γράφει το διθύραμβο. Ο Σεφέρης απαγγέλλει ασταμάτητα. Ο Μιχαηλίδης και ο Λιπέρης βροντοφωνάζουν στους δύο νέους σημαιοφόρους:

«Συ που σκοτώθεις για το φως

Συ που σκοτώθεις για τον ήλιο

Σήκω να δεις το γαίμαν σου

Που γίνηκε βασιλείο.

Εδώ λοιπόν είναι Ελλάδα και η Ελλάδα είναι εδώ. Εδώ αναστήθηκε ο Λεωνίδας, Εδώ ξαναμαρτύρησε ο Διάκος, Εδώ μεγαλούργησε και πάλι ο Μελάς. Εδώ διατράνωσε και πάλι την ηρωική απόφαση του όχι ο Μεταξάς. Εδώ απαγχονίσθηκε για ακόμα μια φορά ο Παλληκαρίδης.

Γιατί εδώ, στο ακριτικό Παραλίμνι του βορειοανατολικότερου σημείου του Ελληνισμού γεννήθηκε, ανατράφηκε, γαλουχήθηκε και μαρτύρησε ο Τάσος και Σολωμός, δύο γιγαντώσωμοι αετοί που σκέπασαν με τις αθάνατες φτερούγες τους το Έθνος, τη φυλή και τη Ορθοδοξία...