

ρούχα σου, τζιαι τα δκιανμαντικά σου».

Και άλλο:

« Ναννά το γιουί μου τζιαι το μτσι-  
κουρού μου,

Αγιά Μαρίνα τζιαι τζιρά που ποτζοι-  
μίξεις τα μωρά, ποτζίμισ' μου τον γιόκκα  
μου

τζιαι έπαρτο πέρα γύριστο τον τζιαι  
πάλε στράφου φέρμου τον γιατί εν μωρόν  
τζιαι θέλω το.

Τζιαι βαρ' τον μεσ' την νέναν του να  
τζοιμηθεί ν' αναγιωθει να κάμει ρούχα να  
φορεί να σηκωθεί να περπατεί να' πα στη  
βρύσιν να λουθει».

Επίσης κατά την λαογραφίαν φρο-  
νούσε ότι τη γιορτή της Αγίας Μαρίας 17  
Ιουλίου αρχίζουν να μωρίζουν οι πρώτες  
ρώγες των σταφυλιών. Επίσης η ημέρα  
αυτή θεωρείται και σαν μέρα προγνώσεως  
του καιρού. Εάν κατά την ημέρα αυτή πνέει  
βόρειος άνεμος φρονούσιν ότι το επόμενο  
έτος θα είναι εύφορο. Η παρατήρηση όμως

αυτή πρέπει να συνδυάζεται με την 20ην  
Ιουλίου, γιορτή του Προφήτη Ηλία. Έτσι  
εάν αυτές τις μέρες ο ουρανός είναι συν-  
νεφιασμένος τότε ασφαλώς το επόμενο  
έτος θα είναι έτος ευφορίας όπως λέγει  
και η παροιμία.

«Βορκάες της Αγίας Μαρίας, νέφη  
του Προφήτη Ηλία».

Πολλά εκκλησιάκια είναι αφιερωμένα  
στο όνομα της Αγίας Μαρίας. Πλήθος  
Χριστιανών επισκέπτονται τα δυο γραφικά  
εκκλησιάκια της Λεμεσού, το ένα στην ενο-  
ρία της Αγίας Τριάδος και το άλλο στην  
οδό Αγίου Ανδρέου που ανήκει στον Καθε-  
δρικό Ναό της Αγίας Νάπας Λεμεσού, ανά-  
βουν το κερι των και κάνουν την παράκλη-  
ση των στην Αγία Μαρίνα το πρωί κάθε  
Δευτέρα με την έναρξη της εβδομάδας,  
για να πάνε καλά οι δουλειές των. Επίσης  
κάτω από το εκκλησιάκι υπάρχει αγίασμα  
που λέγεται ότι έρχετο από το Μοναστήρι  
της Καρμιώτισσας και κατέληγε στον περι-  
βολο του Καθεδρικού Ναού Αγίας Νάπας  
Λεμεσού.

## Ο ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΣ

Στερέφανε τα δάκρυα απ' το πολύ το κλάμα,  
σε ποιόν να πει τον πόνο του και το δικό του δράμα,  
τα χρόνια φεύγουνε, κυλούν, ασπρίσαν τα μαλιά του  
κι' αυτός μακριά απ' τον τόπο του, τα μέρη τα δικά του,  
διωγμένος απ' το σπίτι του, χωρίς καμιά αιτία,  
του πήρανε τα έχει του, με πόλεμο και βία.  
Τα χρόνια κύλησαν και πάν, κι' αυτός εκτοπισμένος,  
πονεί, υπομένει, καρτερεί, τη ώρα περιμένει  
που σ' όλη την Κύπρο Λευτεριά, η Παναγιά θα φέρει  
κι' όλοι οι αγνοούμενοι, οπίσω θα γυρίσουν  
και όλοι εις τα σπίτια τους Ελεύθεροι θα ζήσουν.

**Ανδρέας Αν. Παναγίδη**