

Χαιρετισμός στη συγκέντρωση που οργάνωσε ο Όμιλος Γυναικών Κυθρέας και Περιχώρων στις 14.5.97 στο ξενοδοχείο Forum προς τιμή των Ιερέων όλης της Περιοχής

Αιδεσιμώτατοι, Συγχωριανές και συγχωριανοί,

Από μέρους του Σωματείου «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» χαιρετίζω την παρούσα συγκέντρωση και εύχομαι κάθε επιτυχία. Συγχαίρω ακόμη τα μέλη της Επιτροπής του Ομίλου Γυναικών Κυθρέας για την εξαιρετική αυτή εκδήλωση που όλοι έχουμε απολαύσει.

Ήταν μια εκδήλωση επιβεβλημένη που έπρεπε να γίνει προς τιμή των λειτουργών του Υψίστου γιατί σ' αυτούς χρωστούμε πολλά αφού έχουν αφιερώσει μια ζωή ολόκληρη υμνούντες τον Πανάγαθο κάτω από τους θόλους, των τουρκοπατημένων και συλημένων εκκλησιών μας και δέονταν συνεχώς υπέρ των ψυχών ζώντων και τεθνεώτων.

Μα και σήμερα συνεχίζουν μερικοί το ιερό λειτουργήμα στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και δέονται υπέρ των προσφύγων, εγκλωβισμένων, αιχμαλώτων και της ταχείας επανόδου στις πατρογονικές τους εστίες.

Οι ιερείς ήσαν οι πρωτοπόροι σ' όλες τις θρησκευτικές, εθνικές και κοινωνικές συγκεντρώσεις στα χωριά μας και είχαν πάντοτε την πρωτιά στην εκτέλεση τους. Μα και στην προσφυγιά συμμετέχουν ενεργά σε παρόμοιες συγκεντρώσεις και δεν παραλείπουν να δίδουν το παρόν τους σ' όλες τις αντικατοχικές διαδηλώσεις.

Χριστόδουλος Πέτσας

Η Ιερωσύνη είναι διακονία ιερή, μυστήριο μέγα και υπούργημα υψηλό. Αρχή δε της Ιερωσύνης είναι Αυτός ο Κύριος. Ενόησε τη σημασία του βαπτίσματος, και όλων των άλλων μυστηρίων, την άφεση των αμαρτιών, την υιοθεσία και θα αισθανθείς πόσο μεγάλη είναι η δύναμις των ιερέων. Οι μένοντες στη γη, αναφωνεί ο Ιερός Χρυσόστομος, επετράπη να κυβερνούν τα εν ουρανοίς πράγματα. Και έλαβαν εξουσίαν, την οποία ούτε σε Αγγέλους ούτε σε Αγγέλους ούτε σε Αρχάγγελους έδωσεν ο Θεός. Διότι δεν είπε προς εκείνους (δηλ. τους Αγγέλους) «Όσα αν δέσητε επί της γης έστε δεδεμένα εν τω ουρανώ. και όσα αν λύσητε επί της γης έσται λελυμένα εν τω ουρανώ»

Έχουν και οι εξουσιαστές της γης εξουσία του να εξουσιάζουν αλλά μόνο σε σώματα, όχι όμως και της ψυχής.

Όλα εκείνα τα οποία εκτελούν εδώ κάτω οι ιερείς αυτά ο Θεός επάνω τα επικυρώνει.

Δίκαια η σημερινή τιμή στους ιερείς μας που θέλησε ο Όμιλος Γυναικών Κυθρέας ν' αποδώσει σ' αυτούς. Εύχομαι σ' όλους υγεία και ευτυχία και να μας αξιώσει όλους να γυρίσουμε σύντομα στα χωριά και τις πόλεις μας όπου θα βρούμε την πραγματική ευτυχία της ζωής.