

**ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΚΩΣΤΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ ΥΘΡΑΙΑΣ**

20 Σεπτεμβρίου, 1998

Η σημερινή εκδήλωση μνήμης και τιμής, αποτελεί το ετήσιο αποκορύφωμα σεβασμού και υπέρτατης ευγνωμοσύνης σε όσους έπεσαν υπερασπίζοντας την πατρίδα, σε όσους η τύχη αγνοείται από το 1974.

Τον Ιούλιο του 1974, αυτό που αρχικά πρόβαλε ως μια κακοσχεδιασμένη εγκληματική προσπάθεια αθεράπευτα ετεροχρονισμένων δικτατόρων, αποδείχτηκε ως ένα μιαιρό διδυμο έγκλημα εναντίον του λαού μας, και έφερε την καταστροφή και τη συμφορά.

Τον Ιούλιο του 1974, τα άρματα της προδοσίας κατέλυσαν και δολοφόνησαν τη δημοκρατία και γκρέμισαν τα τείχη της Κύπρου, για να περάσουν οι ορδές του Αττίλα. Ο προδωμένος και αποδυναμωμένος λαός μας, αντιστάθηκε, προβάλλοντας τα γυμνά του στήθη ασπίδα για την πατρίδα. Πολλοί είναι αυτοί που έπεσαν για την ελευθερία. Πολλοί εκείνοι που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ. Πολλοί εκείνοι που αγνοούνται. Από την περιοχή Κυθραίας, περισσότεροι από εκατόν είκοσι οι νεκροί, πάνω από διακόσιοι είκοσι οι αγνοούμενοι.

Οι νεκροί μας, έδωσαν τη ζωή τους για το υπέρτατο αγαθό, την ελευθερία, και έγραψαν σελίδες ηρωισμού.

Για είκοσι τέσσερα χρόνια, η Κύπρος μας συνεχίζει να είναι ακρωτηριασμένοι και ο λαός μας απάνθρωπα μοιρασμένοι.

Η τραγική διαίρεση της χώρας μας, που επιβλήθηκε με τη βία, αποτελεί ανωμαλία και αναχρονισμό. Η συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της χώρας μας, παραβιάζει, τόσο τα ατομικά, όσο και τα συλλογικά ανθρώπινα δικαιώματα ολόκληρου του πληθυσμού, με τη στέρηση του δικαιώματος επιστροφής των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες, την απάνθρωπη μεταχείριση των εγκλωβισμένων μας, τον εποικισμό των κατεχομένων. Οι ίδιοι οι Τουρκοκύπριοι, μετατράπηκαν σε μειονότητα στις κατεχόμενες περιοχές, λόγω της συνεχιζόμενης μετανάστευσής τους και του εποικισμού.

Παρά την έλλειψη προόδου, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε με συνέπεια μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού προβλήματος. Πάγιος στόχος μας η διασφάλιση της ανεξαρτησίας, εδαφικής ακεραιότητας, ενότητας και κυριαρχίας της Δημοκρατίας της Κύπρου. Αμετάθετη επιδίωξή μας να ζήσουμε σε συνθήκες μόνιμης ειρήνης, με πλήρη σεβασμό των θεμελιω-

δών ελευθεριών όλων των Κυπρίων, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή και θρησκεία. Επιδιώκουμε μια λύση που παρέχει συνθήκες ασφάλειας για όλους, που να μας απαλλάσσει μόνιμα από οποιοδήποτε φάσμα νέας απειλής.

Δεν είναι πολλά αυτά που ζητούμε. Για άλλους λαούς, είναι τόσο αυτονόητα, που δεν τους έχουν απασχολήσει, ποτέ. Για εμάς, δυστυχώς, έχουν καταστεί αυτά τα θεμελιωδέστερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την ώρα ανέφικτα.

Επιδιώκουμε ειρηνική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Όμως, δε μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς ελευθερία, χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς δικαιοσύνη για το σύνολο των πολιτών. Ελπίζουμε ότι η τουρκική πλευρά θα επιδείξει, επιτέλους, τον αναγκαίο σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο και θα συνεργαστεί ώστε να εξευρεθεί μια δίκαιη και διαρκής λύση προς το συμφέρον ολόκληρου του πληθυσμού της Κύπρου. Αν η Τουρκία δεν εγκαταλείψει την επεκτατική της πολιτική, δε μπορούμε να έχουμε θετικές εξελίξεις.

Για όσο καιρό διαρκεί η τουρκική απειλή, που πηγάζει από τη συνεχιζόμενη επιδρομή και κατοχή, έχουμε την υποχρέωση να φροντίζουμε για την ασφάλεια του λαού της Κύπρου, ώστε να μην επιτρέψουμε ξανά στην τουρκική πολεμική μηχανή να επαναλάβει το 1974. Ποτέ δε θα εγκαταλείψουμε το αναφαίρετο δικαίωμά μας να υπερασπίσουμε τη χώρα μας. Η Κύπρος δεν

απειλεί κανένα. Αλλά, ως τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία θα κατορθώσει, με τη στήριξη της Ελλάδας, αλλά και την αξιοποίηση του διεθνούς παράγοντα, να οδηγηθεί στο δρόμο της διαρκούς και λειτουργικής λύσης, ως τότε είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε την ύπαρξή μας και τον Κυπριακό Ελληνισμό από τη συνεχιζόμενη απειλή του Αττίλα. Η πολιτική μας αυτή, προωθείται με την ενίσχυση της άμυνάς μας, αλλά και την παράλληλη προώθηση της πρότασης του Προέδρου Κληρίδη για πλήρη αποστρατικοποίηση της Κύπρου.

Για να αποδώσουν, όμως, οι προσπάθειες μας στον πολιτικό τομέα, πρέπει να έχουμε ακράδαντη την πίστη ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να μεταβάλλουμε προς όφελός μας τις περιστάσεις.

Κυρίες και Κύριοι,

Από σήμερα η Κύπρος εκστρατεύει, άλλη μια φορά, στην έδρα της διεθνούς κοινωνίας αναζητώντας το δίκαιο της, επιδιώκοντας δρόμο διεξόδου από το μακρόχρονο απαράδεκτο «στάτους κβο» που μας επιβάλλει από το 1974 η κατοχική παρουσία της Τουρκίας στο νησί. Μια παρουσία που εδώ και 24 χρόνια συνιστά το κύριο, το κατ' εξοχήν, εμπόδιο σ' όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για συμβιβαστική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Επαναπολιτικοποίηση λοιπόν, από σήμερα, του Κυπριακού, επαναφορά το

ύψιστο πολιτικό πεδίο όπου έχουμε την αναγκαία επιχειρηματολογία για να υποδείξουμε για άλλη μια φορά την γενεσιουργό αιτία του προβλήματος μας. Η ζημιογόνος πυραυλολογία των τελευταίων μηνών λειτούργησε αποπροσανατολιστικά για τον χαρακτήρα και την φύση του Κυπριακού προβλήματος που είναι κατ' εξοχήν πολιτικό πρόβλημα που άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Κυπρίων πολιτών.

Η επικέντρωση στο επί μέρους, στο συνεπακόλουθο και όχι στο πρωτογενές έτυχε εκμετάλλευσης απ' όσους έχουν τους δικούς τους λόγους να θέλουν την Τουρκία στο πολιτικό απυρόβλητο. Το δικαίωμα της Κύπρου να έχει την άμυνα που κρίνει αναγκαία, κάποιιοι το χρησιμοποίησαν για να πλήξουν την χώρα μας.

Είναι σημαντικό που η πρόσφατη συνάντηση Κληρίδη-Σημίτη αποπυροδότησε την πυραυλολογία και πυροδότησε την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα είναι τόσο αποτελεσματικές όσο πιο κοντά βρίσκονται στο πνεύμα των ψηφισμάτων και των αποφάσεων του Ο.Η.Ε. Η καλύτερη θωράκιση της Κύπρου είναι η ταύτιση της με τις θέσεις και τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποκρουστεί η προσπάθεια της Τουρκίας και του Ντενκτάς ν' αλλάξουν τη βάση των συνομιλιών προβάλλοντας τη θέση για ομοσπονδία, αυτή είναι η μεθόδευση που θα διασφαλίσει την ομαλή και

απρόσκοπτη πορεία της Κύπρου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι η στρατηγική που μπορεί μέσα από τη σταδιακή να οδηγήσει στην πλήρη αποστρατικοποίηση του νησιού.

Κυρίες και Κύριοι,

Οι μυρωδιές και οι εικόνες των κατεχομένων τόπων μας, ξεχειλίζουν τις μνήμες μας και καθοδηγούν το δρόμο μας.

Για εμάς, τα σκλαβωμένα εδάφη μας δεν είναι μόνο μια έκταση οδύνης. Είναι μια έκταση ιστορικού χρέους. Η Κυθραία, το Νέο Χωριό, το Τραχώνι, το Παλαίκυθρο, η Βώνη, το Έξω Μετόχι, η Μια Μηλιά, όλη, γενικά η κατεχόμενη γη μας, διαλαλούν τις ευθύνες που επωμιζόμαστε και τις υποχρεώσεις που υπέχουμε απέναντι στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Είμαστε αιχμάλωτοι της ιστορικής ευθύνης να παραδώσουμε στις κατοπινές γενιές μια πατρίδα ελεύθερη και ενωμένη.

Θα επανενώσουμε τον τόπο μας. Θα τον οδηγήσουμε στους κόλπους της μεγάλης Ευρωπαϊκής οικογένειας. Η Κύπρος, από τόπος αντιπαράθεσης και πιθανή εστία νέας σύγκρουσης, θα μετατραπεί σε γη ειρηνικής και αρμονικής συνύπαρξης, ασφάλειας, πολιτικής σταθερότητας, προόδου και ευημερίας για το καλό των Κυπρίων αλλά και ολόκληρης της περιοχής.

Η Κύπρος μας θα λυτρωθεί. Ο λαός μας θα μπορέσει να ζήσει ξανά, απαλλαγμένος από την αβάστακτη αβεβαιότητα του αύριο.