

λεγόμαστε Χριστιανοί αν δεν προσέξουμε τη μαρτυρία του Ιωάννη του Προδρόμου για το Χριστό, θα θεωρηθούμε χειρότεροι και από τον Ηρώδη και από τους Φαρισαίους.

Αν δώσουμε τη δέουσα προσοχή στην ουράνια μαρτυρία κατά την στιγμή της βάπτισης του Χριστού: «Συ ει ο Υιός μου ο αγαπητός, εν σοί ευδόκησα» (Ματ. 1.11) και στις μαρτυρίες του Ιωάννη του Προδρόμου για το Χριστό, θα πιστεύσουμε πραγματικά στο Χριστό, θα τον αγαπήσουμε και θα δίδουμε και μεις τη μαρτυρία μας στο σύγχρονο κόσμο: «Καγώ εώρακα και μεμαρτύρηκα, ότι ούτος εστίν ο Υιός

του Θεού» (Ιωαν. 1,34). Τότε θα μας αγαπήσει και ο Χριστός και θα ακούσει τις προσευχές μας. Θα απαλλάξει τη μαρτυρική Κύπρο μας από τα στρατεύματα του Αττίλα και τους εποίκους και θα μας αξιώσει να επιστρέψουμε και επανεγκατασταθούμε στα σπίτια και στη γη μας, κάτω από συνθήκες πλήρους ελευθερίας, ειρήνης και ασφάλειας και ακόμη θα μας αξιώσει στην άλλη ζωή, την αιώνια και ατελείωτη, να είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών, Αμήν.

(Με την ευκαιρία της μνήμης της αποτομής της τιμίας κεφαλής του)

Κυθρέα

Κυθρέα μου πεντάμορφη αρχόντισσα κυρά
ας ήταν να γινότανε να ρχόμουν μια φορά
να-κάτω να ξεκουρατώ στων πλατανιών τον ίσκιον
κοντά στο κεφαλόβρυσο το κοσμοξακουστό.

Κυθρέα μου ολόδροση και μοσχομυρισμένη
με την νοτιά του πρωϊνού είσαι πάντα ραντισμένη.

Ας ήταν μόνο μια φορά να ρχόμουν κοντά σου
να ξαναδούν τα μάτια μου τ' αρχοντόσπιτά σου
να περπατώ ολημερίς στις τόσες γειτονιές
να προσκυνήσω ευωδιές σ' όλες τις εκκλησιές.

Να δω αν έχουν γιασεμιά και λούλουδα οι αυλές σου
ν' αναπνεύσω τ' άρωμα απ' τις πορτοκαλιές σου.
Να ζαλιστώ απ' τις ευωδιές να αποκοιμηθώ
τούτο πως ήταν όνειρο μην αναλογισθώ.

Ας ήτανε να γινότανε Κυθρέα τούτο το θάμμα
εις την Αγία Μαρίνα σου να ρθώ να φέρω Τάμα.

Ευγενούλα Σωτηριάδου