

**Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα»  
στις 20 Ιουλίου 2000 ώρα 8.30 μ .μ. στο οδόφραγμα του «Λήδρα  
Πάλας» στην Αντικατοχική εκδήλωση για καταδίκη του  
πραξικοπήματος και της εισβολής.**

*Χριστόδουλος Πέτσας*

Από μέρος του Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» ευχαριστώ πρώτα την Οργανωτική Επιτροπή της μεγαλειώδους αυτής διαδηλώσεως που σκοπό έχει την πλήρη απελευθέρωση των τουρκοπατημένων τόπων μας και δεύτερο να απευθύνω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Εύχομαι ακόμη η μαζική αυτή συγκέντρωση να στείλει τα κατάλληλα μηνύματα στα διάφορα κέντρα αποφάσεων και στους εμπλεκόμενους στο Κυπριακό αντιπροσώπους των μεγάλων δυνάμεων ν' αποδώσουν δικαία λύση με την επιστροφή όλων των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες ανάμεσα σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας.

Το Κυπριακό στη σωστή του διάσταση είναι πρόβλημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής για 26 τώρα χρόνια. Δυστυχώς όμως με την πάροδο του χρόνου έχει υποβαθμισθεί σε πρόβλημα διακοινοτικής διαμάχης και συζητούνται σήμερα με το πάρε δώσε τα ποσοστά εδάφους που θα πάρει η κάθε πλευρά και θα έχει υπό την κατοχή της. Το πιο λυπηρό είναι ότι έχει απαλλάξει την Τουρκία των

ευθυνών της για το έγκλημα που έχει διαπράξει σε βάρος της Κύπρου τον Ιούλιο του 1974.

Η λύση της σημερινής Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας θα καταλήξει το προσεχές μέλλο σε τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου. Το μέρος της Κύπρου που θα παραχωρηθεί υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση θα αφεθεί στην ασυδοσία των Τούρκων κυβερνώντων γιατί ελάχιστοι ή και κανένας Ελληνοκύπριος θα επιστρέψει υπό Τ/κυπριακή διοίκηση. Το κατόντημα των Τούρκων κατακτητών είναι γνωστό από τους εγκλωβισμένους μας τους κατοίκους της Κων/πόλεως, των νήσων Ιμβρου και Τενέδου και της Αλεξανδρέττας.

Οι Τούρκοι ουδέποτε τήρησαν τις συμφωνίες που υπέγραψαν όσο δεσμευτικές και αν είναι γι' αυτούς και η ασφάλεια των Ελληνοκυπρίων στην τουρκοκυπριακή ζώνη θα είναι άκρως επικίνδυνη και πολύ σύντομα θα τουρκοποιηθεί και θα σβήσει η ελληνικότητα που αριθμούσε ζωή χιλιατηρίδων.

Παράλληλα η Τουρκία θα συνεχίσει αμείωτο τον εποίκισμό με Τούρκους

της Ανατολίας για σκοπούς αλλοίωσης του δημογραφικού πληθυσμού της Κύπρου μας και πετύχει την πλειοψηφία με τα επακόλουθα πλεονεκτήματα.

Έχουμε στα κατεχόμενα εδάφη μας 520 εκκλησίες με τα ξωκκλήσια και μοναστήρια. Υπάρχει ακόμη ένας αξιόλογος αρχαιολογικός πλούτος αφού ευρίσκονται σ' αυτά τα περισσότερα αρχαία βασίλεια της Κύπρου που ιδρύθηκαν με την εγκατάσταση των Ελλήνων στον τόπο μας. Αίπεια, Σόλοι, Κερύνεια, Λάπηθος, Πέλλα Πάις, Χύτροι, Σαλαμίνα, Αμμόχωστος. Με την παράδοση στους Τούρκους σβήνει ο Ελληνισμός που διατηρήθηκε επί αιώνες. Οι Τούρκοι μετά την τουρκοποίηση τους θα βρουν αφορμή να επεκταθούν και στη δική μας περιοχή και ο Ελληνισμός θα ζητήσει δεύτερη πατρίδα στην Ελλάδα πράγμα που απεύχομαι.

Για μας τους Κυθρεώτες αναβιώνουν σκέψεις και φόβοι που έχουν κάποι-αιδιαιτερότητα από τα άλλα μέρη της Κύπρου μας. Τα κτήματά μας φθάνουν στα κράσπεδα των τουρκικών χωριών της περιοχής Μπέη - Κιογιού, Επηχού, Ναιζά Τσιφλίκ και άλλων μεικτών χωριών της περιοχής. Συμβαίνει ν' αρδεύουμε καλλιέργειες νύκτα και μέρα από το νερό του, Κεφαλοβρύσου (κι ας λέγουν ότι

στέρεψε για μας υπάρχει αφού τα αίτια που τον προκαλούν τα ασβεστολιθικά πετρώματα υπάρχουν) αρδεύουμε μόνιμες και εποχιακές καλλιέργειες, δένδρα, σιτηρά, όσπρια, λαχανικά και άλλα. Ποια θα είναι η ασφάλεια μας με τους ένοπλους Τούρκους και εμάς τους άοπλους Έλληνες.

Πρόσφατα επισκέφθηκε την Κύπρο ο Χαβιέ Σολάνα, κοινοτικός αξιωματούχος για υπηρεσιακούς λόγους. Είδε την Κύπρο μοιρασμένη και εξέφρασε τη λύπη του. Και πρόσθεσε το ερχόμενο φθινόπωρο που θ' αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει προσπάθειες να πείσει την Τουρκία ν' αποφευχθεί η διχοτόμηση. Ας ελπίσουμε πως ο Πανάγαθος θα μας βοηθήσει να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να κυβερνά την Κύπρο ως ενιαίο Κράτος σ' όλη την επικράτεια της.

Να ελπίσουμε ακόμη πως το θέμα των αγνοουμένων, η τραγικότερη πτυχή του Κυπριακού Δράματος θα λήξει αισίως και η κάθε οικογένεια θα πληροφορηθεί την τύχη του προσφι-λούς της.

Όχι στην Ομοσπονδία, όχι στη Συνομοσπονδία. Και οι δυο τους οδηγούν στην τουρκοποίηση της Κύπρου μας.

Ευχαριστώ