

Ο δάσκαλος Τρύφων Γεωργαλλίδης από την Κυθρέα

Χριστόδουλος Πέτσας

Γεννήθηκε στην ενορία Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας την 1η Φεβρουαρίου 1911 από γονείς τον Κώστα Γεωργαλλίδη και μητέρα τη Μαριού Πετρουλή το γένος Πετρουλήδων που ήταν συγγενείς με το γένος των Κολιήδων της Κυθρέας. Είχε και ένα αδελφό τον Παναγιώτη μεγαλύτερο κατά 4 χρόνια. Ο Παναγιώτης γίνθηκε χημικός δι' αλληλογραφίας και υπηρέτησε ως χημικός στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στη συνέχεια μετατέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου αφυπηρέτησε. Πέθανε το 1985 νυμφευμένος με παιδιά.

Ο Τρύφων φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας με δάσκαλο τον Κυθρεώτη Παπαμιλιτιάδη Βασιλείου. Μετά την αποφοίτησή του με άριστην επίδοση, γράφτηκε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο το σχολικό έτος 1923-24 και μετά τετραετή φοίτηση γράφτηκε στο Παγκύπριο Διδασκαλείο το σχολικό έτος 1926-27 και μετά τριετή φοίτηση πήρε το πτυχίο δασκάλου το 1930 ανάμεσα στους άριστους της χρονιάς ικανοποιώντας την ενδόμυχη επιθυμία της μητέρας του που παρ' όλη την φτώχεια των γονέων κατόρθωσε να γίνει

δάσκαλος και να αυξήσει τον κατάλογο των δασκάλων της Κυθρέας για τον οποίο φημιζόταν ανά το Παγκύπριο Κοινό η περιώνυμη Κωμόπολη.

Ο Τρύφων Γεωργαλλίδης μόλις τέλειωσε το Διδασκαλείο διορίστηκε άμεσα το σχολικό έτος 1930-31 στον Καραβά της επαρχ. Κερύνειας μαζί με όλους τους αδιοριστούς δασκάλους των προηγούμενων σχολικών χρονιών. Τούτο έγινε κατορθωτό γιατί το τότε υπεύθυνο Γραφείο Παιδείας με Άγγλο διευθυντή κάλεσε ένα σεβαστό αριθμό των εν ενεργεία δασκάλων να παρακολουθήσουν για ένα χρόνο γεωργικά μαθήματα που οργάνωσε στη Λευκωσία τις θέσεις των οποίων κατέλαβαν όλοι οι αδιοριστοι και ανάμεσα τους και ο Τρύφων Γεωργαλλίδης. Έμεινε κατευχαριστημένος από το υγιεινό κλίμα των ακρογιαλιών της Κερύνειας που συνεδύαζε κλίμα βουνού-πεδιάδας-θάλασσας. Τούτο φαίνεται σε μια χρονιά μετέπειτα, προκειμένου να εκλέξει θέσεις για μετάθεση, δήλωσε πρωταρχική προτίμηση την επαρχία της Κερύνειας για το θαυμάσιο υγιεινό της κλίμα. Στον Καραβά εργάστηκε το σχολικό έτος 1930-31 και την επόμενη σχολική χρονιά 1931-32

παρέμεινε άνεργος.

Την ανεργία του αυτή εκμεταλλεύτηκε επάξια ο Τρύφων. Μελετηρός και δραστήριος όπως ήταν εκ φύσεως επιδόθηκε στην πληρέστερη εκμάθηση της αγγλικής μιας και είχε περάσει τις συνήθεις εξετάσεις (Ordinary) πριν από το πτυχίο δασκάλου το 1929. Μελετούσε μόνος, ο ίδιος τα θέματα των επί διακρίσει (Distinction) εξεταστέων και τα θέματα των Civil Service εξετάσεων και κατόρθωσε να παρακαθήσει και να περάσει τα μεν πρώτα το 1934 τα δε δεύτερα το 1935.

Παράλληλα με την άνω ανεργία δεν περιορίστηκε μόνο με την εκμάθηση της αγγλικής αλλά και της τουρκικής. Βρήκε ένα Τούρκο απόφοιτο του Τουρκικού λυκείου και αντήλασαν μαζί τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας. Έτσι ο Τρύφων έμαθε καλά και την τουρκική. Τούτο φαίνεται στο φάκελο του από μια φόρμα που του στάληκε από το Γραφείο Παιδείας για συμπλήρωση από τον ίδιο τον Τρύφωνα. Ποίας γλώσσας γνωρίζει εκτός την ελληνική; Απάντηση: Την αγγλική, την τουρκική και λίγο την γαλλική. Εφαίνετο ότι ο Τρύφων είχε κλίση προς την γλωσσομάθεια. Η καλή γνώση της αγγλικής υποβοήθησαν στην αναβάθμιση της σταδιοδρομίας του στο διδασκαλικό επάγγελ-

μα.

Το σχολικό έτος 1932-33 διορίστηκε στη Νικόκλεια της επαρχίας Πάφου, ένα απόμερο χωριό στην κοιλάδα του Διαρίζου μονοδιδάσκαλο σχολείο με λίγους μαθητές. Εδώ εργάστηκε ο Τρύφων για δυο σχολικά χρόνια 1932-34 και το σχολ. έτος 1934-35 μετατέθηκε στην Απαισιά της επαρχ. Λεμεσού όπου εργάστηκε ένα μόνο χρόνο και το επόμενο σχολ. έτος 1935-36 μετατέθηκε στην Κώμα του Γιαλού της Καρπασίας όπου του ανατέθηκε να διδάξει τα Αγγλικά στις ανώτερες τάξεις.

Η Χωρητική Αρχή Απαισιάς με επιστολή της ημερ. 20 Ιουνίου 1935 προς το Διευθυντή Παιδείας διαμαρτύρεται για τη μετάθεση του δασκάλου τους ύστερα από ένα χρόνο, γιατί τούτο αποβαίνει εις βάρος της μορφώσεως και προόδου των παιδιών μας. Γι' αυτό παρακαλούν όπως ο διδάσκαλος των συνεχίσει και την επόμενη σχολική για να συνεχίσει την σημαντική πρόοδο που έδειξε ο διδάσκαλός μας κ. Γεωργαλλίδης και εξαίρουν τον καλότροπο χαρακτήρα του και την εξαιρετική ευγένεια που έδειξε σ' όλους τους κατοίκους.

Σε απάντηση το Γραφείο Παιδείας με επιστολή του ημερ. 3.7.1935 ο κ. Τρύφων Γεωργαλλίδης επιλέγηκε να διδάξει τα Αγγλικά στο σχολείο

Κώμας Γιαλού και δεν είναι δυνατό να επιστρέψει στο χωριό σας.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του στο Δημοτικό Σχολείο Κώμας του Γιαλού μια ομάδα νέων του χωριού πλησίασε τον κ. Γεωργαλλίδη και του εξέφρασε την επιθυμία να τους διδάξει Αγγλικά. Ο Τρύφων τότε με επιστολή του στο Γραφείο Παιδείας ζήτησε την άδεια το οποίο σε απάντηση τον πληροφόρησε πως δεν φέρει ένσταση στη δημιουργία νυκτιρινών μαθημάτων Αγγλικών για νέους φθάνει να μη επηρεάζει τα πρωταρχικά του καθήκοντα.

Στην Κώμα του Γιαλού ο Τρύφων Γεωργαλλίδης εργάστηκε για μια πενταετία 1935-1940 εργατικός, ευγενικός, τίμιος και καταδεκτικός καθώς ήταν εκ φύσεως, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο μεταξύ των συναδέλφων όσο και μεταξύ των μαθητών και των κατοίκων της κοινότητας.

Στο σχολικό έτος 1937-38 του ανατέθηκε ο σχεδιασμός και οργάνωση του σχολικού κήπου. Έκθεση του επιθεωρητού σχολικών κήπων γράφει τα καλύτερα λόγια για την εμφάνιση, τη διαρρύθμιση και τον καταμερισμό των διαφόρων τμημάτων του και βαθμολογείται με την ψήλη βαθμολογία των 95 μονάδων.

Μετά την πενταετή υπηρεσία στην Κώμα του Γιαλού ο Τρύφων Γεωργαλλίδης μετατίθεται από το Σεπτέμβριο του 1940 στον Άγιο Γεώργιο Αμμοχώστου μονοδιδάσκαλο σχολείο και απόμερη θέση γι' αυτό. Στην τοποθέτηση αυτή για πρώτη φορά ο Γεωργαλλίδης φέρει ένσταση και με επιστολή του ημερ. 17.6.1940 παρακαλεί, όχι να μετατεθεί σε πλησίονχωρα της Κυθρέας όπως εδικοιούτο ύστερα από υπηρεσία πολλών ετών σε απομακρυσμένες κοινότητες, αλλά στη Γύψου ή στην Περιστερωνοπηγή που έχουν καθημερινή συγκοινωνία με τη Λευκωσία για να τυγχάνει ευκολώτερο η σύζυγος του ιατρικής περιθάλψεως και να διευκολύνεται ο ίδιος να επικοινωνεί με την Κυθρέα όπου διαμένουν οι γέροντες γονείς του. Το αίτημά του έγινε αποδεκτό και το Γραφείο Παιδείας με επιστολή του τον πληροφορεί πως μετατίθεται από Άγιο Γεώργιο Αμμοχώστου στη Γύψου όπου θα διδάξει και τα Αγγλικά. Στη Γύψου εργάστηκε τα σχολικά έτη 1940-41 και 1941-42. Στις 8.1.1942 μετατίθεται στο σχολείο Δικώμου.

Στη μετάθεση του ενίσταται η Χωρητική Αρχή Γύψου και με επιστολή της ημερ. 12.1.1942 ζητά την επιστροφή του Γεωργαλλίδη εις Γύψου με το δικαιολογητικό ότι στο παρόν σχολικό έτος τους είχε υποσχεθεί ο Διευ-

θунτής Παιδείας το σχολείο τους θα λειτουργούσε ως τετραδιδάσκαλο όπως άρχισε και με την μετάθεση αυτή υποβιβάζεται σε τριδιδάσκαλο.

Ο Διευθυντής Παιδείας με επιστολή του ημερ. 18.1.1942 πληροφορεί την Αρχή Γύψου πως ο αριθμός των εγγραφέντων μαθητών στο σχολείο σας δεν δικαιολογεί τέταρτο δάσκαλο. Ο κ. Τρύφων Γεωργαλλίδης μετατέθηκε στο Δίκωμο, όπου ο αριθμός των μαθητών δικαιολογεί τη μετάθεσή του.

Μετά από ευδόκιμο υπηρεσία 13 ετών το Γραφείο Παιδείας αναγνωρίζει την υψηλή προσφορά στη δημοτική εκπαίδευση του κ. Γεωργαλλίδη και του προσφέρει προαγωγή διευθυντή Β' στο σχολείο Κώμης Κεπήρ στην Καρπασία στις 23.10.1944 μεταθέτοντας τον από το Δίκωμο. Ενώ υπηρετεί στο σχολείο όπως απρόοπτα παίρνει επιστολή ημερ. 12.9.1946 από το Διευθυντή Παιδείας να εγκαταλείψει το σχολείο και να παρουσιασθεί στο Διευθυντή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας με πρώτη ευκαιρία.

Ο Τρύφων Γεωργαλλίδης ήταν γνωστός στο διευθυντή και το προσωπικό της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας από προηγούμενη υπηρεσία σ' αυτή γι' αυτό δεν ξεπλάγη όταν πήρε την άνω επιστολή.

Κατά το σχολικό έτος 1943-44 που υπηρετούσε στο Δίκωμο απεσπάσθηκε για να εργασθεί επί δανεισμών στην Αγγλική Σχολή για δυο μήνες σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος διευθυντή της σχολής. Κατά δε τα έτη 1946-47 και 1947-48 αντικατέστησε μετεκπαιδευόμενο καθηγητή.

Κατά το έτος 1943-44 είχε τη γενική διεύθυνση της σχολής και διδασκε Ελληνικά, Αριθμητική, Γεωγραφία, Ιστορία και Αγγλικά εις τας τάξεις Α,Β,Γ.

Κατά τα έτη 1946-48 ήταν υπεύθυνος της Α' τάξεως και διδασκε πάντα τα μαθήματα που προνοούσε το πρόγραμμα πλην της Σωματική Αγωγής, της Μουσικής και της Επιστήμης.

Εισέπραττε δε για τις άνω υπηρεσίες του τον κανονικό του μισθό, το επίδομα διευθυντή και επί πλέον ένα επίδομα εκ £3 μηνιαίως.

Μετά τη λήξη των δυο ετών υπηρεσίας του Γεωργαλλίδη στην Αγγλική Σχολή 1946-48 με επιστολή του Διευθυντή Παιδείας ημερ. 12.5.1948 πληροφορεί τον κ. Τρύφ. Γεωργαλλίδη ότι τερματίζονται οι υπηρεσίες του στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, εκφράζοντας συνάμα τη λύπη του που έληξαν τόσο σύντομα και θα επιστρέψει από τον προσεχή Σεπτέμβριο 1948 στα καθήκοντά του διευθυ-

ντή δημοτικών σχολείων.

Στη συνέχεια σε πρόσθετη επιστολή 16.6.1948 ο Διευθυντής Παιδείας πληροφορεί τον Τρυφ. Γεωργαλλίδη ότι τοποθετήθηκε διευθυντής Β΄ στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα στη Λευκωσία όπου εργάστηκε δυο χρόνια 1948-50.

Το ακαδημαϊκό έτος 1950-51 επιλέγθηκε ανάμεσα σε άλλους τρεις δασκάλους για σπουδές με υποτροφία της Κυπριακής Κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υποχρέωση

Εγώ ο Τρύφων Κ. Γεωργαλλίδης στον οποίο έχει παραχωρηθεί υποτροφία ενός ακαδημαϊκού έτους 1950-51 από την Κυπριακή Κυβέρνηση για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα γενική θεώρηση της Παιδείας ιδίως τις μεθόδους διδασκαλίας και την οργάνωση των σχολείων.

Ως εκ τούτου δηλώ ότι αποδέχομαι όλους τους όρους που μου προτείνονται και όλες τις χορηγίες, μισθούς και επιδόματα που μου παραχωρούνται από την Κυβέρνηση της Κύπρου για να με διευκολύνουν να συμπληρώσω τις άνω σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Συμφωνώ επίσης με την απαίτηση της Κυβερνήσεως όταν αποπερατώ-

σω τις σπουδές μου να επιστρέψω στην Κύπρο και να εξυπηρετήσω την κυπριακή παιδεία ως διδάσκαλος-διευθυντής δημοτικών σχολείων όχι λιγότερο από δυο χρόνια

Λευκωσία

2 Σεπτεμβρίου 1950.

Τρύφων Κ. Γεωργαλλίδης

Ο κ. Γεωργαλλίδης με την ευκαιρία των σπουδών του στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αναχωρήσει από την Κύπρο την 6η Σεπτεμβρίου 1950 με το πλοίο «Mediterranean» και αναμένεται να φθάσει στην Αγγλία τη 15η Σεπτεμβρίου.

Τα πιο κάτω ποσά παραχωρήθηκαν στον κ. Τρύφωνα Γεωργαλλίδη από την Κυπριακή Κυβέρνηση για να καλύψουν την υποτροφία του.

Μισθός	£390-0-0
ετησίως	
Επίδομα Διευθυντή Β΄	24-0-0
ετησίως	
Επίδομα κατοικίας	49-0-0
ετησίως	
Επίδομα τιμαρίθμου	29-5-5
ετησίως	
	492-11-1

τα επιδόματα που παίρνει σήμερα στη διάρκεια της εξάσκησης στο BBC. Παρόμοια επιστολή ημερ. 27.3.1951 έστειλε και στο σύμβουλο του κ. Γεωργαλλίδη στο Ινστιτούτο Λονδίνου κ. Wilson να κάμει τις κατάλληλες ενέργειες στο BBC για εξασφάλιση της έγκρισης. Ο Τρύφων Γεωργαλλίδης τέλειωσε τις σπουδές του και την 1η Ιουλίου 1951 ανεχώρησε για προσωρινή ανάπαυση στην Κύπρο που έμελλε να είναι διαρκής, γιατί κατόπιν δεύτερης σκέψης με την οικογένεια του εγκατέλειψε την ιδέα επιστροφής και πρακτικής εξάσκησης στο BBC.

Ο Γεωργαλλίδης επιστρέφοντας στην Κύπρο τοποθετήθηκε στις 23.9.1951 στο πρότυπο Σχολείου Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας αντικαταστήσας τον κ. Ιωνίδη.

Ο Γεωργαλλίδης στην Πρότυπο Σχολή Αγίου Αντωνίου εργάστηκε σ' αυτή από το σχολ. έτος 1951-52 μέχρι το 1961 γιατί το Γραφείο Παιδείας είχε κάμει 9 θέσεις διευθυντών Α μόνιμες που τις χαρακτήριζε το αμαετάθετο.

Ο Τρύφων Γεωργαλλίδης όταν επέστρεψε στην Κύπρο μετέφερε και εφάρμοσε νέες μεθόδους διδασκαλίας και νέο οργανωτικό σύστημα στα σχολεία και τα αποτελέσματα του ήταν εξαιρετικά, εξαιτίας του καλότροπου χαρακτήρα και της ευγένειας

που επιδείκνυε στους συναδέλφους του στους μαθητές και στους γονείς τους. Όλοι τον εκτιμούσαν και το σέβονταν για την ανωτερότητά του.

Ενθυμούμαι μια περίπτωση μητέρας, που μου διηγήθηκε ο ίδιος, όταν ήλθε εξαγριωμένη στο σχολείο και έκαμε επίθεση στη δασκάλα του σχολείου γιατί φέρθηκε με αυστηρό τρόπο στο παιδί της. Τέλειωσε την επίθεση κτύπησε το κουδούνι μαθητές και δασκάλοι μπήκαν στις τάξεις. Τότε βρήκα την ευκαιρία να μιλήσω όπως έπρεπε στην έξαλλη μητέρα. «Ήταν τρόπος αυτός που φέρθηκες στη δασκάλα του παιδιού σου. Η συμπεριφορά σου αυτή ορισμένως θα βλάψει το ίδιο το παιδί σου. Με ποιά όρεξη πια να το διδάξει και να το καθοδηγήσει. Θα το έχει παραμελημένο με τρόπο φυσικά ανάμεσα στα άλλα παιδιά. Σου συστήνω πριν φύγεις να καλέσουμε τη δασκάλα να έρθει να της ζητήσεις συγγνώμη για την ανάρμοστη συμπεριφορά σου». Πράγματι η μητέρα συναισθάνθηκε το λάθος της και δέχθηκε το συμβιβασμό μ' αυτή και όλα γίνηκαν μέλι γάλα χάρις στη σωφροσύνη του διευθυντή του σχολείου.

Με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας τη διοίκηση των σχολείων ανέλαβε η Ελληνική Κοινοτική

Βουλή με εκπρόσωπό της το Γραφείο Ελληνικής Παιδείας και τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών η Επιτροπή μεταθέσεων.

Η Επιτροπή Μεταθέσεων χωρίς γνώματευση μετέθεσε τους δυο μόνιμους διευθυντές Α' αγνοώντας το αμετάθετο που είχαν δια νόμου εγκαταλείψει οι Άγγλοι. Τον Τρύφωνα Γεωργαλλίδη μετέθεσαν από το σχολείο Αγίου Αντωνίου στην Τύμβου και το Χαράλαμπο Ζεβλάρη από το σχολείο Αγίου Δομετίου στο Λευκόνοικο. Και οι δυο τους διαμαρτύρονται για τη μετάθεσή τους και προφορικώς και γραπτώς και η γραπτή τους απάντηση είναι ρητή ότι η Επιτροπή μεταθέσεων απαντά δεν μπορεί να αναθεωρήσει την απόφασή της.

Αποτείνονται στο διευθυντή Εκπαίδευσεως και απειλούν προσφυγή στο Συνταγματικό και ο ίδιος τους ψέγει σε γραπτή του επιστολή σ' αυτούς πως δεν επερίμενε από Έλληνες εκπαιδευτικούς να καταφεύγουν στα δικαστήρια για τη μετάθεσή τους. Μετά την άρνηση της Αρχής να ικανοποιήσει το αίτημά τους καταθέτουν προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο και ζητούν τη μόνιμη τους θέση σύμφωνα με τη νομοθεσία που άφησαν οι Άγγλοι. Η δίκη τους ορίσθηκε μετά δυο μήνες και αρνήθηκαν και οι δυο διευθυντές να εργασθούν

στα σχολεία της μεταθέσεως τους.

Στη δίκη του Συνταγματικού Δικαστές και δικηγόροι κατόπιν συσκέψεως απεφάσισαν ομόφωνα πως η μετάθεσή και των δυο από την πόλη και το προάστιο ήτο άδικη και μείωνε το γόητρό και τη θέση διευθυντή Α' και δέχθηκαν και οι δυο πλευρές ο μιν Χαράλαμπος Ζεβλάρης να επανέλθει στον Άγιο Δομέτιο (στην προτέρα του θέση) ο δε Τρύφων Γεωργαλλίδης να διορισθεί στο Β' Σχολείο Παλουριώτισσας θέσεις που απεδέχθησαν και οι δυο τους.

Με τη μετάθεση του Τρ. Γεωργαλλίδης από την Πρότυπο Σχολή Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας στη Τύμβου ξεσηκώθηκαν όλοι οι κάτοικοι της ενορίας και με επιστολές ζητούν την άμεση επαναφορά του Διευθυντή Α Τρ. Γεωργαλλίδη στη μόνιμη του θέση.

Σύνδεσμος Γονέων Προτύπου Αστικής Σχολής Αγ. Αντωνίου Λευκωσία.
3 Ιουλίου 1961

Έντιμο Διευθυντή Ελληνικής Παιδείας

Ενταύθα

Έντιμε Κύριε

Εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων Αστ. Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας, έχω

την τιμή να υποβάλω υμίν την παρούσα μου σφοδρή διαμαρτυρία δια την άδικο μετάθεση του διευθυντή του εκ της Σχολής μας.

Προς πληροφορία σας όλοι οι γονείς και οι κάτοικοι της περιοχής ταύτης είναι κατευχαριστημένοι από την μέχρι σήμερα εργασία, τιμιότητα και ευγενή συμπεριφορά του κ. Γεωργαλλίδη και ως εκ τούτου δεν βλέπουμε το λόγο εφ' όσο δεν υφίσταται ουδένα παράπονο να μετατεθή εκ της σχολής μας.

Επίσης δια των αόκνων και ανιδιοτελών προσπαθειών του, του πατρικού του, τω όντι, ενδιαφέροντος δια τα τέκνα μας και των μεγάλων θυσιών εκ του προσωπικού του χρόνου κατόρθωσε να αναβιβάση τη στάθμη της προόδου της σχολής μας να είναι πάντοτε μεταξύ των πρώτων εις τας εισαγωγικάς εξετάσεις των Σχολών Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Παρακαλούμεν όθεν όπως ευαρεστούμενοι αναθεωρήσετε την απόφασίν σας και αφήσετε τον κ. Γεωργαλλίδη εις τη Σχολή μας προς πλήρη ικανοποίηση και μεγάλη χαράν όλων των γονέων και κατοίκων της περιοχής μας.

Μετά πάσης τιμής για το Σύνδεσμο Γονέων Αστικής Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας Γ.Φ. Ψιλοϊνης Πρόεδρος

Αι υπογραφαί των γονέων θα ακολουθήσουν αργότερον Σύνδεσμος Γονέων Πρωτ. Αστικής Σχ. Αγ. Αντωνίου Λευκωσίας.

18 Ιουλίου 1961

Έντιμο Διευθυντήν Ελληνικής Παιδείας

Ενταύθα

Αναφερόμενοι εις την επιστολή μας 3.7.1961 δια της οποίας διαμαρτυρόμεθα για την άδικο μετάθεση του διευθυντού μας κ. Τρ. Γεωργαλλίδη εκ της Σχολής μας σας εσωκλείουμε καταλόγους των ονομάτων και υπογραφών γονέων κατοίκων της περιοχής Αγίου Αντωνίου οι οποίοι συμμετέχουν επίσης εις τας διαμαρτυρίας μας και αιτούν την ακύρωση της μεταθέσεως του κ. Γεωργαλλίδου.

Δυστυχώς οι άνω κατάλογοι δεν υπάρχουν εις το σχετικό φάκελο του κ. Γεωργαλλίδη από τον οποίο πήρα τις πληροφορίες μου για τη μελέτη μου αυτή.

Αντίγραφο της άνω διαμαρτυρίας στάληκε:

1. Πρόεδρο Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως.

2. Εξοχώτατο Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας.

3.Γραφείο Ελληνικής Παιδείας.

Αντιπροσωπεία των γονέων Αστικής Σχολής Αγίου Αντωνίου με επισκέφθη σήμερα με την παράκληση όπως ο κ. Τρύφων Γεωργαλλίδης επανέλθη εις την θέσιν του καθ' ότι οι γονείς και οι μαθηταί του σχολείου είναι ευχαριστημένοι από την μέχρι τούδε εργασία και δράση εν γένει.

Θα ακολουθήση αίτηση γραπτή με υπογραφάς. Υπεσχέθη να διαβιβάσω την παράκλησιν των

Ανδρέας Χριστοδουλίδης 8.7.61

Λευκωσία 30 Ιουλίου 1961

Έντιμον

Διευθυντήν Γραφείου

Ελληνικής Παιδείας

Ενταύθα

Έντιμε Κύριε,

Οι κάτωθεν ευσεβάστως υπογεγραμμένοι κάτοικοι της ενορίας Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας, λαμβάνομεν την τιμήν να διαμαρτυρηθώμε δια την άδικον μετάθεσιν του διευθυντή της Σχολής Αγίου Αντωνίου και Ευγενίας Θεοδότου κ. Τρύφ. Γεωργαλλίδη. Η εν λόγω Σχολή της ενορίας μας έχει προοδεύσει πολύ ως θα έχετε διαπι-

στώσει και εσείς επί εποχής ταύτης ενδιαφερόμεθα και αγαπώμεν των Σχολήν μας, είμαστε δε μέχρι σήμερον κατευχαριστημένοι από την εργατικότητα, πρόοδο, τιμιότητα και ευγένεια του κ. Γεωργαλλίδη, η μετάθεσις του μας κατελύπησε, παρακαλούμεν όπως αναθεωρήσετε την απόφασιν σας και αφήσετε αυτόν εις την θέσιν του δια να συνεχίση την τόσο επιτυχή δράσιν του, προς ικανοποίηση πάντων των γονέων της ενορίας ταύτης.

Η μετάθεσις του κ. Γεωργαλλίδη πραγματικώς μας εξέπληξε διότι είναι νομιζομεν ακατανόητον εις διδάσκαλος με μετεκπαίδευσιν εις το εξωτερικόν να μην αφήνεται να συνεχίζει το επωφελές έργον του εις την Σχολήν μιας πόλεως και να μετατίθεται εις σχολείο χωρίου χωρίς να υπάρχει κανένα παράπονο εναντίον του.

Με την ελπίδα ότι η παράκλησις μας θα εισακουσθή

Μετά τιμής

Σ. Τσαγγαρίδης

Κοινotάρχης ενορίας Αγίου Αντωνίου
Λευκωσίας

Γ.Ν. Χριστοδούλου

Οικονόμος Ελευθέριος

Εφημέριος Εκκλησίας Αγίου Αντωνίου

Γ. Ολύμπιος

Παναγιώτης Γεωργιάδης

Αντίγραφο της άνω διαμαρτυρίας στάληκε:

1. Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριον Γ΄

2. Πρόεδρο Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως.

Παρ' όλες τις διαμαρτυρίες που έγιναν από παράγοντες της ενορίας Αγίου Αντωνίου Λευκωσία, οι Εκπαιδευτικές Ελληνικές Αρχές παρέμειναν αμετακίνητες στις θέσεις τους και ο Τρ. Γεωργαλλίδης παρέμεινε στο Β΄ Σχολείο Παλουριώτισσας.

Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς 1961-62 ο Γεωργαλλίδης με επιστολή του 5 Απριλίου 1962 προς το Διευθυντή Εκπαιδεύσεως ζητά μετάθεση στην Αστική Σχολή Αγίου Αντωνίου καθότι μου υποσχέθηκε τούτο και διότι μετά το δυστύχημά μου δυσκολεύομαι πολύ στην Παλουριώτισσα.

Σε απάντηση πληροφορείται με επιστολή 20 Απριλίου 1962 πως η Επιτροπή μεταθέσεων δεν εγκρίνει τη μετάθεσή σας. Ο Γεωργαλλίδης παρ' όλη την πικρία που δοκίμασε για τη στάση που τήρησαν οι Εκπαιδευτικές

Αρχές παρέμεινε σταθερός στις αρχές του. Να διδάξει την τρυφερά μαθητιώσα νεότητα για να αναδείξει τέλειους πολίτες ωφέλιμους στην οικογένεια την κοινωνία και την πατρίδα γενικώτερο.

Η παραγκώνιση της αξίας του Γεωργαλλίδη άρχισε από την εποχή των Άγγλων και δυστυχώς η αδικία συνεχίστηκε και στην εποχή της ανεξαρτησίας.

Στην αρχή της παρούσας μελέτης αναφέρθηκε πως μαζί με τον Γεωργαλλίδη στάληκαν και άλλοι τρεις για μετεκπαίδευση 1. Δνις Γ. Θεοχάρους, 2. κ. Τρυφ. Γεωργαλλίδης 3. K.M.C Cundhz 4. κ. K. S. Sami. Όλοι προήχθησαν σε επιθεωρητές σχολείων και εκπαιδευτικούς λειτουργούς. Ο Γεωργαλλίδης προήχθη μόνο σε διευθυντή Α, θέση που θα καταλάμβανε χωρίς μετεκπαίδευση παρ' όλο που και οι 4 έφεραν το ίδιο πιστοποιητικό σπουδών όπως το πιο κάτω.

University of London

Institute of Education

This is to certify that TRYPHON GEORGALIDES took during the season 1950-51 a course of training of theory and practice of Education with special reference to conditions of Colonial dependencies.

Οι Άγγλοι είχαν ένα αποικιακό σχέδιο

το οποίο εφάρμοσαν με σκοπό τον αφελληνισμό της παιδείας μετά την Οκτωβριανή Εξέγερση των Ελλήνων της Κύπρου το 1931.

Σε πρώτο στάδιο μετά τα Οκτωβριανά υπεστήριζαν σε προαγωγές όσους είχαν περάσει Ordinary και Distinction στην αγγλική γλώσσα. Σ' αυτό το στάδιο υποστηρίχθηκε και ο Γεωργαλλίδης που πήρε την υποτροφία της Κυπριακής Κυβερνήσεως.

Σε δεύτερο στάδιο με την ίδρυση του Διδασκαλικού Κολλεγίου Μόρφου υποστήριζαν τους αποφοίτους γιατί εισηγούνταν κατόπιν εξετάσεων στην αγγλική και διδάσκονταν σ' αυτή όλα τα θέματα.

Σ' ένα τρίτο στάδιο εισήγονταν στο Κολλέγιο απόφοιτοι της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και μετά την αποφοίτηση τους εστέλλονταν με υποτροφία στα Πανεπιστήμια της Αγγλίας όπου αποκτούσαν υψηλά προσόντα διορίζονταν σε ανώτερες θέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργιών.

Παράλληλα εισήγονταν θέσεις στο Κολλέγιο Μόρφου άριστοι απόφοιτοι Κλασικών Γυμνασίων κάτοχοι της ελληνικής γλώσσας που προορίζονταν να τη διδάξουν στα δημοτικά σχολεία της Κύπρου, αλλά κανένας απ' αυτούς δεν στάληκε για ανώτερες σπουδές με υποτροφία.

Με τη μεταπολίτευση όμως το 1960 όλοι οι ψηλόβαθμοι των Άγγλων πήραν ένα εφ' άπαξ επίδομα μερικές χιλιάδες λίρες δι' απώλεια σταδιοδρομίας και μαζί με τους ηγέτες Άγγλους εγκατέλειψαν ανεπιτρεπτή την Κύπρο, γιατί αντιλήφθηκαν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση θα έχαναν το γόητρο των θέσεών τους.

Υπουργείο Παιδείας

Λευκωσία 23 Ιουνίου 1971

Κύριο Τρυφ. Γεωργαλλίδη

Διευθυντή Β' Δημοτικού Σχολείου
Παλουριώτισσας

Επί τη αφυπηρητήσει σας, λόγω ορίου ηλικίας παρακαλώ δεχθήτε τας εγκαρδίους ευχαριστίας του Υπουργείου Παιδείας δια τας μακροχρονίους και πολυτίμους υπηρεσίας σας προς την Κυπριακή Εκπαίδευση και τας προσωπικοάς μου ευχάς δι' υγεία και μακροημέρευσην και πάσαν δυνατή ευτυχία δι' υμάς και δι' ολόκληρον την οικογένειά σας.

Α.Δ, Χριστοδουλίδης

Τμηματάρχης Στοιχειώδους Εκπαίδευσης.

Ο Τρύφων Γεωργαλλίδης δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός εκπαιδευτικός αλλά ήταν κι ένας στοργικός σύζυγος και προσφιλής πατέρας.

Νυμφεύθηκε το καλοκαίρι του 1939

τη συγχωριανή του Μαρία Γεωργίου Γιαννάκη, μια σύζυγο ταιριαστή στον καλοκάγαθο χαρακτήρα του Τρύφωνα κι έζησαν ένα ζηλευτό αρμονικό βίο.

Απέκτησαν δυο γιουούς, το Στυλιανό και το Γεώργιο. Έδωσαν και στους δυο επιμελημένη ανατροφή και αναδείχθηκαν στην κοινωνία άξια τέκνα.

Ο Στυλιανός μετά την αποφοίτησή του από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου γράφτηκε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και απεφοίτησε μεταξύ των αρίστων. Στη συνέχεια κατόπιν κατακτηρίου εξετάσεως κατατάχθηκε στην Πέμπτη τάξη της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Στη συνέχεια πέτυχε στα G.C.E. και εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου στον κλάδο Κοστολόγου Μηχανικού. Μετά την αποπεράτωση των σπουδών του προσλήφθηκε σε Εταιρεία Επιμετρητών Ποσοτήτων στο Λονδίνο όπου εργάστηκε από 1967-1970.

Στη συνέχεια επέστρεψε στην Κύπρο

και προσλήφθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων Λευκωσίας ως Προϊστάμενος Κλάδου Επιμετρητών Ποσοτήτων από το 1970-1988.

Κατόπιν υπηρέτησε στην Εταιρεία Ιωάννου και Παρασκευαΐδη ως Εμπορικός Διευθυντής στο παράρτημα Ελλάδος από το 1988-2000. Από το 2000 επιπροσθέτως προς τα άνω καθήκοντά του είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας Εταιρείας.

Ο Γεώργιος μετά την αποφοίτησή του από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας όπου φοίτησε από 1965-1971 και κατόπι σπούδασε Λογιστική δι' αλληλογραφίας και προσλήφθηκε στην κυβερνητική υπηρεσία και σήμερα εργάζεται στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στη Λευκωσία ως ανώτερος επιθεωρητής λογιστικών λογαριασμών.

Α΄ ΕΙΣΦΟΡΑ

Ο κ. Χριστάκης Πέτσας από τη Βώνη εισέφερε £30.00 στο Σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα» εις μνήμη των γονέων του Ιουλίας και Αχιλλέα Πέτσα.

Η Επιτροπή του Σωματείου εκφράζει ευγνώμονες ευχαριστίες.