

χθηκε σ' ένα αξιολογότερο θεολόγο, ιεροκήρυκα, ποιητή, ιστορικό και συγγραφέα. Στα συγγράμματά του περιέχονται πολύτιμες (πληροφορίες για την Αγιολογία και την ιστορία της Κύπρου. Σε μια μικρή επιστολή του που είναι γνωστή με το όνομα "Περί των κατά την χώραν Κύπρον σκαιών", περιγράφει παραστατικά και δίδει πολύτιμες πληροφορίες για την κατάληψη της Κύπρου από τους Φρά-

γκους.

Η Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου άρχισε να εκδίδει τα συγγράμματά του Αγίου. Ο Άγιος Νεόφυτος πέθανε σε ηλικία 85 περίπου χρονών (άγνωστο τότε ακριβώς) και μοναχοί τον έθαψαν σύμφωνα με τις οδηγίες του στον τάφο που ο ίδιος ελάξευσε. Η μνήμη του εορτάζεται στις 24 Ιανουαρίου και στις 28 Σεπτεμβρίου (ημέρα ανεύρεσης των λειψάνων του).

Ο Πενταδάκτυλος πήρε φωτιά

Απ' άκρη σ' άκρη κάηκε
της Κύπρου το στολίδι
και όλο στάκτη γίνηκε
πυρά φωτιά καμίνι.
Ο Πενταδάκτυλος πήρε φωτιά,
μ' ένα σπέρτο της Τουρκίας,
που ήταν ο πνεύμων κι η καρδιά.
Κερύνειας, Λευκωσίας.
Κλαίει, φωνάζει το βουνό,
πυρά, φωτιά το καίει
μουγκρίζει όπως το σφαχτό
που η ψυχή του βγαίνει.
Φωνάζει, ζητάει λίγη δροσιά,
μα πόθε να την εύρει,
βογγάει και παρακαλά
σαν το παιδάκι κλαίει.
Πήρε το σώμα του φωτιά

και τη λαμπάδα καίει
και ένα, ένα με τη σειρά
Παιδιά κι εγγόνια κλαίει
Καίει τα πεύκα, τα παιδιά
καίνε τα πεύκα εγγόνια,
καίν' τα χαμόδεντρα κι αυτά,
καίνε τα δισεγγόνια.
Κλαίει, φωνάζουν δυνατά,
οι Τούρκοι χαμογελούνε
δεν θεν' βοήθεια καμιά
Το κλάμα δεν ακούνε.
Ο Πενταδάκτυλος πήρε φωτιά,
κάηκε απ' άκρη σ' άκρη,
της Κύπρου η μικρή καρδιά
έγινε όλη στάκτη.

Ανδρέας Αν. Παναγίδης