

Πολυξένη Μολέσκη-Δεσπότη

Γεννήθηκε στην ενορία Αγίας Μαρίας Κυθρέας το 1909 από γονείς Παύλο Ελευθερίου και την Ελένη (Ελεγκού) Καραολιά.

Παντρεύτηκε το 1942 το συγχωριανό της Χρίστο Μολέσκη από την ενορία Αγίου Γεωργίου Κυθρέας και απέκτησαν τέσσερα τέκνα: Την Κωνσταντά, Ελένη Παύλο και Αντώνη.

Η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974 με τον εκτοπισμό εγκατεστάθησαν στο Στρόβολο και βραδύτερον στο Τσέρι η Πολυξένη ξενιτεύθηκε στην μακρινή Αυστραλία όπου είχαν εγκατασταθεί οι θυγατέρες της.

Πέθανε την 9η Ιουλίου 2002 στην Αυστραλία και η αγάπη των παιδιών της την μετέφεραν και την έθαψαν δίπλα στον τάφο του συζύγου της στο Τσέρι, η δε νεκρώσιμος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρονίκου ανάμεσα σε πυκνό εκκλησίασμα συγγενών φίλων και εκτιμητών της θανούσας.

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον πιο κάτω επικήδειο:

Αείμνηστη Πολυξένη,

Με θλίψη και συντριβή της καρδιάς στέκω δίπλα στο σεπτό σου λείψανο



να πω λίγα λόγια στην αιώνια μνήμη σου, γιατί στη μακρόχρονη πορεία της επίγειας ζωής σου άφησες μνήμες αγαθές, μνήμες άριστες ανάμεσα στο κοινωνικό σύνολο των συνανθρώπων σου.

Ήσουν ψυχή αθάνα και αμνησικάκη. Αγαπούσες το συνάνθρωπό σου και ευεργετούσες παντοιοτρόπως τους δυστυχείς και τους πάσχοντες. Ποτέ δε θέλησες να βλάψεις ούτε με λόγια ούτε με έργα κανένα.

Είχες την ατυχία της ζωής να σε πλήξουν περιστατικά στην οικογενειακή σου εστία τα οποία αντιμετώπισες με ασύγκριτη υπομονή και καρτερία.

Πρώτο ατύχημα ήταν ο θάνατος του αγαπημένου σου πατέρα Παύλου σε πρόωρη ηλικία ύστερα από ατύχημα. Δεύτερο ήταν ο θάνατος του αδελφού σου Χατζηκωστή που επανέκαμψε από την Αμερική νέος για να νυμ-