

ΣΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΤΑ ΚΑΤΕ- ΧΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΟΙΚΩΝ

*Εμπρησμοί, φόνοι, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
είναι στην ημερήσια διάταξη*

Άντρος Καπαρδής

Ζούμε σε μια εποχή που το έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα και οι συνεργασίες μεταξύ εγκληματικών στοιχείων από διάφορες χώρες για το όφελος είναι καθιερωμένη πρακτική. Τα λόγια του Σαίξπηρ «Η υφήλιος είναι το κοχύλι μου» περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια το οργανωμένο έγκλημα σήμερα όταν αναφερόμαστε σε εμπόριο ναρκωτικών, γυναικών, όπλων και ανθρωπίνων οργάνων καθώς και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Έτσι η Κύπρος μας δεν μπορούσε να ξεφύγει από την γάγραινα του διεθνούς εγκλήματος λόγω της γεωγραφικής της θέσης και όχι μόνο και επειδή η κατοχή του βορείου τμήματός της από την Τουρκία από το 1974 και οι έποικοι που μεταφέρθηκαν εκεί για να επιταχύνουν την τουρκοποίηση της μισής σχεδόν Κύπρου έχουν συμβάλει να μετατρέψουν τα κατεχόμενα σε παράδεισο για όλων των ειδών εγκληματίες και φυγάδες από τη δικαιοσύνη και έχουν δημιουργήσει έναν αριθμό από κακοήθη καρκινώματα (π.χ. το εμπόριο σκληρών ναρ-

κωτικών σε μαζική κλίμακα) που έχουν αρχίσει να κάνουν μετάσταση στις ελεύθερες περιοχές. Αλλά πριν εξετάσουμε την εγκληματικότητα στα κατεχόμενα και τους κινδύνους που εγκυμονεί για μας με τη διακίνηση από και προς τα κατεχόμενα και σε περίπτωση λύσης του κυπριακού προβλήματος, ας ρίξουμε μια ματιά στο έγκλημα στην ελεύθερη Κύπρο.

Οι ετήσιες στατιστικές της Αστυνομίας δείχνουν μια ανησυχητικά αυξητική τάση την τελευταία δεκαετία αναφορικά με το σοβαρό έγκλημα στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συνεχής αυτή αύξηση το 1992-2002 αφορά, κυρίως, εμπρησμούς (331%), ληστείες, (300%), ναρκωτικά (566%). Τα δε οικονομικά εγκλήματα (π.χ. πλαστογραφία, νομισματοκοπία, πλαστοπροσωπία κ.λ.π.) ήσαν 354 υποθέσεις το 1990 και αυξήθηκαν σε 1012 μέχρι το 2000, σημειώνοντας αύξηση 285%. Δεν είναι σκοπός του παρόντος άρθρου να εμβαθύνει στην αιτιολόγηση του εγκλήματος στην

κοινωνία μας. Αξίζει, όμως να σημειώσουμε ότι, βάση (α) την εμπειρία πολλών άλλων χωρών καθώς, (β) την αποδεδειγμένη αποτυχία του αναχρονιστικού συστήματός μας της ποινικής δικαιοσύνης να περιορίσει, τουλάχιστον, την έξαρση του εγκλήματος, και (γ) την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, επιστημονικής έρευνας και προγραμματισμού στα σχετικά υπουργεία και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των υπουργείων για την καταστολή του εγκλήματος, είναι σίγουρο ότι το σοβαρό έγκλημα θα χειροτερέψει με γοργούς ρυθμούς και σύντομα θα είναι εκτός ελέγχου. Το τελευταίο γιατί το έγκλημα είναι πρώτιστα ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα και όχι μόνο θέμα της Αστυνομίας. Η εικόνα που έχω σκιαγραφήσει γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική αν προσθέσουμε και τον μεγάλο καταλύτη που λέγεται «έγκλημα στα κατεχόμενα».

Έγκλημα στα κατεχόμενα

Διαβάζοντας κανείς τον τουρκοκυπριακό Τύπο και την γνωστή Αγγλική εφημερίδα Guardian διαπιστώνει ότι είναι γενικά αποδεκτό ότι με τις ευλογίες του κατοχικού καθεστώτος από το 1974 τα κατεχόμενα έχουν μετατραπεί σε παράδεισο του πολύ σοβαρού εγκλήματος. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι, όπως έχει τεκμηριώσει ο δημοσιογράφος Σπύρος

Αθανασιάδης, πέρσι εννέα «βουλευτές» του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕ Ε) τόσο ανησυχούσαν για την στενή σχέση του κατοχικού καθεστώτος με τον υπόκοσμο που επέβαλαν μνημόνιο στην ψευδοβουλή τους το οποίο αναφέρεται σε σοβαρές ατασθαλίες του ίδιου του κυβερνώντος κόμματός τους. Επίσης, είναι αρκετά ενδεικτικό το γεγονός ότι «βουλευτής» και πρώην «υπουργός» είχε συλληφθεί για εμπόριο ναρκωτικών. Το σοβαρό έγκλημα στα κατεχόμενα το οποίο αυξάνεται αστρονομικά περιλαμβάνει εκτός από βομβιστικές υποθέσεις (Γενί Ντουζέν 1/6/1998, Kibris 25/5/1998), εμπρησμούς και φόνους:

-Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κάτι που δεν εκπλήττει αφού μέχρι το 1998 τουλάχιστον λειτουργούσαν στα κατεχόμενα 33 τοπικές τράπεζες και 55 υπεράκτιες, οι περισσότερες από την Τουρκία, ενώ μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν 21 καζίνα και είχαν δοθεί άδειες για ακόμα τρία. Είναι αξιοσημείωτο ότι ένα από αυτά, το Jasmine Court Casino, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι τα καζίνα και τα «πανεπιστήμια» αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματος του ψευδοκράτους.

- Ναρκωτικά. Το εμπόριο ναρκωτικών ανθίζει διότι αποτελεί μια από τις

γνωστές δραστηριότητες διεθνώς του οργανωμένου εγκλήματος της Τουρκίας στην οποία είναι αναμεμιγμένοι και Τουρκοκύπριοι και διευκολύνεται από τον ανεπαρκή έλεγχο που υπάρχει στα «λιμάνια» και στα «αεροδρόμια» καθώς και την ενδημική διαφθορά που υπάρχει στην αστυνομία του ψευδοκράτους. Πολύ περισσότερες ποσότητες ποικιλίας ναρκωτικών καταλήγουν τώρα στις ελεύθερες περιοχές με την διακίνηση από και προς τα κατεχόμενα εξαιτίας του ελλιπούς ελέγχου των οδοφραγμάτων και της πράσινης γραμμής καθώς και της χαμηλής τους τιμής. Τα άτομα που καταδικάζονται από τα δικαστήρια του Ντενκτάς αποτελούν την μύτη του παγόβουνου και δείχνουν τον μεγάλο όγκο του εγκλήματος. Την περίοδο 1992-2001 επιβλήθηκαν πάνω από δυο χιλιάδες ποινές για χρήση ναρκωτικών.

- Υψηλή εφηβική εγκληματικότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία του «Γραφείου Τύπου» της ψευδοαστυνομίας το 2001, 287 παιδιά κάτω των 16 ετών παρουσιάστηκαν ενώπιον των ψευδοδικαστηρίων κατηγορούμενα για φόνο, απόπειρα φόνου, βιασμό, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, ληστεία, διάρρηξη, κλοπή, κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών και τέλος , τροχαία αδικήματα. Καταδικάστηκαν 113 (39%). Τον ίδιο χρόνο, στις ελεύ-

θερες περιοχές αναφέρθηκαν στην Αστυνομία 235 σοβαρές και 376 μη σοβαρές υποθέσεις στο σύνολο των οποίων εμπλέκονταν 532 αγόρια και 6 κορίτσια. Ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές είναι 705, 400 και στα κατεχόμενα 203, 100(87.600 Τουρκοκύπριοι και 115.500 έποικοι). Με άλλα λόγια, 29% του πληθυσμού μας.

Χωρίς να αγνοεί κανείς τις γνωστές αδυναμίες των επίσημων στοιχείων για το έγκλημα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το έγκλημα στα κατεχόμενα, όπως φαίνεται από την αύξηση του εγκλήματος στους εφήβους οι τάσεις του οποίου προφητεύουν τον όγκο και τις επικρατέστερες μορφές εγκλημάτων στο εγγύς μέλλον, είναι πιο σοβαρής μορφής, είναι ποσοστιαία πιο ψηλό, σίγουρα θα χειροτερέψει με γοργούς ρυθμούς και, σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού, θα μεταφερθεί με γρηγορότερους ρυθμούς και σε μεγαλύτερη κλίμακα από τώρα και στις περιοχές μας γιατί αποτελούμε πόλο έλξης. Δυστυχώς από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν υπάρχει ουσιαστικός προγραμματισμός από τις αρμόδιες αρχές του κράτους για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού.

Μερικοί σημαντικοί παράγοντες για την υψηλή εγκληματικότητα στα