

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥ

Χρίστος και Χρυστάλλα Στυλιανίδη

Αφιέρωμα από τη θυγατέρα τους Μαρούλα Χρ. Λοϊζου

Σε διάστημα δεκατεσσάρων ημερών απέθαναν η Χρυστάλλα και ο Χρίστος Στυλιανίδης από την Κυθραία, παντρεμένοι στον Άγιο Δομέτιο, από εγκεφαλικό επεισόδιο και οι δύο. Η Χρυστάλλα απέθανε στις 21 Ιουνίου 2003. Ο Χρίστος δεν μπόρεσε να αντέξει το βάρος του χωρισμού και απέθανε δύο εβδομάδες μετά στις 5 Ιουλίου 2003.

Τάφηκαν και οι δύο, σε δικό τους οικογενειακό τάφο στο κοιμητήριο του Αγίου Δομετίου. Πολλοί συγγενείς, φίλοι και γνωστοί τους συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία. Επικήδειο, λόγο στην κηδεία του Χρίστου, εκφώνησε ο γιος του Παντελής, λογιστής, μόνιμα εγκατεστημένος στην Αγγλία. Με πολύ συγκινητικά λόγια αποχαιρέτησε τον πατέρα του και κατασυγκίνησε τους παρευρισκόμενους.

Η Χρυστάλλα γεννήθηκε στην Κυθραία ενορία Συρκανιάς στις 6



Ιανουαρίου 1914. Οι γονείς της ήταν ο Στυλιανός Σαουρής (Σαββίδης) και η Μαρία Σαββίδου. Τα αδέρφια της ήταν ο Ανδρέας Σαββίδης Καπάτης και ο Θεόδωρος, ιδιοκτήτες μεγάλων καταστημάτων ειδών οικοδομής, ο Μορφής Σαββίδης (άριστα εγκατεστημένος στην Αγγλία), η Άννα Βαρνάβα παντρεμένη στην Βιτοάδα και η Ζωή Ευριπίδη Ρωσσίδου παντρεμένη στον Άγιο Δομέτιο. Κανένα από τα αδέρφια της δεν βρίσκεται στη ζωή.

Παντρεύτηκε στον Άγιο Δομέτιο με τον Χρίστο Στυλιανίδη και απέκτησε

τρία παιδιά, τον Παντελή, λογιστή εγκατεστημένο μόνιμα στην Αγγλία, την Μαρούλλα, παντρεμένη με τον Χριστάκη Λοίζου και την Έλλη, παντρεμένη με τον Λάκη Κουτσίδα, ιδιοκτήτες των καταστημάτων LEPUS. Αξιώθηκε να δει επτά εγγόνια και ένα δισέγγονο.

Ήταν ψυχή, αθάνατη, γεμάτη ανθρωπιά και καλοσύνη για τον συνάνθρωπό της. Καλή σεμνή και ενάρετη χριστιανή διακρινόταν για την αφοσίωση της στην εκκλησία και δεν θέλησε ποτέ να βλάψει κανένα. Αξιώθηκε να μεγαλώσει τα παιδιά της, σαν πραγματική αρχόντισσα και να τα δει καλοπαντρεμένα, να γίνονται άνθρωποι σωστοί και επιτυχημένοι στην κοινωνία. Αξιώθηκε να δει τα εγγόνια της να μεγαλώνουν με τα ίδια χριστιανικά νάματα και να κρατήσει στα χέρια της το δισέγγονο της.

Ο Χρίστος γεννήθηκε στην Κυθραία, ενορία Αγίου Ανδρονίκου στις 5 Οκτωβρίου 1910. Γονείς του ήταν ο Παντελής Χατζηστυλλής (Στυλιανίδης) και η Ελεγκού. Τα αδέρφια του ήταν ο Στέλιος (ο γνωστός Στέλιος ο δάσκαλος από την Κυθραία), ο Κώστας και ο Αντώνης (εγκατεστημένος στα Βαρώσια). Κανένα από τα αδέρφια του δεν βρίσκεται στην ζωή.

Παντρεύτηκε στον Άγιο Δομέτιο την συγχωριανή του Χρυστάλλα

Σαββίδου και απέκτησε τρία παιδιά και ευτύχισε να τα μεγαλώσει και να τα αποκαταστήσει στην κοινωνία. Ρίχτηκε από πολύ νωρίς στην βιοπάλη για να βοηθήσει όσο μπορούσε την οικογένεια του. Μικρός ήρθε στην Λευκωσία και μαθήτευσε σε πολλούς «μαστόρους» ανάμεσα τους και ο «Γερμανός» σπουδαίος μάστρος από τον οποίο έμαθε πάρα πολλά.

Δημιούργησε το δικό του «μαγαζί» και υπήρξε εξαιρετικός τεχνίτης. Με την τιμιότητα που τον διέκρινε, την εργατικότητα και την εξυπνάδα, εξελίχθηκε σε ένα πρώτης τάξεως τεχνίτη και του είχαν όλοι ιδιαίτερη προτίμηση. Ανάμεσα στους πελάτες τους ήταν γιατροί, υπουργοί και σημαντικά πρόσωπα. Ήταν σε όλη την Κύπρο γνωστός σαν ο «Μάστρε Χρίστος ο Τζιηρκώτης» και έρχονταν από όλη την Κύπρο κοντά του για κάθε δύσκολη δουλειά. Υπήρξε ο μόνος κωμωδός της ηλεκτρικής και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης.

Μετά τα γεγονότα του 1963 με τους Τούρκους, αναγκάστηκε να μεταφέρει το εργαστήρι του στο πίσω μέρος του σπιτιού του στον Άγιο Δομέτιο. Βράχος ακλόνητος στο διάβα της ζωής του δούλεψε σκληρά με την ίδια επιτυχία και εδώ. Παρόλο που δεν ήταν μορφωμένος (μερικές τάξεις του δημοτικού τελείωσε)