

Το Σχέδιο Ανάν δεν μπορεί να είναι λύση

Γεώργιος Λουκά

Το σχέδιο του Κόφι Ανάν δεν μπορεί να είναι η λύση του Κυπριακού, γιατί βρίσκεται σε αντίφαση με τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι αντίθετο με το Διεθνές Δίκαιο, παραγνωρίζει τις συμφωνίες κορυφής Μακαρίου - Ντενκτάς και Κυπριανού - Ντενκτάς, προνοεί κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κυπριακού λαού και αμβλύνει τα προβλήματα των προσφύγων που επεσώρευσε η βάρβαρη τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή.

Το σχέδιο του Κόφι Ανάν όχι μόνο δεν διασφαλίζει την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια και στις περιουσίες τους, αλλά προβλέπει φυλετικό και θρησκευτικό διαχωρισμό όπως απαιτεί ο Ντενκτάς και το όραμά του - εφιάλτης για δύο χωριστά ισότιμα και αναγνωρισμένα κράτη με βάση τις «πραγματικότητες» δηλαδή τα τετελεσμένα της εισβολής και της κατοχής και απαιτούν από μας να γίνουν αποδεκτά με την υπογραφή μας. Η αρνητική στάση του Ντενκτάς και της Άγκυρας στις συνομιλίες οδηγεί τις συνομιλίες σε αδιέξοδο και θα αποφασίσουν για την τύχη μας η Ελλάδα με την Τουρκία και ο Γενικός

Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Η δοτή λύση που ετοιμάζουν να μας επιβάλουν οι ξένοι είναι και απαράδεκτη και απορριπτέα. Εμείς ζητούμε λύση δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική και ευρωπαϊκή.

Ο κυπριακός ελληνισμός για τριάντα χρόνια ανεβαίνει το Γολγοθά του με την ελπίδα και την προσδοκία της δικαίωσής του και όχι οποιασδήποτε λύσης η οποία θα ενταφιάζει τα δίκαια και τα δικαιώματά του, και θα είναι απαρχή νέων δεινών για την πατρίδα μας και για τις γενεές που θα έρθουν μετά από μας.

Οι δυσμενείς για την πλευρά μας πρόνοιες του σχεδίου Ανάν όπως έχει αποκαλύψει ο Ντε Σότο δεν ήρθαν από τον ουρανό αλλά ήταν σε γνώση ή έγιναν αποδεχτές από τη διαπραγματευτική ομάδα της Κυβέρνησης Κληρίδη και ήταν συνέχεια των υποχωρήσεων της Κυβέρνησης Βασιλείου.

Καμιά απολύτως σχέση δεν υπάρχει ανάμεσα στο σχέδιο Ανάν και την πρόταση του Μακαρίου το 1977 για δικοινοτική ομοσπονδία. Όπως μας αποκάλυψε ο Μακάριος το Μάρτη του 1977, οι πρόσφυγες θα είχαν το δικαίωμα να γυρίσουν στα σπίτια και

τις περιουσίες τους και όταν τον ρωτήσαμε που θα στεγαστούν οι Τουρκοκύπριοι που κατέχουν τα σπίτια μας και πώς θα ζήσουν όταν πάρουμε τις περιουσίες μας ήταν κατηγορηματικός. «Οι Τουρκοκύπριοι που θα παραμείνουν στην περιοχή υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση θα στεγαστούν σε σπίτια που θα κτιστούν σε χαλίτικη γη, και θα δημιουργήσουμε βιοτεχνίες, βιομηχανίες στις περιοχές αυτές για να μπορούν να ζήσουν. Όσοι επιθυμούν να έχουν τις περιουσίες τους στην περιοχή υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση θα μπορούν να τις κατέχουν.

Στη συνάντηση εκείνη που είχαμε με τον Μακάριο πήραν μέρος πολυμελείς αντιπροσωπείες της ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ-ΟΛΤΕΚ, ΟΕΔΕ Σύνδεσμοι Αστυνομίας. Είναι άδικο και παραπλανητικό να κατηγορούν σήμερα τον Μακάριο ότι δέχθηκε τη διχοτόμηση όπως κάποιοι την αποδέχονται σήμερα. (Άλλο η δικοινοτική ομοσπονδία και άλλο διχοτόμηση).

Διερωτώμαι πώς θα θεμελιωθεί η ειρηνική συμβίωση, η συνεργασία και η ευημερία των δύο κοινοτήτων, όταν θα θυματοποιηθούν 130.000 πρόσφυγες που δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Θα θυσιάσουμε εμείς στο βωμό μιας ψευδαίσθησης για εικονική επανένωση της πατρίδας μας με βάση το σχέδιο

Ανάν με την παραμονή 8000 τουρκικών στρατευμάτων, του συνόλου σχεδόν των εποίκων, να διαλύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι η ασπίδα και το δόρυ μας για επιβίωση, να επωμισθούμε ασήκωτα οικονομικά βάρη για την ένταξη και των Τουρκοκυπρίων στην Ευρώπη κι εμείς να χάσουμε το πάντα;

Ο Μπους για να βοηθήσει την Τουρκία να μπει στην Ευρώπη απαιτεί λύση του Κυπριακού εδώ και τώρα και δεν νοιάζεται για τα ανθρώπινα μας δικαιώματα, ο Γουέστον μας απειλεί απροκάλυπτα πως θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα αν δεν εγκρίνουμε τη λύση στα δημοψηφίσματα, ο Τζακ Στρο μας απειλεί πως αν δεν αποδεχθούμε τη λύση, τότε μόνο το ελεύθερο μέρος της Κύπρου θα ενταχθεί στην Ευρώπη. Οι απειλές και οι εκβιασμοί σε βάρος μας τελειωμό δεν έχουν και στοχεύουν να κάμψουν το ηθικό μας και να δεχθούμε μοιρολατρικά το μόρφωμα του Ανάν και τη λύση-καταστροφή που θέλουν να μας επιβάλουν.

Μέχρι σήμερα έχουμε ξοδέψει δύο δισεκατομμύρια λίρες για την εναρμόνιση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υποστούμε και άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις με την ένταξή μας. Έχουμε επενδύσει πολλές προσδοκίες πως με την είσοδό μας στην Ενωμένη Ευρώπη θα κατοχυρωθεί η