

πυργώνεται στον εμπαιγμό και την αναληψία. Πληροφορούνται τις προκλητικές αποζημιώσεις μεγιστάνων για απώλειες και δήμεν ζημιές στις επιχειρήσεις τους, απατεώνων που κάνουν τον ψύλλο κάμηλο, τυχοδιωκτών που λαθροβιούν με ληστείες και αρπαγές, ενώ ουδείς ενδιαφέρεται για τα χαμένα εισοδήματά του ενός τρίτου του πληθυσμού, για τους κλεμμένους πόρους, για τη λεηλατημένη ζωή.

Και η αίσθηση αυτής της αδικίας είναι τόσο έντονη και χρόνια που θα οδηγήσει στην αντίδραση, στην ηθική αντίσταση θα εκδηλωθεί όπως την ασυγκράτητη διακίνηση του κόσμου στα κατεχόμενα εδάφη μας.

Ποιος αμφισβητεί ότι υπάρχουν άνθρωποι που έφτασαν στα άκρα, αγανακτισμένοι και απελπισμένοι, άστεγοι

και άνεργοι, δυστυχισμένοι και απογοητευμένοι, που σε ώρες οργής ίσως να δεχτούν αποζημιώσεις από την Τουρκία χωρίς να λάβουν κανένα υπόψη απ' όσους τους περιφρονούν, δεν τους υπολογίζουν για τριάντα χρόνια και τους κοροϊδεύουν με απατηλές υποσχέσεις του λεγόμενου φορέα ίσης κατανομής βαρών που δεν είναι παρά «ένας ξιπετισμένος κουρκουτάς» κατά τον προσφυή χαρακτηρισμό, για άλλη περίπτωση βέβαια του προέδρου της Βουλής.

Η νέα Κυβέρνηση είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη της αναγλησίας όλων των προηγηθέντων της θεραπείας των πληγών και της αποκατάστασης της δικαιοσύνης και της ανθρωπιάς. Ας ενεργήσει χωρίς χρονοτριβή για να προλάβει.

## ΘΑΡΘΩ

Ανάμεσα στ' άστρα του ουρανού Τάκη μου πλανιέσαι,  
Βλέπει την γη από ψηλά και μένα συλλογιέσαι;  
Ή βρήκες κόσμους όμορφους, ήρεμους μαγικούς  
και δεν μπορεί να βλέπεις πια τους γήινους τους κακούς.

Φαίνεται εις τους ουραμούς ειν' όħα μαγεμένα  
ξέχασες όħα τα της γης μαζί μ' αυτά και μένα  
Μακάρι η ψυχούħα σου ναν τρισευτυχισμένη  
μην νοιάζεσαι ότι εγώ είμαι δυστυχισμένη.

Κάποια στιγμή θάρθω κι εγώ οħόχαρη σιμά  
να πέσω μέσ' τ' αγκάħια σας και θάμαι πιο κοντά σας  
θά πάψουνε τα δάκρυα απ' τα μάτια μου να κυħούν  
σαν θάχω άντρα και παιδί να με γκυκοφιħούν.

Ευγενούħα Σωτηριάδου