

Απογοητεύθηκαν οι απογοητεύσαντες

από τον Ανδρέα Γαβριηλίδη

Ο Κόφιν Ανάν, είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, πράγμα που εξυπακούει ότι αυτός, υπό την ιδιότητά του, καθήκον έχει και πρέπει να εκπληρωθεί, συμπεριφέρεται και αντικρύζει τα αναφερόμενα προβλήματα όλων των κρατών μελών, υπό το αυτό πρίσμα, ίδιο ακριβοδίκαιο και εξίσου αμερόληπτο τρόπο. Εξάλλου, λόγω θέσεως είναι και θεωρείται ο κατ' εξοχήν θεματοφύλαξ των θεσμικών εκείνων αρχών και διακηρύξεων, βάσει των οποίων, ο ΟΗΕ, όχι μόνο στήριξε τη θεμελίωσή του και λειτουργεί, αλλά προς τούτους, κάλεσε ταυτόχρονα και το υπόλοιπο διεθνές πλήρωμα να ασπασθεί, να πρεσβεύει και υπακούει.

Όμως διερωτώμεθα. Στην προκείμενη του Κυπριακού περίπτωση υπάρχει οθενδήποτε προερχόμενος ισχυρισμός ή ένδειξη ότι ο Γ.Γ. ενήργησε και έπραξε, όπως διόλου αμερόληπτα ή και ανεπηρέαστα, χωρίς την επίδραση και συμβολή ξένων προς τούτο, και εκ των παρασκηνίων ενεργούντων δυνάμεων; Είναι το σχέδιο τούτο βασισμένο ή φέρεται προσαρμοσμένο να εξυπηρετεί τις βασικές αρχές και κηρύγματα του Οργανι-

σμού, τα οποία αυτός, ο Γ.Γ., ετάχθη να υπηρετεί και εφαρμόζει; Πέραν τούτου, το σχέδιο τούτο, υπαγορεύει το πνεύμα και νόημα, των υπό του ΟΗΕ, προηγουμένως παραχωρηθέντων προς την Κύπρο ψηφισμάτων; Όπως εκ των γεγονότων εικάζεται, η πλάστιγγα βαρύνει προς την πλευρά του Γ.Γ., επομένως, μάλλον ημείς, οι αδικηθέντες, πρέπει να εκφράσουμε απογοήτευση και όχι αυτός.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, μικρό ανεξάρτητο κράτος, διεθνώς αναγνωρισμένο μέλος του ΟΗΕ και πιστά προσκολλημένο στα πιο πάνω κηρύγματα και αρχές του, όπως απρόκλητα και προσχηματικά, δέχθηκε το 1974 το πλήγμα επιδρομικής εισβολής από άλλο μεγάλο κράτος, μέλος και αυτό του ΟΗΕ, την Τουρκία. Αυτή, ανελέητα, καταπατούσα κάθε ανθρώπινο δικαίωμα και θεμελιακές αρχές του ΟΗΕ, εκακοποίησε, εβίασε, εξερίζωσε προσφυγοποίησασα περίπου 200 χιλιάδες Ελληνοκυπριακό πληθυσμό και άρπαξε τα σπίτια και την πατρίδα τους. Πέραν τούτου, παραγκωνίζουσα και καταπατούσα ηθικές αρχές, αλλά και εγκληματούσα προς διεθνείς διατάξεις και κανονισμούς,

μετέφερε από την Ανατολία, με σκοπό να αλλάξει το δημογραφικό χαρακτήρα της Κύπρου, σχεδόν 150 χιλιάδες κουβαλητούς εποίκους, εκτός από τον εκ περίπου 40 χιλιάδες στρατό που διατηρεί και τους εγκατέστησε μαζί με τους εις τον βορράν μαντρισθέντες Τουρκοκύπριους, εις τα σπίτια και περιουσίες των Ελληνοκυπρίων. Στα 30 δε τόσα χρόνια, στρατοκρατεί και λυμαίνεται εδάφη και περιουσίες Ελληνοκυπρίων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς αυτές τις εγκληματικές πράξεις της Τουρκίας, οι Δυτικοί του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σύμμαχοι, οι τότε διαπρύσιοι κήρυκες, υπέρμαχοι και θερμοί υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και ελευθερίας των μικρών λαών, ερμητικά έκλεισαν τα αυτιά, και κωφεύσαντες προς βασικές αρχές και κηρύγματα τους, παρέλειψαν, παρακάμπτοντες δικαιοκρατικούς θεσμούς και ήθη, με παρρησία να την καταδικάσουν.

Κατά καιρούς και οσάκις αποτεινόμεθα στον ΟΗΕ για δικαίωση, μας έδιδαν συνήθως, ψηφίσματα παρηγορίας, αναγνωριζόμενα μεν το κυρίαρχο καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας, πλην όμως, παρακάμπτοντα και παραγκωνίζοντας τον ουσιαστικό

μας στόχο, που ήταν, η αποστρατικοποίηση, η αποκατάσταση της εδαφικής μας ακεραιότητας και η επιστροφή των προσφύγων. Όσους εν ερήμω υπήρξε το γεγονός, που επί προεδρίας Κλίντον, έγινε από επίσημα χείλη παραδεκτό ότι, ήταν με ανέχεια της Αμερικής που ανελήφθηκε από την Τουρκία η επιδρομική εισβολή. Εκφράσθηκε μάλιστα και λύπη. Πέραν όμως τούτου, τίποτα το ουσιώδες προέκυψε για τη δική μας υπόθεση. Μόνο συνεχείς απογοητεύσεις αποκομίζοντο, από τις εκάστοτε επεμβάσεις των εμπλεκομένων Αγγλοαμερικανών μεσολαβητών, στις συνομιλίες για λύση του Κυπριακού. Αυτοί, χωρίς αιδώ, ή τον καθεστώτων, εμιλούσαν για κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρθενογένεση και μας υπεδείκνυαν ότι θα έπρεπε να ξεχάσουμε κάθε τι το προηγούμενο, σκεπτόμενοι και ενεργούντες βάσει των νέων δεδομένων.

Αυτή υπήρξε η από ανέκαθεν καλλιεργούμενη αποκαρδιωτική και απογοητευτική πολιτική συμπεριφορά των δυτικών «φίλων» μας. Μεγάλη απογοήτευση εκφράζεται και στον Δ΄ γύρο των συνομιλιών. Ευθύς και προς της έναρξης των συνομιλιών, επεδίδετο υπό του κ. Ντε Σότο προς τα συμβαλλόμενα δύο μέρη, επιστο-

λή του Γ.Γ. αναφερόμενη στην καθεστωτική ισότητα δύο κρατών. Τα γεγονότα γνωστά και περιπτεύει να αναφερθούμε. Αλλά και η καθόλη τη διάρκεια των συνομιλιών αρνητική και αδιάλλακτη συμπεριφορά του Ντενκτάς, αν και επιλήψιμη και καταδικαστέα (σε πολλές περιπτώσεις συνέβη να τις διακόψει), εν τούτοις, ο εκπρόσωπος του Γ.Γ., αμερόληπτα, εκτελών τα καθήκοντα του, πλην απογοητεύων, ουδέποτε επέδειξε την δικαιοκρατική βούληση, να καταγγείλει και καταδικάσει ή και να επιρρίψει ίχνος ευθύνης, για τις ακατανόμαστες αυτές ακρότητες. Υπήρξε μάλιστα περίπτωση που ο Ντενκτάς, περιφρονητικά φερόμενος, δεν εδέχθη σε ακρόαση τον κ. Ντε Σότο. Και όμως αυτός, αδιαμαρτύρητα αποδεχόμενος την ύβριν αυτήν και ταπείνωση, ετήρησε σιγήν ιχθύος. Αυτός τώρα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα καταθέσει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε., επιρρίπτοντας ευθύνη στην ελληνοκυπριακή πλευρά για τη μη αποδοχή του σχεδίου Ανάν. Τα κίνητρα, νοητά.

Πάντως, το σχέδιο Ανάν, υπήρξε το αποκορύφωμα, αναντίλεκτα, το απόθεμα και η κοιτίς όλων των συναρθρωμένων απογοητεύσεων. Αν και σε τούτο επιμελώς επήλθαν διαδοχι-

κές τροποποιήσεις, εν τούτοις τούτο παρέμεινε ένα στυγνό κατασκευάσμα, όλο παγίδες και διφορούμενα ερμηνευομένους όρους. Ένα σχέδιο ετεροβοαρές, που και αυτά, δήθεν τα θετικά του στοιχεία, σε βάθος αναλυόμενα, καθίστανται αρνητικά. Αλήθεια, γιατί απογοητεύθησαν οι Αγγλοαμερικάνοι που δεν δεχθήκαμε το απάνθρωπο, το ετεροβαρές και αναπροσάρμοστο προς τις βασικές διεθνείς αρχές και διατάξεις, τούτο εξάμβλωμα, και όχι εμείς, που δόλια και επίμονα μας πίεζαν με την υπογραφή μας, αλλά και πειθαναγκαστικά να αυτοχειριασθούμε! Να καταλύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, να απεμπολήσουμε τα αρπαγέντα εδάφη μας, να δώσουμε συγχωροχάρτι στον επιδρομικό εισβολέα και να τον απαλλάξουμε για όλες τις οργανιστικές και εγκληματικές πράξεις που σε βάρος μας προέβη, να συνθηκολογήσουμε με την τουρκοστρατοκρατία και να νομιμοποιήσουμε το έγκλημα του εποικισμού. Το δε χειρότερο, τις αποζημιώσεις των υπό τουρκική κατοχή ελληνικών περιουσιών, να τις πληρώσει το συνιστών κράτος, δηλ. εμείς και όχι η Τουρκία! Αυτά, και πολλές άλλες παγίδες, και πολλά άλλα δήθεν θετικά στοιχεία πλην αρνητικά, εμπειριείχε το σχέδιο, ή μοναδική και ευκαιριακή, κατά τους

Αγγλοαμερικανούς, διέξοδος λύσης και οι οποίοι την πρότινος λυκόφιλη αγάπη τους προς ημάς, την εξεδήλωσαν σε εκδίκηση επειδή τους απογοητεύσαμε, γιατί ανετράπησαν τα σχέδια τους επειδή δεν δεχθήκαμε να αυτοχειριασθούμε.

Όσον αφορά τώρα τους υποστηρικτές του «ναι», που μας λένε, ποια

υπαλλακτική λύση αντιπαραθέτουμε προς το σχέδιο Ανά, τους απαντούμε. Να συνενωθούν με την συντριπτική πλειοψηφία των υποστηρικτών του «όχι», και σε αξιοπρέπεια και χωρίς ταπεινωτικούς ενδοτισμούς, να αξιώσουμε από την Ευρώπη λύση λειτουργήσιμη και τιμητική.

Α΄ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κ. Στυλιανός και Γεώργιος Γεωργαλλίδης εισέφεραν στο ταμείο του σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» λίρας εκατόν (£100) εις μνήμη του πατέρα τους Τρύφωνα Γεωργαλλίδη.

Η κυρία Κούλα Φ. Κληρίδη εισέφερε στο ταμείο του σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» λίρας εικοσι (20) εις μνήμη του αδελφού της αείμνηστου Νίκου Χρ. Καττάμη.

Ο κύριος Ιάκωβος Ζωρζής εισέφερε στο ταμείο του σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» λίρας πέντε (5) εις μνήμη των αποθανόντων στρατιωτών της Εθνικής Φρουράς.

Η Επιτροπεία του σωματείου εκφράζει θερμές ευχαριστίες.

Β΄ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Παρακαλούνται οι συνδρομητές που καθυστερούν συνδρομές στο περιοδικό «Ελεύθερη Κυθρέα» να τις τακτοποιήσουν το συντομότερο δυνατό.

Από την Επιτροπή