

Ο Εντιμότατος κύριος Ανάν

Κωστής Κολώτας

Ο Εντιμότατος κύριος Ανάν δούλεψε σκληρά. Ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια και πιο πολύ εκείνες τις μέρες που ανεβοκατέβαινε τα χιονισμένα βουνά της Ελβετίας. Και κουβαλούσε και ένα βαρύ φορτίο από δέκα χιλιάδες σελίδες. Κι ύστερα εκείνη την εφιαλτική νύχτα της 24ης Απριλίου όταν ακουγόταν από κάποια ασήμαντα και άγνωστα χωριουδάκια και κάποιες φτωχογειτονίες των πόλεων, εκείνο το αναιδέστατο «όχι».

Και τώρα ήταν αναγκασμένος να μιλήσει ο εντιμότατος κύριος Ανάν και είπε πως πολύ δυσκόλεψε τον κόσμο, πολύ απασχόλησε τους ισχυρούς της γης αυτή η μικρή νήσος. Έπρεπε, επιτέλους, να τελειώσουμε, γιατί περιμένει στον προθάλαμο της Ενωμένης Ευρώπης ο πιστός σύμμαχος των ισχυρών. Και δεν μπορεί να περιμένει άλλο.

Ίσως να άκουσε κάπου ο εντιμότατος κύριος Ανάν, πως πολύ απασχόλησε και στο παρελθόν αυτή η μικρή Κύπρος τον κόσμο. Τότε που ήτανε αυτή η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος, Μεσοποταμία, Μικρασία) το κέντρο του κόσμου και του πολιτισμού. Κι οι εκάστοτε ισχυροί συγκρούονταν εδώ, κι η Κύπρος περνούσε από σκλαβιά σε σκλαβιά, αλυσόδεταν τα παιδιά της και καταπατούσαν τη γη της, την ελευθερία της, το δίκιο της.

Τώρα ο εντιμότατος κύριος Ανάν αλυσόδεσε και πάλι τη μικρή Κύπρο, όχι με αλυσίδες σαν και τότε, αλλά με δέκα χιλιάδες σελίδες και τώρα με την έκθεση του. Και μαζί αλυσόδεσε και κάποια ανθρώπινα δικαιώματα, και κάποια ψηφίσματα, και κάποιες βασικές αρχές του Οργανισμού του οποίου προΐσταται. Για τέτοια θα μιλάμε τώρα; Αυτή είναι η πιο δύσκολη, η πιο πιο άδικη σκλαβιά μέσα στην ιστορία αυτού του τόπου. Και γιατί ο δήμιος τώρα είναι ο εντιμότατος κύριος Ανάν, και γιατί έχει την έγκριση και τη στήριξη των ισχυρών της γης.

Μα πιο πολύ, γιατί είναι τώρα μια αόρατη σκλαβιά που δεν την βλέπεις και δεν μπορείς εύκολα να την αντιμετωπίσεις. Γιατί είναι μια σκλαβιά που τη βαφτίσανε ελευθερία, είναι μια αδικία που την είπανε δικαιοσύνη. Είναι ένας εκβιασμός που θελήσανε να τον παρουσιάσουνε ως ελεύθερη θέληση ενός λαού, αλλά δεν τους βγήκε. Πολύ φοβόμαστε, λέγαμε και σε προηγούμενο σημείωμά μας, πως τελικά θα μας αναγκάσουνε να δεχθούμε ή θα μας επιβάλουν κι αυτή την αδικία.

Όμως, είναι καλά να ξέρει ο εντιμότατος κύριος Ανάν, πως θα αντιμετωπίσουμε και αυτή τη σκλαβιά, που κατασκευάστηκε στα εργαστήρια των