

## Φοβού του Δαναούς...

Έφτασε ο κ. Ντένις Μακσέιν, ο Άγγλος υφυπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας σε μια προσπάθεια, όπως ισχυρίστηκε, να βρει τρόπους προώθησης ήυσης του Κυπριακού. Παραδέχτηκε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και να μη φύγει τα στρατεύματά της από την Κύπρο. Αλλήλα θυμήθηκε και τους φίλους του στην άλλη η πλευρά που θέλει να τους βγάλει από την οικονομική απομόνωση.

Η ύπουλη βρετανική πολιτική σε όλο το μεγαλείο της. Φίλος και με μας και με τους Τουρκοκύπριους. Προσπαθεί να βοηθήσει και τους δύο «φίλους» του. Όταν όμως η βρόμικη πολιτική προσπαθεί να φτιασιδωθεί με χαμόγελα και ωραιοποιήσεις, τότε πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να είμαστε δυο φορές πιο προσεκτικοί.

Για να τα πούμε με το όνομά τους: Στόχος του κ. Μακσέιν είναι μόνο η υποστήριξη της Τουρκίας για να πάρει ημερομηνία ένταξης. Τίποτε άλλο. Ήλθε εδώ για να υποστηρίξει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας και να μας αποτρέψει από του να βάλουμε ΒΕΤΟ. Αυτός είναι ο σκοπός του ταξιδιού του και όλα τα άλλα είναι απλώς η γνωστή σε μας βρόμικη αγγλική πολιτι-

κή.

Ο κ. Μακσέιν παρακολούθησε το σεμινάριο στην Ύδρα που οργάνωσε η χώρα του με συμμετοχή διάφορων δουλοπρεπών ξενόδοουλων Κυπρίων, Ελλήνων και Τούρκων, που είναι οι κερδοσμένοι από αυτή τη συνεργασία. Αφού έγινε το σεμινάριο και αποφασίστηκε η γραμμή που ήθελαν όλοι αυτοί οι ετερόκλητοι υποστηρικτές των ξένων συμφερόντων σε βάρος της Κύπρου, ο κ. Μακσέιν κατέφθασε όλο χαμόγελα για να μας εντυπωσιάσει με τη δήθεν στήριξη των θέσεών μας, για να μας πείσει να μη βάλουμε ΒΕΤΟ και να υποστηρίξουμε τα δίκαια της δικής μας πατρίδας. Για τόσο ηλίθιους μας πέρασε;

Με ήυπη μας πληροφορηθήκαμε ότι στο σεμινάριο αυτό παρέστη και ο Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης. Με ποια ιδιότητα εκπροσωπείται η ελληνική κυβέρνηση σε ένα σεμινάριο που στοχεύει το κακό της Κυπριακής Δημοκρατίας; Τι είπε σ' αυτό το σεμινάριο ο κ. υφυπουργός; Ένωσε και τη φωνή της ελληνικής κυβέρνησης κατά της ακεραιότητας και ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας;

Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα του σεμιναρίου της Ύδρας; Φιλοξενήσατε

όλους του εχθρούς της Κύπρου για να συνωμοτήσουν ενάντια στην Κυπριακή Δημοκρατία; Δυο μέλη του σεμιναρίου ανέλαβαν άμεση δράση και επισκέπτονται την Κύπρο για να μας πείσουν να μη βάλουμε ΒΕΤΟ στην ένταξη της Τουρκίας, χωρίς αυτή να ανακαλέσει τα αποτελέσματα της εισβολής και την κατοχή της Κύπρου! Λανθάνετε και οι δυο.

Όσο για τον κ. Μακσέιν, γνωρίζουμε πολύ καλά την Αγγλική πολιτική. Έχουμε πικρή πείρα από τη μετατροπή της Κύπρου σε αποικία του στέμματος το 1925 μέχρι σήμερα. Η Κύπρος πέρασε κάτω από τη στυγνή δικτατορία της αποικιοκρατίας, έζησε δολιοφονίες και απαγχονισμούς, χρεώθηκε με τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, ένωσε την ύπουλη αγγλική πολιτική πίσω από το εκτρωματικό σχέδιο Ανάν να προσπαθεί να παραδώσει την πατρίδα μας στην Τουρκία. Νιώσαμε ακόμη

το ύπουλο δολιοφονικό χέρι της πολιτικής αυτής πίσω από κάθε εχθρική ενέργεια εναντίον μας, σε μια προσπάθεια διαμελισμού της και αναγνώρισης χωριστού κράτους, για να εκδικηθεί το ΟΧΙ του κυπριακού λαού.

Δεν μας πείθετε με τα χαμόγελά σας, κ. Μακσέιν. Εδώ και 80 χρόνια δεν είδαμε ούτε μια φιλική ενέργεια από την ύπουλη πολιτική της χώρας σας. Δεν σας πιστεύουμε, ούτε μας ξεγελούν τα χαμόγελά σας. Ήρθατε εδώ με ένα μόνο στόχο: να βοηθήσετε την Τουρκία και να μας βάλετε τρικλοποδιά. Και χειραψία να κάνουμε μαζί σας, θα πρέπει να μετρήσουμε μετά τα δάκτυλά μας.

«Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέρο-ντας». Ισχύει απόλυτα σε σας!

*Βίας Λειβαδάς*