

## Οι «επιτυχίες» της ψευδοαστυνομίας

Ένα από τα πάγια αιτήματα των κομμμάτων που αντιπολιτεύονταν τον Ντενκτάς ήταν και η υπαγωγή της «αστυνομίας» στο «υπουργείο Εσωτερικών». Το αίτημα αυτό ήταν και του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) του Ταλάτ, το οποίο αν και βρίσκεται στην εξουσία αρκετούς μήνες, δεν τοημά να το αγγίξει με αποτέλεσμα η «αστυνομία» να υπάγεται στις «Δυνάμεις Ασφαλείας» και αυτές με την σειρά τους στο Σώμα Στρατού και κατ' επέκταση στο Γενικό Επιτελείο των Τουρκικών Ενόπλιων Δυνάμεων.

Ενώ η τ/κ κοινή γνώμη εκφράζει φρικτά παράπονα από την αναποτελεσματικότητα της «αστυνομίας» στη διατήρηση σοβαρών εγκλημάτων, ο «αρχηγός» Ερντέμ Ντεμίραγ προσπάθησε να διασκεδάσει την γενική εντύπωση για τα χάλια της τ/κ «αστυνομίας» και ισχυρίστηκε ότι ο βαθμός εξιχνίασης εγκληματικών πράξεων φθάνει το 91%. Στη δήλωση αυτή προέβη ο «αρχηγός» στις 30 Ιουνίου, «Ημέρα της Αστυνομίας» και 40η επέτειο από την ίδρυση της «τ/κ αστυνομίας» (1964). Μεταξύ άλλων έπλεξε το εγκώμιο των 2.000 ανδρών και γυναικών που στελεχώνουν το «Σώμα», αναφέρθηκε στο σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει η υπηρεσία του και έκανε λόγο για αναδιοργάνωση και για ανάγκη αύξησης του προσωπικού λόγω της μερικής άρσης στη διακίνηση των Κυπρίων

μέσω των οδοφραγμάτων.

Απέφυγε να ομοιογήσει ότι ένας από τους λόγους που οι Τ/κ αρνούνται να αποδεχτούν την πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας για άνοιγμα άλλων 8 οδοφραγμάτων είναι η έλλειψη προσωπικού, όπως απέφυγε να αναφερθεί και στα ανεξιχνίαστα εγκλήματα που συγκλήθισαν την τ/κ κοινότητα και σε πολλές περιπτώσεις και το παγκύπριο, όπως για παράδειγμα η δολοφονία του Τ/κ αρθρογράφου και συγγραφέα Κουτλού Ανταλή.

Άσχετα αν μετά από κάθε βομβιστική επίθεση ο Τ/κ ηγέτης Ντενκτάς και ο εθνικιστικός Τύπος ισχυρίζονται ότι δράστες είναι τα ίδια τα θύματα, η κοινή γνώμη απαιτεί από την «αστυνομία» τη σύλληψη των δραστών και εξοργίζει τα μέλη της επειδή μέχρι σήμερα δεν συνελήφθη ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ.

Δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε στις πάμπολλες επιθέσεις κατά Τ/κ πολιτικών, τ/κ κομμάτων, δημοσιογράφων, εφημερίδων...Αρκεί να θυμηθούμε την πρόσφατη επίθεση κατά του ιερού ναού του Αγίου Μάμαντος τις παραμονές της θείας Λειτουργίας στο ναό, ο οποίος βρίσκεται μόλις 200 μέτρα από την «αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου». Μέχρι την στιγμή που σύρονται οι γραμμές αυτές δεν έχει συλληφθεί κανείς αν και είναι γνωστοί οι δράστες.

Το ίδιο δεν συνέβη και με την τοποθέ-

τηση βόμβας στην εφημερίδα «Κίηρις», που ως εκ θαύματος δεν θρήνησαν θύματα; Οι γνωστοί-άγνωστοι δράστες έχουν τόσο αποθρασυνθεί, που δεν δίστασαν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς στις εισόδους των «πρωθυπουργικών» κατοικιών (Έρογλου και Ταλάτ), ακόμη δε να φθάσουν και μέχρι την ανθρωποκτονία (επιχειρηματίας Μεχμέτ Ρεϊς κ.ά.)

Για τις ανεξιχνίαστες αυτές-και πάρα πολλήδες άληθες-εγκληματικές πράξεις, ο «αρχηγός» ποιεί τη νήσσα, ενώ ο «υπουργός» Εσωτερικών παραδέχεται ότι δρα στα κατεχόμενα οργάνωση που ασχολείται με το οργανωμένο «έγκλημα».

Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι πριν από μικρό διάστημα σε αυτοκίνητο υπαξιωματικού των δυνάμεων κατοχής βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών υλών TNT και C4 και ενώ η «αστυνομία» κατείχε τα πλήρη στοιχεία

του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, μέχρι στιγμής δεν συνέλαβε κανένα.

Οι «προοδευτικές» δυνάμεις των κατεχομένων, για τις εναντίον τους επιθέσεις, έχουν συνηθίσει να επιρρίπτουν ευθύνες στους Γκρίζους Λύκους. Σίγουρα οι Γκρίζοι Λύκοι ευθύνονται για πολλή, όχι όμως για όλα.

Όταν κάποια στιγμή αποκαλυφθούν τα στοιχεία όληων όσοι ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα, πολλοί θα μείνουν με ανοικτό το στόμα. Για να έλθει όμως αυτή η στιγμή θα πρέπει πρώτα η «αστυνομία» να υπαχθεί στο «υπουργείο Εσωτερικών» και να υπάρχει βούληση από την προεδρία της «κυβέρνησης». Με τα σημερινά δεδομένα αυτό είναι αδύνατο.

*Σπύρος Αθανασιάδης*