

Επικήδειος από τον Δήμαρχο Κυθρέας κων Μιχαλάκη Σάββα

Αναπόδραστη, φαταλιστική, μοιραία η μοίρα που θανάτου, δεν μπορούσε παρά να σημαδέψει και τη μοίρα του Χριστιτόδουληου Πέτσα που πλήρης ημερών εκδημεί εγκαταλείνοντας στα 90 του χρόνια τα γήινα.

Αξέχαστε Χριστόδουλε,

Σύραμε τα βήματά μας βαριά από τον νόνο και τη θλίψη στον ιερό τούτο χώρο μακριά από την πολυαγαπημένη μας κωμόπολη, η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου, για να δώσουμε τον Ύστατο αποχαιρετισμό και να σε κατευοδώσουμε στην τελευταία σου κατοικία. Με τον χαμό σου η Κυθρέα μας έγινε από την περασμένη Κυριακή φτωχότερη.

Δεν θα σκιαγραφήσω τη ζωή και το έργο σου, αξέχαστε Χριστόδουλε. Ήσουν σε όληους γνωστός και σχετική αναφορά έγινε από τον αγαπητό Ανδρέα Παπαβαρνάβα. Δεν ήταν δυνατό να πιστέψουμε πως ο άνθρωπος που χαιρόσουν να βιήεις να αηωνίζει πεζός την πρωτεύουσα για τα κοινά της κατεχόμενης κωμόπολής μας έφυγε για πάντα από κοντά μας!

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνομιλία που είχαμε όταν σε επισκέφθηκα στο σπίτι σου λίγες μέρες πριν από το θάνατό σου. Πλήρης διαύγεια πνεύματος με το πρόβλημα της υγείας σου να περνά σε δεύτερη μοίρα. Αγωνιούσες για το μέλλον του σωματείου Ελευθέρη Κυθρέα, το περιοδικό, την ομαδική προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την παρατηρούμενη καθυστέρηση στην εξεύρεση πόρων για τις εκτιμήσεις απώλειας και χρήσης των περιουσιών μας και άηηλα κοινά της Κυθρέας μας, ανησυχίες για τη γενέθλια γη. Όπως ο κεραυνός αυηακώνει τον αίθριο ουρανό σε χρόνο μηδέν, έτσι και η αγγελία του θανάτου σου ριήησε βαθιά την κοινωνία της Κυθρέας, τους πολυπηηθείς φίλους και συνεργάτες σου.



Ένα θα είναι το παράπονό σου αξέχαστε Χριστόδουλε, που δεν αξιώθηκες να επιστρέψεις στην αγαπημένη σου Κυθρέα, την τουρκοκρατούμενη γη, την Κυθρέα που αγάπησες μέχρι την ώρα που φτερούγισε η ψυχή σου στα ουράνια, την Κυθρέα μας που δοκιμάστηκε τόσο βίαια εκείνον τον αξέχαστο θερμό Αύγουστο του 1974 από την ασιατική πλημμυρίδα που ισοπέδωσε τα πάντα στο πέρασμά της, αφήνοντας πίσω ερείπια, νεκρούς και αγνοούμενους...

Αφήνεις σε όλη μας μνήμες αγαθές και μέσα στη ψυχή μας θα κρατήσουμε για πάντα την εικόνα ενός πραγματικού ανθρώπου που εκτέλεσε στο ακέραιο το καθήκον στην οικογένεια, στην κοινωνία, στη θρησκεία και την πατρίδα.

Αφήνεις απογόνους άξιους συνεχιστές της δικής σου πορείας. Η γη που θα σε δεχτεί σε λίγο θα είναι άγνωστη για σένα, δεν θα είναι η γνώριμη γη της τουρκοκρατούμενης κωμόπολής μας. Ναι, σου δίνουμε όλοι εμείς μιά υπόσχεση. Θα ξανάρθουμε, σύντομα μάλιστα, μόλις κτυπήσουν οι καμπάνες της ηευτεριάς και τα σήμαντρα της Ανάστασης για να σε μεταφέρουμε πίσω στη χιλιόκριβη γη της Κυθρέας μας.

Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που τα αγαπημένα σου παιδιά μετέβησαν σήμερα στην τουρκοκρατούμενη κωμόπολή μας και έφεραν λίγο χώμα από το σπίτι και τον τάφο των γονιών σου και νερό από τον Κεφαλήόβρυσο για να απαλύνουν τον πόνο σου.

Επίσης, μπροστά στο σεπτό σκηνωμά σου δίνουμε όλοι εμείς άλλη μια υπόσχεση-όρκο ότι θα συνεχίσουμε το έργο που άρχισες κρατώντας άσβεστη τη φλόγα της επιστροφής: Την «Ελεύθερη Κυθρέα», το περιοδικό και όλα τα άλλα που αγάπησες και ανάησες αφιλοκερδώς ένα μεγάλο μέρος της ζωής σου για χατίρι της Κυθρέας μας. Θα είναι πραγματικό μνημόσυνο στον ακούραστο άνθρωπο που μόχθησε τόσο πολύ για το όραμα της επιστροφής και τη δικαίωση του προδομένου λαού μας.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των κατοίκων της κατεχόμενης κωμόπολής μας σε αποχαιρετούμε και σε διαβεβαιώνουμε ότι θα σε συνοδεύει για πάντα η αγάπη, η εκτίμηση και η ευγνωμοσύνη μας για την προσφορά σου σε όλους και για όλα που οραματίστηκες για την Κυθρέα μας.

Κοιμήσου ήσυχα, αξέχαστε Χριστόδουλε. Θα μείνεις για πάντα στις καρδιές όλων μας. Ελαφρύ να είναι το ξένο χώμα που θα σε σκεπάσει σε λίγο, αξέχαστε συνεργάτη,

Χριστόδουλε Πέτσα,

Σε αποχαιρετώ και σε αφήνω να συνεχίσεις το μακρινό σου ταξίδι!

2.11.05