

ΜΝΗΜΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΣΑ

του Στέλιου Γ. Συκαλλίδου

Λίγες γραμμές θέλω να γράψω για να τις μοιραστώ με όσους γνώρισαν το Χριστόδουλο Πέτσα, "το δάσκαλο από την Κυθρέα" όπως τον αποκαλούσαν όσοι αναφέρονταν σ' αυτόν πριν την προσφυγιά και «το δάσκαλο της Ελεύθερης Κυθρέας», μετά την προσφυγιά.

Ο Χριστόδουλος Πέτσας αγάπησε την Κυθρέα κι' εργάστηκε γι' αυτήν όσο ήλιοι, τόσο πριν την εισβολή όσο, και προ πάντων, μετά την εισβολή.

Με την όλη ζωή και δράση του, μέσα από τα άρθρα του στο Περιοδικό Ελεύθερη Κυθρέα και τις ενέργειές του ως Πρόεδρος του Σωματείου Ελεύθερη Κυθρέα, που πρωτοστάτησε για την ίδρυση και λειτουργία και των δύο, συνέβαλε να παραμείνει η Κυθρέα ζωντανή στη μνήμη όχι μόνο των παιδιών της αηλιά και όσων άηλων τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Οι απειράριθμες εργασίες του για την Κυθρέα και τους ανθρώπους της στο Περιοδικό Ελεύθερη Κυθρέα και οι επικήδεις που εκφωνούσε για κάθε σχεδόν Κυθρεώτη ή Κυθρεώτισσα που αποδημούσε προς Κύριο στα χρόνια της προσφυγιάς αποτελούν πολύτιμο υλικό για τον οποιοδήποτε μελετητή – ερευνητή θέλει να ασχοληθεί με την Κυθρέα, τους ανθρώπους της και τις ομορφιές της.

Σκοπός αυτών των λίγων γραμμών δεν είναι η απαρίθμηση των όσων ποιητών, πράγματι, ο Χριστόδουλος Πέτσας έπραξε και πρόσφερε για την Κυθρέα και την πατρίδα γενικότερα. Σκοπός τους είναι να αποδοθεί ο οφειλόμενος φόρος τιμής σε ένα άξιο τέκνο της Κυθρέας που την τίμησε από διάφορες επάλληξεις, σε χρόνους ειρηνικούς και σε χρόνους δίσεκτους, ως δάσκαλος αηλιά και ως πρωτεργάτης στον αγώνα όλων των προσφύγων για επιστροφή στην πατρώα γη. Σκοπός είναι να υπογραμμιστεί η αγάπη και ο καημός του για την Κυθρέα μετά την προσφυγιά, που εύγλωττα εκφράζεται στους στίχους του ποιητή:

«Κυκλοφορεί η χαμένη μου πατρίδα μες τις φλέβες μου»

«Η κάθε μέρα Σάββατο της εισβολής»

«Πράσινε άγγελε της άνοιξης»

«Μετάγγισε μας θάρρος να βαστάξουμε ακόμα ήλιο

τούτο το μακρόσυρτο χειμώνα με την αηλιόωρη μας προσφυγιά».

Ο Χριστόδουλος Πέτσας θα ζει σ' όλων των Κυθρεωτών τις μνήμες κάθε φορά που θα μνημονεύουμε όσους έδωσαν τη ζωή τους ή αγνοείται η τύχη τους, υπερασπιζόμενοι την πατρίδα ενάντια στον Τούρκο εισβολέα. Θα ζει μέσα μας κάθε στιγμή που θ' αναμετρούμαστε με την ιστορία για να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες και υποχρεώσεις μας για την Κυθρέα και την πατρίδα γενικότερα.

Αιώνια ας είναι η μνήμη του.