

Φοβάμαι

της Άννας - Νόλλης Γεωργίου

Φοβάμαι να περάσω τις πύλες,
 μην τάχατες και βρεθώ σε Αττίλες.
 Φοβάμαι να τους κοιτάξω στα μάτια,
 μη και η καρδιά μου γενεί δυο κομμάτια.
 Φοβάμαι να σεργιανίσω στους δρόμους,
 μη και δεν αντέξω της ψυχής μου τους πόνους,
 Φοβάμαι να διαβώ μονοπάτια,
 μη και φυτρώσουν ξαφνικά τα αγκάθια,
 που σου γδέρνουν το δέρμα
 και αφήνουν το αίμα
 να χυθεί σε μiasμένους πια τόπους.
 Φοβάμαι ν' αντικρύσω τους Τούρκους εποίκους,
 που θροιάστηκαν άρδην στους δικούς μας τους οίκους,
 Φοβάμαι να περπατήσω στο βιος μου,
 να μαζέψω ρουλιούδια, ν' ακουστούν τα τραγούδια
 που τραγούδαγα κάποτε,
 ευτυχισμένη σαν ήμουν
 στη μικρή την αυλή μου.
 Φοβάμαι ν' αναπνεύσω ελεύθερα
 στη σκλαβωμένη πια γη μου.
 Φοβάμαι να κοιταχτώ στον καθρέφτη,
 μήπως και βρω τον εαυτό μου πια φταίχτη
 για τα όσο γινήκανε ή και όσα θα γίνουν
 στο ταλαιπωρημένο από χρόνια νησί μου,
 Φοβάμαι, μη δεν αντέξω να περάσω τις πύλες.

· Από την ποιητική συλλογή «Μη και τα πάντα εάλω;»

ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ "ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ", 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

Χαιρετισμός του δρα Πέτρου Μ. Καρεκλιά,
Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Άμυνας.

Το πικρό εκείνο, άχαρο καλοκαίρι του 1974, ξαναζωντανεύει αυτές τις μέρες στις μνήμες μας καθώς η τραγωδία, λόγω της προδοσίας και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, που έπληξε τότε το νησί μας, παραμένει μέχρι σήμερα μια ανοικτή και ανεπούλωτη πληγή. Ένα βαθύ τραύμα που συγκλονίζει τις ψυχές μας που μόνον τότε μπορεί να γιατρευτεί όταν σημάνει χαμόσυνα η καμπάνα της Αγίας Μαρίας, της οποίας τον Εσπερινό τελέσαμε απόψε, του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Άννας, του Αγίου Χαραλάμπους και των τόσων άλλων βουβών σήμερα εκκλησιών της Κυθρέας και της γύρω περιοχής. Αυτής της Κυθρέας του Βασιλείου των Αρχαίων Χύτρων, με τις βαθιές, πανάρχαιες ελληνικές ρίζες.



Τι κι αν ο Κεφαλόβρυσος έχει στερέψει και ακρωτηριασθεί (σημ. έχει αθροισθεί τώρα εντελώς ο χώρος που ήταν άλλοτε καταπράσινος και στην προσπάθεια να γίνει εκμετάλλευση του για τουριστικούς σκοπούς, διοχετεύεται ανακυκλωμένο νερό στο τεράστιο αυλάκι που έχουν διανοίξει), συνεχίζει να περιμένει τους νόμιμους κατοίκους να επιστρέψουν για να αναβλύσει με κρυστάλλινο νερό και πάλιν, φέρνοντας την ελπίδα για αναγέννηση του λαού μας μέσα από την τέφρα του.

Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αβεβαιότητας για το μέλλον. Η πρόσφατη συμφωνία στην παρουσία του Β.Γ.Γρ. του ΟΗΕ κ. Γκαμπάρι δίδει κάποιες ελπίδες αλλά δεν διαφοροποιεί δυστυχώς ποσώς την κατάσταση σε μια περίοδο έξαρσης της τουρκικής αθαζονείας και προκλητικότητας. Η έναρξη ενταξιακών δια-

πραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ε. Ε. δεν έφερε δυστυχώς ακόμη την αποσκοπούμενη «εξημέρωση του θηρίου». Πολύ φοβόμαστε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σκοπό κυρίως έχουν τη «διευκόλυνση» της Τουρκίας στο ξεπέρασμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στις σχέσεις της με την Ε.Ε.. Μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα, και ν'ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη και λειτουργική λύση του προβλήματός μας το συντομότερο.

Η Ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, υπό κανονικές συνθήκες, θα μπορούσε να αποτελέσει θετικό παράγοντα υποβοήθησης λύσης του Κυπριακού και εξομάλυνσης των Ελληνοτουρκικών σχέσεων. Όμως κάτι τέτοιο προϋποθέτει τον από μέρους της Τουρκίας σεβασμό του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου. Η συνεχιζόμενη άρνηση εφαρμογής της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας-Ε.Ε. με μη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η απαγόρευση προσγειώσεων κυπριακών αεροπλάνων σε τουρκικά αεροδρόμια και εισόδου κυπριακών πλοίων σε τουρκικά λιμάνια, συνιστούν πράξεις αυτοακύρωσης και αυτοαναίρεσης των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών της Τουρκίας. Η Τουρκία συμπεριφέρεται ωσάν και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσχωρήσει σ' αυτήν κι όχι το αντίθετο. Αυτή η συμπεριφορά θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά όλους τους Ευρωπαίους.

Για μία ακόμα φορά επαναβεβαιώνουμε τη σταθερή μας προσήλωση σε ειρηνική, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού προβλήματος το συντομότερο δυνατό. Για μια ακόμα φορά επαναλαμβάνουμε ότι το Όχι του Κυπριακού Ελληνισμού στο Δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου δεν ήταν Όχι στη λύση, αλλιά σε άδικες και ετεροβαρείς πρόνοιες αυτού του προταθέντος Σχεδίου. Ο λαός μας δε ζητά τίποτε περισσότερο αλλιά δε δέχεται ούτε τίποτε λιγότερο απ' ό,τι δικαιούνται και απολαμβάνουν όλοι οι άληθοι Ευρωπαίοι πολίτες. Κι αυτό το διεκδικούμε για όλους τους Κυπρίους, Ε/Κ, Τ/Κ, Αρμένιους, Μαρωνίτες, Λατίνους! Δεν θέλουμε απλώς αλληλαγή τίτλων και ετικετών στα Σχέδια Λύσης αλλιά διευθετήσεις τέτοιες που να εδράζονται σε αρχές και που θ'αντέχουν στο χρόνο. Η Κύπρος δεν αντέχει άληθες περιπέτειες και ούτε πρέπει να τις έχει ως ισότιμο πλέον Ευρωπαϊκό κράτος.

Με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης τιμής, υπό το βλήμμα της εορτάζουσας Αγίας Μαρίας της Κυθρέας μας, αναμετρούμε τις δυνάμεις μας και συναισθανόμαστε τις ευθύνες για το μέλλον της πατρίδας μας.

Συνειδητοποιούμε πως όσο συνεχίζεται η τουρκική κατοχή δεν υπάρχει άληθος δρόμος από το συνετό μεν αλλιά αποφασιστικό αγώνα διεκδίκησης των δικαίων μας. Μπορεί να είμαστε μικρός λαός αλλιά είμαστε ένας λαός με ιστορική μνήμη, με γνώση των καταβολών μας και που πιστεύει στις αρχές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Η ιστορία μας, μια ιστορία αγώνων και θυσιών υπέρ ελευθερίας, μας

υπαγορεύει την αξιοπρέπεια και την περηφάνια που δεν πρέπει να συγκρούεται κατ' ανάγκη και με την επίδειξη σύνεσης στα βήματα που κάνουμε για να επιτύχουμε την επανένωση της πατρίδας και του λαού της.

Σ' αυτή την προσπάθεια, παραμένει σημαντική παράμετρος η διατήρηση της αμυντικής ικανότητας των Ενόπλιων μας Δυνάμεων σε ικανοποιητικό επίπεδο και ας μην μας ξεγελήσουν και παρασύρουν δηλώσεις περί του αντιθέτου. Χωρίς αξιόπιστη δύναμη αποτροπής θα είμαστε έρμαιο στις διαθέσεις εκείνων που θέλουν να κλείσουν το Κυπριακό όπως-όπως. Θέλουμε μια ειρηνική λύση αληιά και δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς των ισχυρών και ιδιαίτερα της κατοχικής δύναμης.

Η γενιά μας βρίσκεται στο σταυροδρόμι της ιστορίας. Καθούμαστε να αναμετρηθούμε μαζί της και να αναλάβουμε τις ευθύνες για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας. Όλοι μαζί ας αγωνιστούμε για τη σωτηρία της Κύπρου για ένα καλύτερο μέλλον για τις γενιές που θα έρθουν και που τους αξίζει να μην ξαναζήσουν τις ίδιες αγώνες και πόνο, αληιά ειρηνικά σε μια ελεύθερη, δημοκρατική και επανενωμένη Ευρωπαϊκή πατρίδα.

Κλείνοντας, απευθύνω θερμό καθωσόρισμα στ' αδελφια μας από την Ελλιάδα, που και φέτος βρίσκονται μαζί μας σ' αυτό το μετερίζι διεκδίκησης των δικαίων του λαού μας. Η πίστη μας στο δίκαιο ας μη μας εγκαταλείψει ποτέ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Χαιρετισμός του κ. Δημήτρη Καθωγερόπουλου, Δημάρχου Αιγάλεω

Κύπριοι Έλληνες Αδελφοί μας, Αδελφια μας από την κατεχόμενη Κυθρέα,

Ο λαός του Αιγάλεω σήμερα εδώ στο οδόφραγμα της Μίας Μηλιάς αποτελεί φόρο τιμής και αναγνώρισης σε όσους έπεσαν υπέρ της Δημοκρατίας και Ανεξαρτησίας της Κύπρου. Τριανταδύο χρόνια μετά κανείς δεν ξεχνά τη μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος και της τούρκικης εισβολής, οι συνέπειες των οποίων εξακολουθούν να βασανίζουν τον Κυπριακό Λαό.

Καθίσταται επιτακτική ανάγκη ενόψει των κρισίμων στιγμών που έρχονται για το μέλλον της Κύπρου να υπάρχει συσπείρωση, ομοψυχία και ενότητα από όλους .

Τέλος, ευχόμαστε στους αδελφούς Κυθρεώτες σύντομη επάνοδο στα σπίτια τους σε μιά Ελεύθερη Κυθρέα.

16.7.2006.

Ομιλία του Δημάρχου Κυθρέας και Μιχαήλκη Σάββα

Σέρνουμε και φέτος τα βήματα μας στο χώρο αυτό που αποτελεί τα τελευταία χρόνια ιερό προσκύνημα για τους κατοίκους της σκληραβωμένης κωμόπολής μας και της ευρύτερης περιοχής. Η ετήσια ρωγμή του χρόνου επανέρχεται αμείλικτη. Ήρθε πάλι ο Ιούλης και κάθε χρόνο θα έρχεται για να ξυπνά μνήμες και μνήμες. Ο συγκλονιστικός Ιούλης του 74 αποτελεί συνέχεια ένα ασήκωτο βάρος. Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο σ' ολόκληρη την πολυαίωνη ιστορία της Κύπρου. Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε. Μα το 74 είναι εδώ απαρασάλευτα, όπως η κατοχή εξακολουθεί να είναι εδώ. Ο αδυσώπητος Ιούλης του 06 σηματοδοτεί την συμπλήρωση 32 χρόνων μετά το μεγάλο έγκλημα του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τούρκικης εισβολής. Ο λαός μας για τριάντα δύο ολόκληρα χρόνια σήκωσε ένα αβάστακτο σταυρό μαρτυρίου με υπομονή, θάρρος και εγκαρτέρηση. Τριάντα δύο χρόνια μετά οι τραγικές συνέπειες της προδοσίας και του εγκλήματος παραμένουν αναλλοίωτες.

Οι πρόσφυγες, οι αγνοούμενοι, οι μαρτυρικοί εγκλωβισμένοι, η συνεχής παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών του κυπριακού λαού ως αποτέλεσμα της τούρκικης επιδρομής και της συνεχιζόμενης κατοχής αποτελούν τα αμάχητα τεκμήρια της συνεχούς διεθνούς παρανομίας σε βάρος της Κύπρου. Οι Τούρκοι επεκτατιστές έπαιξαν και με τον παράγοντα χρόνο σ' όλο αυτό το διάστημα, θέλοντας να στεριώσουν την κατοχή και να γλυκοκοιτάξουν και προς την υπόλοιπη Κύπρο.

Ο Δήμος Κυθρέας και η Συντονιστική Επιτροπή Ευρύτερης περιοχής Κυθρέας διοργανώνει για ένατη συνεχή χρονιά τις αντικατοχικές εκδηλώσεις μνήμης και αγώνα που περιλαμβάνουν και τον εσπερινό της Αγίας Μαρίας στο χώρο αυτό.

Δυστυχώς οι δυνάμεις κατοχής συνεχίζουν να ληληλατούν και συστηματικά να καταστρέφουν την κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου και η θρησκευτική περιουσία εξακολουθεί να ληληλατείται με στόχο την αλλοίωση της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Τούτο καταμαρτυρείται απ' όλους με την επίσκεψη στην γενέθλια γη, μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Η επιδιόρθωση των ιερών χώρων αποτελεί ευθύνη των αρμοδίων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ικανοποιηθεί το αίσθημα των κατοίκων της Κυθρέας και της Ευρύτερης περιοχής που ανυπομονούν να ασκήσουν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στους ιερούς χώρους της κατεχόμενης γης τους. Επίσης δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ο συνεχής και έντονος οικοδομικός οργανισμός στα κατεχόμενα πάνω στις περιουσίες των ελληνοκυπρίων που σταδιακά θα δυσχεραίνουν το έργο της εξεύρεσης δίκαιης λύσης του κυπριακού προβλήματος.

Αναφορικά με το Σχέδιο Ανάν είναι γνωστή η ετυμηγορία του λαού να καθορίσει το μέλλον του. Οι προσδοκίες και επιδιώξεις του λαού μας, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος παραμένουν σταθερές. Το ΟΧΙ στο Δημοψήφισμα δεν ήταν ασφαλώς όχι λύση του Κυπριακού προβλήματος, όπως ψευδώς κακόπιστοι τρίτοι ισχυρίστηκαν. Ο λαός ενδιαφέρεται για λύση το συντομότερο δυνατό. Μια λύση που να είναι λειτουργική και βιώσιμη. Λύση χωρίς την καταθλιπτική κηδεμονία της Τουρκίας. Λύση δημοκρατική που να στηρίζεται στο Διεθνές και το Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Δυστυχώς όμως αντί η Τουρκία και η Τουρκοκυπριακή ηγεσία να ανταποκριθούν θετικά στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού, προβάλλουν τις παράνομες και δόλιες αξιώσεις τους για αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Ζητούν θρασύτατα άρση της δήθεν απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και νομιμοποίηση των παράνομων λιμανιών και αεροδρομίων στα κατεχόμενα. Αποδεικνύεται ότι η προτεραιότητά τους δεν είναι η λύση αλλιά η νομιμοποίηση των κατοχικών δεδομένων.

Οι αρχές, το δίκαιο και η νομική τάξη της Ε.Ε. δεν επιτρέπουν στρατιωτική παρουσία και παράνομη κατοχή στην Κύπρο από ένα ξένο προς την Ευρώπη κράτος που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κυριαρχία ενός αλλήλου κράτους μέλους της ΕΕ. Το κράτος της Τουρκίας δεν μπορεί να είναι για χρόνια ο ατιμώρητος και αθαζο-νικός καταπατητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να διεκδικεί θέση στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Η Ε.Ε. οφείλει να επιβάλει στην Τουρκία τις όσες έχει αναλάβει υποχρεώσεις συμμόρφωσης, προς δίκαιη και πολιτισμένη συμπεριφορά και ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή κοινότητα έχει υποχρέωση να προασπίσει τις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η ύπαρξή της υποδεικνύοντας και απαιτώντας από την Τουρκία την εφαρμογή τους και για την Κύπρο.

Εν κατακλείδι επισημαίνεται ότι θα πρέπει να χαραχθεί μια νέα διεκδικητική πολιτική τώρα που η Κύπρος ανήκει στην μεγάλη οικογένεια της Ευρώπης και ότι τώρα που η Τουρκία επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρώπη θα πρέπει να εφαρμόσει και να αποδείξει ότι αποδέχεται τις αρχές δικαίου, τις αρχές της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομιμότητας έμπρακτα με την αποδοχή δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος που δημιούργησε η ίδια με την εισβολή και κατοχή του 1974. Η επιδρομική Τουρκία μπορεί να πέτυχε πολλά με την ανοχή των ισχυρών της γης, αλλιά απέτυχε στη νομιμοποίηση της κατοχής και όχι μόνο. Παρά τη ρουσσοδη αντίδραση των πατρώνων της, η Κύπρος εντάχθηκε στην Ε.Ε. ενώ η Τουρκία βρίσκεται στον προθάλαμο προσδοκώντας την ένταξή της η οποία εξαρτάται πλέον και από την Κύπρο. Επιτέλους θα πρέπει να αντιληφθεί η Τουρκία ότι με μια σειρά γνωστών γεγονότων του πρόσφατου παρελθόντος έχασε το ειδικό της βάρος που την κατέστησε σε όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου το παρακαϊδεμένο και κακομαθημένο παιδί των ισχυρών της Δύσης.

Στις δύσκολες στιγμές που περνά η πατρίδα μας και ειδικότερα τώρα με την κινητικότητα που παρατηρείται για προετοιμασία ενός νέου γύρου συνομιλιών για επίλυση του πολιτικού μας προβλήματος, έχουμε δίπλα μας όπως πάντα μοναδικό στήριγμα την Ελλάδα και τον απανταχού Ελληνισμό.

Και αυτό ερμηνεύεται με την εδώ παρουσία στην αποψινή μας εκδήλωση επταμελούς αντιπροσωπείας του διδυμοποιηθέντα Δήμου του Αιγάλεω με επικεφαλής το Δήμαρχο αδελφό Δημήτρη Καλογερόπουλο, καθώς επίσης και τους Δημοτικούς Συμβούλους Μαρία Βουγιουρδή, Δέσποινα Τσαγδή, Ιωάννη Δημομελέτη, Δήμητρα Σπηλιοπούλου, Ασπασία Αρετάκη και Ιωάννη Περάκη. Τους καλωσορίζουμε με



απέραντη αγάπη και ερμηνεύουμε την εδώ παρουσία τους σαν ένα ακόμη έμπρακτο κρίκο στη συμπάρσταση και συμπάρταση της Ελλάδας στο δίκαιο αγώνα που διεξάγουμε. Η αδελφοποίηση, η φιλία και συνεργασία μεταξύ του Δήμου Αιγάλεω και του δικού μας Δήμου πιστοποιήθηκε με τον πιο εξαιρετικό τρόπο στη σημαντική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Αιγάλεω στις 15.10.2005 με τη διαμόρφωση και ονομασία κεντρικής πλατείας του Δήμο σε «Πλατεία Κατεχόμενου Δήμου Κυθρέας και την κατασκευή Κεφαλήδωρου σε ένδειξη θύμησης του Κεφαλήδωρου που βρίσκεται στην κατεχόμενη κωμόπολη μας. Από το βήμα αυτό θα 'θελα να εκφράσω εκ νέου την ευγνωμοσύνη μας για την υλοποίηση του έργου αυτού.

Κυρίες και κύριοι,

Αυτή τη στιγμή η σκέψη όλων μας ταξιδεύει στην κατεχόμενη γη μας. Τραυματικές συνεχίζουν να είναι οι εμπειρίες για τα ερείπια που αντικρίσετε και που άφησε στο πέρασμά της η ασιατική πλημμυρίδα τον αξέχαστο θερμό Αύγουστο του '74.

Με βουρκωμένα τα μάτια στρέφουμε συνεχώς το βλέμμα μας στο σκλαβωμένο Πενταδάκτυλο που κι αυτός αναρωτιέται σαν νιώθει τα σπλάχνα του να ανασκάπτονται για χάρη του παράνομου έντονου οικοδομικού οργανισμού πάνω στις περιουσίες μας στη γενέθλια γη... Αναπολούμε όλοι την άγια εκείνη μέρα της μόνιμης επιστροφής.

Σας ευχαριστώ!