

Η Ραϊάπα του εποικισμού

του Γιάννη Σπανού

Η αποκαλυπτική δημοσίευση της «Τζουμχουριέτ» Κωνσταντινουπόλεως, ότι από την Άγκυρα και την κατεχόμενη συνοικία της Λευκωσίας έχουν «πολιτογραφηθεί» επτακόσιες χιλιάδες Τούρκοι σαν Κύπριοι πολίτες, επιβάλλεται ν' ακουστεί όπως εκείνες τις μεγάλες καμπάνες των μοναστηριών, που με τους βαρείς ήχους τους ξυπνούν βουνά κι ανθρώπους. Και στην υπό αναφορά αποκάλυψη οφείλουν να δώσουν την αναγκαία προσοχή η Λευκωσία και η Αθήνα. Διότι το καμπάνισμα είναι το προανάκρουσμα της επερχόμενης ραϊάπας, του εποικιστικού εφιάλητη. Ενός δαιμονικού σχεδίου που συνέλαβε ο νους του Κιρκπάτρικ από τη δεκαετία του '50 και υιοθέτησαν έκτοτε οι κακοί δαίμονες του Φόρεϊν Όφισ, για να διαστρεβλώσουν φριχτά την ιστορική δημογραφική πραγματικότητα της πατρίδας μας και με την πηλασματική αριθμητική εξίσωση του μουσουλμανικού στοιχείου που εμφανίζεται από το 1570 και εντεύθεν με βίαιους εξισλαμισμούς και εγκαταστάσεις εισβολιέων, με την από χιλιετιών ελληνική κι ορθόδοξη εικόνα, να επιβάλλουν τα άνομα σχέδια της βρετανικής αποικιοκρατίας προς ίδιον συμφέρον, οικονομικό και πολιτικοστρατιωτικό, στην Ανατολική Μεσόγειο και κατ' επέκταση στη γεινιάζουσα Μέση Ανατολή.

Με τη συνωμοτική παραμόρφωση της αλήθειας, οι εφευρέτες του απάνθρωπου δόγματος «διαίρει και βασίλευε» εφάρμοζαν την πολιτική των Άγγλων, οι οποίοι στήριζαν την αυτοκρατορία τους στη διπλωματία των κανονιοφόρων και τη διαίρεση του κόσμου των αποικιών τους, για τη δική τους επίπλευση στα αίματα των αντιμαχιών που προκαλούσαν με διχοτομήσεις και μεταδόσεις διαιρετικών επιδημικών στοιχείων μίσους ανάμεσα στους ανθρώπους. Πειστικά δείγματα οι διχασμοί και οι διαμάχες απ' όπου πέρασαν οι Άγγλοι, Ινδία, Παλαιστίνη, Κύπρος κ.ά. και χώρες που προσέγγισαν ή που βάσκανος μοίρα υπέταξε στις βρετανικές επιρροές, π.χ. ο Λίβανος. Μάλιστα, στην περίπτωση του Λιβάνου, είχαμε επισημάνει την αναθυτική εξέλιξη των πληθυσμιακών διαμορφώσεων με παράθεση των δημογραφικών δεδομένων κατά τις απογραφές 1916, 1932 και εντεύθεν, υπογραμμίζοντας ότι η χριστιανική πλειοψηφία διαφοροποιήθηκε, λόγω υπεργεννητικότητας των Μουσουλμάνων σε μειοψηφία, και η πολιτειακή αντιστροφή με κατάχωση της μουσουλμανικής κοινότητας στο εξουσιαστικό επίπεδο είναι γεγονός.

Αυτή ή μέθοδος, της δημογραφικής αλλοίωσης των πληθυσμιακών δεδομένων είναι προσφιλής για την Τουρκία, ως διαδόχου της οθωμανικής αυτοκρατορίας, η οποία εξαφάνισε από τη Μικρά Ασία τα εννέα εκατομμύρια Μικρασιατών Ελλήνων, με αποτέλεσμα να εμφανίσει την κοιτίδα του πολιτισμού της ανθρωπότητας, την Ιωνία,

σαν Τουρκία, παρ' όλην ότι το τουρκικό στοιχείο εμφανίστηκε από το πουθενά περί τον έκτο αιώνα μ.Χ στη Μεσοποταμία και εγκαινίασε τις επιδρομικές του επιθέσεις στη Μικρασία τον ενδέκατο αιώνα. Δείγμα η περίπτωση Αιξάνδρειας Ιδρύθηκε τον τέταρτο αιώνα, πιθανότατα από τον Μέγα Αιξάνδρο μετά τη μάχη της Ισοού το 333 μ.Χ. Η πόλη, ανάμεσα στο ακρωτήριο της Συρίας Ρασ-εϊ-Καν-ζίν και των Μικρασιατικών Αδάνων, απετέλεσε αυτόνομη συριακή επαρχία μεταξύ 1925-1938, μετατράπηκε σε Δημοκρατία Χατάι και στις 23 Ιουνίου 1939 προσαρτήθηκε στην Τουρκία σαν Ισκεντερούν! (Στα αραβικά Ισκεντέρ = Αιξάνδρος, ο μέγας), αν και ακόμα δεν είχε ίση αντιπροσώπευση το τουρκικό στοιχείο έναντι του αραβικού. Εδώ λειτούργησαν η μηχανή των εποικιστικών κυμάτων και οι φάμπρικες του γεννοβολήματος διά της πολυγαμίας. Το ίδιο έγινε και με την Κωνσταντινούπολη, όπου από τις τετρακόσιες χιλιάδες των Ελλήνων απέμειναν στην Πόλη δυο χιλιάδες λόγω των διωγμών και των μετακινήσεων από την Ανατολία, με αποτέλεσμα να κυριαρχούν πλέον τα εκατομμύρια των εποίκων.

Επί του θέματος αρθρογραφήσαμε από ετών. Καταδεικνύουμε τον κίνδυνο με αριθμούς, γεγονότα, αποκαλύψεις. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και καλούμε την πολιτική ηγεσία να εγκύψει επί των τεκταινομένων του εποικισμού, να εκλάβει το πρόβλημα στις διαστάσεις των εγκλημάτων πολέμου κατά τη ρητή υπαγόρευση των συνθηκών Γενεύης και ν' αποδυθεί σε αγώνες όπου δει, για την αναχαίτιση του επερχομένου, την καταδίκη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εφιάλτη, με βάση την εισήγηση του Ευρωβουλευτή Γ. Μάτση, για άμεση αναγγελία ίδρυσης ταμείου βοήθειας των εποίκων για να επιστρέψουν στη χώρα τους. Και στο ταμείο να κληθούν να εισφέρουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ και η Αγγλία που αδιάκοπα διατείνονται ότι ενδιαφέρονται για ανθρωπιστικά προβλήματα και άμεσα συναφή περί το Κυπριακό. Χρόνος χρονοτριβής δεν απέμεινε, ενώ προκλητική προβάλλει η ώρα των δημοσίων κατηγοριών.

Οι εκδόσεις του Περιοδικού «Ελεύθερη Κυθρέα»
επιχορηγούνται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
της Κυπριακής Δημοκρατίας