

Ελεύθερα και ελληνικά

του πρώην συνδικαλιστή Ανδρέα Μ. Βασιλείου

Με αφορμή τις διαμαρτυρίες μας για την ατμοπλοϊκή σύνδεση Αμμοχώστου-Λατάκειας (Συρίας) και την πρόσφατη συμφωνία Λονδίνου-Άγκυρας και σε μερικές περιπτώσεις τις φωνασκίες μας, ανακαθώ στη μνήμη μου τις δηλώσεις του μακαρίτη τώρα Τουργούτ Οζάη (που διετέλεσε Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Τουρκίας) και που έλεγε: "Ασ' τα σκυλιά να γαβγίζουν (δηλαδή εμάς τους Ελληνες), το караβάνι προχωρά", και εννοούσε φυσικά τη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων.

Στην κάθε περίπτωση, όπως π.χ: το άνοιγμα των οδοφραγμάτων που μόνο επιζήμιο αποδεικνύεται για τη δική μας πλευρά, αν συνυπολογίσει κανείς τις ζημιογόνες συνέπειες σε πολλούς τομείς, οι Τούρκοι βρίσκονται πάντοτε ένα βήμα μπροστά - πράγμα για το οποίο οι ίδιοι κομπάζουν - και εμείς σαν λαχανιασμένοι δρομείς τρέχουμε να προλάβουμε.

Για τρεις και πλέον δεκαετίες αυτό συμβαίνει από τη στιγμή μάλιστα που εμείς με τις επαίσχυντες και αντεθνικές συμφωνίες "υψηλού -δήθεν επιπέδου" (συμφωνίες κορυφής όπως συνηθίζεται να αποκαλούνται) αποδεχθήκαμε έμμεσα τα τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής. Βάλαμε τη θηλιά του σχοινού γύρω από το λαιμό μας και δώσαμε την άλητη άκρη στην Τουρκία αφού ουσιαστικά την αποενοχοποιήσαμε και δώσαμε διεθνώς την εντύπωση ότι το πρόβλημά μας είναι δήθεν δικαιοδική διαφορά!!! Και μάλιστα όταν ο Πρωθυπουργός της εισβολής Μπουλέντ Ετζεβίτ δήλωνε ότι για την Τουρκία το πρόβλημα είναι ηυμένο επί του εδάφους και του χάρτου. Προς τί λοιπόν οι συνομιλίες για τρεις δεκαετίες αφού οι Τούρκοι διακηρύττουν ότι η λύση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ούτω καλούμενες, πραγματικότητες (δύο λαοί, δύο κράτη, δύο θρησκείες κ.λπ., κ.λπ.) Ρώτησε ποτέ κανείς τους Τούρκους και τη διεθνή κοινότητα γιατί αυτά τα οποία διεκδικούν για την Τ/κυπριακή μειονότητα δεν τα παραχωρούν οι ίδιοι στους Κούρδους ή οι Ισπανοί στους Βάσκους, οι Ρώσοι στους Τσετσένους;

Όταν ο Ρ. Ντενκτάς ανακήρυξε την ούτω καλούμενη Τ.Δ.Β.Κ. (15.11.1983)- και σε αυτή την περίπτωση μας έπιασαν στον ύπνο - αντί να απαηθαλούμε από τον βραχνά των "συμφωνιών" συνεχίζουμε να συνομιλούμε για να φθάσουμε στο επαίσχυντο σχέδιο Ανάν που μετέτρεπε την Κύπρο εσαεί σε KIBRISTAN και τις Βρετανικές βάσεις σε Γιβραλτάρ της Ανατολικής Μεσογείου. Έφυγε ο αδιάληκτος Ντενκτάς και ήθε ο "προοδευτικός" Ταϊάτ. Και ακόμα δεν αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει μόνο Άγκυρα και ουδείς άλλος. Και ότι το μόνο που επιδιώκει η Άγκυρα είναι την υπογραφή μας για τη νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής και κατοχής και την άνευ όρων παράδοση σε αυτή του πολιτικού και στρατιωτικού ελέγχου ολόκληρης της Κύπρου

(επεμβατικά "δικαιώματα", παραμονή εποίκων κ.λπ.). Δόθηκε η χρυσή ευκαιρία για άσκηση του δικαιώματος αρνησικυρίας (Βέτο) για να εμποδίσουμε την έναρξη των συνομιλιών για ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. και να διακηρύξουμε ότι συνομιλούμε πλέον με την Άγκυρα ως κατοχική δύναμη και ουδένα άληθον και πάλην "εκοιλώσαμε". Ακόμα και την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Άγκυρας και την επέκταση της τελωνειακής σύνδεσης και με την Κύπρο αρνούνται να εφαρμόσουν και συνεχίζουν να εμποδίζουν την προσέγγιση πλοίων με κυπριακή σημαία σε τουρκικά λιμάνια και την προσγείωση Κυπριακών αεροπλάνων σε τούρκικα αεροδρόμια κ.λπ.

Τώρα αντιδικούμε μεταξύ μας για το περιεχόμενο της δικαιοδικής-διζωνικής Ομοσπονδίας (είμαι βέβαιος ότι οι Τούρκοι γελοούν) και τελικά αρπαχτήκαμε από τη συμφωνία της 8/7/2006 ως σανίδα σωτηρίας.

Όλα αυτά οι Τούρκοι τα γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια αφού και τις συμφωνίες που υπογράφουν είναι για να μην τις τηρούν αληθιά προχωρούν στην οθλοκλήρωση των τετελεσμένων γεγονότων με στόχο να θέσουν τελικά οθλοκλήρη την Κύπρο υπό τον έλεγχό τους.

Μοναδικό μας "επίτευγμα" η αποδυνάμωση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος και ο ενταφιασμός των πυραύλων S-300 στην Κρήτη. Φαίνεται να αγνοούμε το γεγονός ότι όθες οι διεθνικές και ποθιεθνικές ομοσπονδίες διαθλήθηκαν στα εξων συνετέθησαν (Σοβιετική Ένωση, Γιουγκοσλαβία, Τσεχοσλοβακία) και τώρα φαίνεται ότι παίρνει σειρά το Βέηγιο. Πόσο μάθληθον όταν πάνω από τα κεφάλια μας θα επικρέμαται συνεχώς η σπάθη του Αττίθα.

Η ευθύνη για την καταβαράθρωση του Κυπριακού και το σημερινό μας κατάντημα βαρύνει εξ οθλοκλήρου και οθλοηθικά όθη την πολιτική ηγεσία (sic) και ας μην επιρρίπτουν τις ευθύνες ο ένας στον άθλο ή και να επιχαίρουν αφού κατά καιρούς όθλο κυβέρνησαν.

Αν πρόκειται θλοπόν κάποιιο να διαπράξουν χαρακίρι (να αυτοκτονήσουν δηλαδή κατά την Ιαπωνική παράδοση) αφού έγινε λόγος περί αυτού τότε ΟΛΟΙ ομαδικά θα πρέπει να το πράξουν αφού είναι οθλοπεύθνοι. Υπό αυτές τις οθλοθήκες και αφού οι Τούρκοι ΟΥΔΕΠΟΤΕ θα οθλοκατανεύσουν σε δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση και προπαντός σε πραγματική επανένωση της Κύπρου, ας φροντίσουμε οθλολάχιστο να διαφυθλάξουμε την ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ των εθλοεθέρων εδαφών μας μέχρι την ημέρα της πραγματικής οθλοεθέρωσης.