

Στη Μόρφου ο αριθμός των μαθητών είναι 2223 και οι τάξεις 100, αντιστοιχούν δηλαδή 27,2 μαθητές ανά τάξη.

Στην Αμμόχωστο φοιτούν 4.923 μαθητές σε 237 τάξεις (20,8), στο Τρίκωμο 1.953 μαθητές σε 137 τάξεις (26,6).

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας αλλιά και η απήχηση που είχε ενόχλησαν τον Σογιέρ και με μακροσκελή γραπτή του δήλωση θέλησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και διαψεύσει τα στοιχεία. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το εκφραστικό όργανο του ΡΤΚ, η εφημερίδα Γενή Ντουζέν (17.6.08) ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν σε «δημόσια» σχολεία είναι:

Προδημοτική-Δημοτική Εκπαίδευση	19.988
Γυμνάσια-Λύκεια	14.009
Τεχνικές Σχολές	2.388
Σύνολο	36.385

Στοιχεία του «Υπουργείου Παιδείας» (Φεβρ. 2008) για την ιθαγένεια των μαθητών

Ιθαγένεια	Δημοτικά	Γυμνάσια-Λύκεια	Τεχνικές	Μέσος Όρος
Μόνο «ΤΔΒΚ»	52,31%	60,02%	61,69%	55,86%
Μόνο Τουρκική	27,32%	24,75%	19,56%	25,83%
«ΤΔΒΚ»+Τουρκική	20,37%	15,23%	18,75%	18,31%



Α Π Ο Ψ Η

Πληρώνουν οι Τ/Κύπριοι

του Σπύρου Αθανασιάδη

ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ η στάση και οι επικρίσεις του Σογιέρ και των μελών της ψευδοκυβέρνησής του απέναντι σε όσους ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν τον ακριβή πληθυσμό των Τ/κ που παρέμειναν στα κατεχόμενα, σε βαθμό μάλιστα που ο "πρωθυπουργός" να ισχυρίζεται ότι είναι ρατσισμός να ασχολείται κάποιος με την

καταγωγή των εχόντων την τ/κ "Ιθαγένεια". Ο λόγος, φυσικά, για τους εποίκους και παράνομους εργάτες από την Τουρκία, καθ' ότι για όλους τους άλλους γίνεται διαχωρισμός και διακρίσεις είτε είναι Άγγλοι, είτε Σύροι. Το μεγάλο ταμπού του εποικισμού και του αριθμού των εποίκων απασχολεί συχνά τα τ/κ φύλλα, αλήθια τις περισσότερες φορές οι αξιωματούχοι του ψευδοκράτους προτιμούν τη σιωπή, αφού δεν μπορούν να διασκεδάσουν τα στοιχεία που οργανωμένα σύνολα, επιστήμονες, ερευνητές, εταιρείες δημοσκοπήσεων φέρουν στο φως της δημοσιότητας. Συχνά ακούμε από επίσημα τ/κ χείλη ότι είναι προδοσία νά αναφέρεται κάποιος στα εκ Τουρκίας "αδέλφια", αφού αυτά έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία των Τ/κ και η Τουρκία εμβάζει τεράστια κονδύλια για την ευημερία του "τ/κ λαού". Ειδικά για το τελευταίο υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι τα εμβάσματα αυτά επιστρέφουν στην Τουρκία μέσω των εργοληπτικών εταιρειών και των εισαγωγών, κάτι που παραδέχτηκε κατά το παρελθόν και ο Ραούφ Ντενκτάς αλήθια και Τούρκοι επίσημοι. Πρόσφατη μελέτη του αρχηγού του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας Μεχμέτ Τσακιτζή αποκαλύπτει ότι το 25% τουλάχιστον του κονδυλίου των 170 εκατομμυρίων ευρώ, που προορίζεται για την εκπαίδευση, διατίθεται σε άτομα που δεν έχουν την τ/κ "Ιθαγένεια", υπονοώντας τους εποίκους, ενώ το ποσοστό αυτό φθάνει το 70% στον τομέα της υγείας, του οποίου το κονδύλι είναι 85 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ασθενείς φθάνουν από την Τουρκία στα κατεχόμενα αποκλειστικά και μόνο για να εισαχθούν σε νοσοκομεία ή έγκυες για να γεννήσουν. Σύμφωνα με στοιχεία, το 90% των γυναικών που αποτελείται στο γυναικολογικό τμήμα του "Κρατικού" Νοσοκομείου Λευκωσίας είναι σύζυγοι εποίκων, ενώ το ποσοστό των ασθενών που εξυπηρετούνται από τα εξωτερικά ιατρεία και είναι από την Τουρκία φθάνει το 70%.

Αργά ή γρήγορα Ταϊάτ - Σογιέρ θα λογοδοτήσουν για την πολιτική του "αποφασίζουμε και διατάζουμε" και ήδη το καζάνι άρχισε να βράζει με τις αυξήσεις που καθούνται να επωμιστούν οι Τ/κ όταν μάλιστα γνωρίζουν ότι από τις εισπράξεις φόρων και τελών κατά κύριο λόγο θα εξυπηρετηθούν οι έποικοι, καθ' ότι η εκ Τουρκίας οικονομική βοήθεια διατίθεται σε έργα υποδομής και άμυνας. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση αναγκάζει πολλές οικογένειες να αποστέλλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία, ακόμη και σε σχολεία των ελεύθερων περιοχών ή σε περίπτωση ασθενειών, αναλήψεων, εγχειρήσεων, καθετηριασμών, φαρμάκων να αποτείνονται στα κρατικά νοσοκομεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το μεγάλο καρκίνωμα του εποικισμού έγκειται και στο ότι τα άτομα που εγκαθίστανται στα κατεχόμενα είναι αμόρφωτα, με ήθη και έθιμα από τα βάρη της Ανα-