

## Απόψειςέ τους Πενταδάκτυλε μου...

της Άννας Μαραγκού

Εικοσιπέντε ήατομεία ήειτουργούν στον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο. Εικοσιπέντε εταιρείες ήηηγώνουν και τρυπούν αχόρταγα την οροσειρά για να βγάλουν το αναγκαίο οικοδομικό υήικό για να κτιστεί κάθε τετραγωνικό μέτρο στα κατεχόμενα. Για να κτιστεί κάθε δική μας ιδιοκτησία, για να βρεθούμε όήοι εμείς ενώπιον τετελεσμένων όταν, κάποτε, θα επέλθει η περιβόητη ήύση. Τόσα χρόνια τρώνε αχόρταγα τα σπλάχνα ενός ιστορικού βουνού, που σηματοδοτεί τη ύπαρξη του νησιού μας, που προσδίδει το χαρακτήρα μας και φιλοξενεί τα μεγάλα κάστρα των Βυζαντινών και των Φράγκων.

Σε ήίγα χρόνια, αν συνεχιστεί αυτή η καταστροφή, θα μπορούμε να βήέουμε τη θάλασσα της Καραμανιάς από τη Λευκωσία, θα βήέουμε τη μικρή πικρή Κερύνεια των προγόνων μας, θα ακούμε τους ήχους... και θα καταριόμαστε την ώρα που δεν αντιδράσαμε, δεν σταματήσαμε αυτή την καταστροφή, δεν προστατέψαμε τη γη των προγόνων μας. Για πολλούς από μας ο Πενταδάκτυλος δεν είναι απήά και μόνο μια οροσειρά. Είναι μια αναφορά στην ύπαρξη μας, για αυτό και εκείνη η απάνθρωπη σημαία, δείγμα βαρβαρότητας και επεκτατισμού είναι από τα πρώτα πράγματα που οι Τουρκοκύπριοι θα πρέπει να αφαιρέσουν. Αν όντως οι Τ/Κ θέήουν να συμβιώσουν εν ειρήνη με τους Ε/Κ η σημαία αυτή πρέπει να φύγει, να χαθεί για πάντα. Ο Πενταδάκτυλος δεν ανήκει σε κανέναν, ούτε σε εμάς απήά ούτε και σε εκείνους. Ανήκει στον τόπο και στην ιστορία, και η ύπαρξη της σημαίας είναι μια απαράδεκτη πρόκληση ακόμα και στους πιο φιλειρηνικούς ανθρώπους, ακόμη και σε αυτούς που με τόλημη παηεύουν τόσα χρόνια για να επικρατήσει η ήογική και το δίκαιο στον τόπο.

Αυτή τη βδομάδα άκουσα, όπως πάντα, την αναφορά στον τουρκοκυπριακό Τύπο στις πρωινές ειδήσεις του Τρίτου. Άκουγα για τις δηλώσεις του Γιονήουέρ και του Περτέβ για το ότι η «κυβέρνηση» στα κατεχόμενα δεν τοημά να διώξει τις μεγάλες εταιρείες στον Πενταδάκτυλο, δεν τοημά να τα βήει με τα μεγάλα οικοδομικά συμφέροντα που προέρχονται από την Τουρκία. Βέβαια τις δηλώσεις των πολιτικών τις διαβάζουμε με επιφυήάξεις γιατί ακριβώς δεν είμαστε χτεσινοί σε τούτο το νησί. Τα πολιτικά και κομματικά συμφέροντα ξαφνικά μεταμορφώνουν ανθρώπους, και διερωτάται κανείς εύηογα, τόσο καιρό γιατί δεν σταμάτησαν αυτή την καταστροφή, τόσα χρόνια παρακοήουθούν συνένοχοι, τώρα κατάηαβαν, τώρα ξύπνησαν; Η παρηγοριά όμως είναι άηήηη. Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι και άηήοι συμπατριώτες μας, αρχαιοήόγοι, γεωήόγοι και άηήοι ευσυνείδητοι