

ΕΛΕΥΘΕΡΗ



ΚΥΘΡΕΑ



ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΩΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

ΧΡΟΝΙΑ 32-33 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Αρ. ΤΕΥΧΟΥΣ 95-96

ΑΦΙΕΡΩΜΑ



*Στους 13 στρατιώτες και στους 18 άμαχους της περιοχής Κυθρέας, τους
δοσλοφονηθέντες εν ψυχρώ το 1974, που σήμερα αναπαύονται εν ειρήνη...*



*Των αθανάτων το κρασί
το 'βρετε σεις και πίνετε
ζωή για σας ο θάνατος
κι αθάνατοι θα μείνετε.*

Ευαγόρας Παλληκαρίδης



Κυθρέα, η γελοέσσα σε κρανίου τόπο τώρα

του Πέτρου Στυλιανού

*«Μέσ' τους αθθούς ολογρονίς
εν η Τζιυρκά γεμάτη
σιύβκει τζι' ο Πενταδάκτυλος
που πάνω τζιαι φιλά την».*

Έτσι ακριβώς τραγούδησε τη γελοέσσα γη της Κυθρέας ο λαμπρός μας ποιητής Μιχάλης Πασιαρδής στο πρώτο-πρώτο κιάλιας ποίημα τής μακράς και γόνιμης ποιητικής του παραγωγής.

Κι ένας άηλιος ποιητής που στεκόταν μπροστά από το θαύμα της πηγής του Κεφαλήδβρυσου, κάπως έτσι τη διαζωγράφιζε:

*Οι καταρράχτες
σαν άηλογα φρουμάζουν ξεκαπίστρωτα
ατίθασα, ορθόχαιτα φαριά
οι νεροσυρμές
σουρίζουνε σαν σμέρνες
που σέρνουνε
τραγούδι βακχικό
κι επιθαλήμιο.*

*Κι οι δροσσοστάλιες
διαμάντια και αμέθυστοι
ρουμπίνια και μαργαριτάρια
ζαφείρια κι αχάτες.*

Σήμερα, τριάντα πέντε χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η Κυθρέα κι η περιοχή της αναξέουν - μ' αφορμή και τις εν ψυχρώ εκτελέσεις άηλιων τριών παιδιών τους στο Τζιάος, του Αντώνη Κορέλη από την Κυθρέα, του Πανίκου Νικολιάου από το Έξω Μετόχι και του Γιαννάκη Παπαγιάννη από το Νέο χωριό Κυθρέας, που βρέθηκαν μ' άηλους δύο στο πηγάδι του Τζιάους, που αποκαλύφθηκαν τις μέρες τούτες- τις πηηγές τους και προσμετρούν:

Βώνη: 19 φονευθέντες και 24 αγνοούμενοι, Έξω Μετόχι: 3 φονευθέντες και 20 αγνοούμενοι, Μια Μηλιά: 6 φονευθέντες και 22 αγνοούμενοι, Κυθρέα: 20 φονευθέντες και 60 αγνοούμενοι, Νέο Χωριό Κυθρέας: 37 φονευθέντες και 44 αγνοούμενοι, Τραχώνι Κυθρέας: 12 φονευθέντες και 20 αγνοούμενοι, Παθαίκυθρο (με το γνωστό δράμα των νεκρών ανηθίκων και βρεφών στην οικία Σουμπουρή): 21 φονευθέντες και 13 αγνοούμενοι.

Σύνολο φονευθέντων: 118, και αγνοουμένων: 203.

Οθικός αριθμός απωθιων: 321.

Σε κρανίου τόπο τώρα η πιο πριν γελοέσσα...