

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

Γράφει και επιμελείται η Ανθή Πέτσα - Σαββίδου

Αιμίλιος Αντωνίου Χριστοδούλου

1931 - 2009

Πάντοτε πρόσχαρο, ευγενικό, τον συναντούσες σε κοινωνικές συνάξεις των Κυθρεωτών συνοδεύοντας την κυθρεώτισσα σύζυγό του Ανθούλα. Μισός Κυθρεώτης (ο πατέρας του ήταν Χρυσιδιώτης, από την γνωστή οικογένεια των Τσικκάδων) διατηρούσε πάντα δεσμούς με την κωμόπολή μας. Στο Σαράγειο, το σπίτι του «Κουττουπή», δίπλα στο σπίτι του Σ. Συμεωνίδη, όπως και το αθηναϊκό του Σάββα Στυλιανού (Αθητράρη) λίγο πιο κάτω ανήκαν κάποτε στον πατέρα του, γνωστό έμπορο της Λευκωσίας.



Γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου 1931 στη Λευκωσία. Γονείς του ο Αντώνης Χριστοδούλου από την Χρυσίδα της Κυθρέας και η Ιφιγένεια Χαμπουρήδου από τη Λευκωσία.

Ο πατέρας του Αντώνης, φιλοπρόσδος με ανήσυχο πνεύμα κατάφερε να εξαπλώσει τις επιχειρήσεις του μέχρι την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η μητέρα του Ιφιγένεια, πρότυπο Ελληνίδα μάνα, μορφωμένη, με ηθικές αρχές, ανέθρεψε τα δύο παιδιά τους Ήβη (Κισσονέργη) και Αιμίλιο με τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη.

Ο Αιμίλιος από παιδί ήταν ευσυνείδητος και φιλομαθής, με ιδιαίτερη αγάπη στη μελέτη της Ελληνικής Ιστορίας και την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων. Φοίτησε αρχικά στο Δημοτικό σχολείο «Ελέναιο» και στη συνέχεια στο Παγκύπριο Γυμνάσιο από όπου αποφοίτησε με άριστα. Ακολούθησαν σπουδές στην Αθήνα, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην ειδικότητα του Οδοντίατρου, απ' όπου αποφοίτησε με βαθμό «Λίαν Καλώς».

Κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-59, φοιτητής στην Αθήνα, με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της ΕΦΕΚ μετείχε ενεργά στον Αγώνα. Μαζί με άλλους Κύπριους με ειρηνικές διαδηλώσεις πρόβαλλαν το εθνικό μας θέμα. Με υπομνήματα ζητούσαν από Έλληνες αξιωματούχους, βουλευτές και ξένους αντιπροσώπους τη συνδρομή τους για την επίλυση του εθνικού προβλήματος και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

Μετά την ανεξαρτησία, έρχεται στην Κύπρο και εργάζεται αρχικά ως ιδιώτης οδοντίατρος στη Λευκωσία και στη συνέχεια στην Εθνική Φρουρά, στο Υγειονομικό,