

ως Στρατιωτικός Οδοντίατρος, υπηρετώντας και τηρώντας πιστά και με ευσυνειδησία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του τον όρκο του Ιπποκράτη.

Το 1965 νυμφεύεται την Ανθούλα Χριστίδου, κόρη του Γιώργου Χριστίδη (εξέχοντος μέλους της κοινότητάς μας, μέλους του Κοινοτικού Συμβουλίου Κυθρέας και συνιδιοκτήτη της αλευροβιομηχανίας Χριστίδη) και της Αναστασίας Μιχαήλ. Ο Αιμίλιος και η Ανθούλα απέκτησαν δύο θυγατέρες, τη Μυρτώ και την Αντωνία.

Ο Αιμίλιος τον ελεύθερο χρόνο του του άρρεσε να τον αξιοποιεί εποικοδομητικά. Ενημερωνόταν για τις νέες μεθόδους θεραπείας, διαβάζοντας ιατρικά συγγράμματα της ειδικότητάς του και βιβλία.

Συμμετείχε σε ιατρικά σεμινάρια και ήταν μέλος της Κυπριακής Φιλολογικής Εταιρείας.

Πέθανε στις 23 Απριλίου 2009.

Σάββας Παφίτης

23.11.1918 – 14.12.2009

«Ένας ακούραστος εργάτης της ζωής, ένας φιλήσυχος και εργαζόμενος σκληρά για να συντηρήσει την πολυμελή οικογένειά του ήταν ο Σάββας Παφίτης που έφυγε πλήρης ημερών στις 14 του Δεκέμβρη του 2009» είπε στον επικήδειο λόγο του ο Δήμαρχος Κυθρέας, για να συνεχίσει σκιαγραφώντας το χαρακτήρα του ως «ένα πραγματικά άνθρωπο με ήθος».



Ο Σάββας γεννήθηκε στην Κυθρέα το 1918. Γονείς του ο Χαράλαμπος Παφίτης και μητέρα του η Μαρία Παυλάττου. Αδελφία του Σάββα η Ελένη (Γιάννη Γιακόπουλου), ο Αντρέας και η Δέσποινα (Ακκίδου). Το 1951 παντρεύτηκε την Μαρούλλα του Σαουρή από τη συνοικία της Θεοτόκου.

Με την Μαρούλλα, κόρη της Στυλούς του Χάτζιου όπως την ξέραμε (και αδελφή της γνωστής μοδίστρας της Κυθρέας Άδας Νικοηαΐδου), απέκτησαν 6 παιδιά: την Ανδρούλλα (Φραγκούδη) την Στέλλα (Παπαβασιλείου) που τώρα βρίσκεται στην Αυστραλία, την Χαρούλλα (Φλουρέντζου), τον Πανίκο, την Μαρίνα (Νεοφύτου) και την Δέσπω (Κουνναμά).

Η κηδεία του έγινε στο Γέρι.