

νιστές σου, γιορτάζετε το πανηγύρι της επιστροφής σου. Εμείς κατεβαίνουμε τον Γοηγοθά που ανεβαίναμε για τόσα χρόνια σέρνοντας τα βήματα. Ξαθαφρωμένοι από τον σταυρό του μαρτυρίου σου, περήφανοι για σένα μα πάντα πικραμένοι και πονεμένοι για τον άδικο και πρόωρο χαμό σου.

Σήμερα η μάνα σου σε παραδίνει στην αγκαλιά μιας άλλης πονεμένης μάνας, της Μεγαλόχαρης, που απόψε γιορτάζουμε την Κοίμησή Της και είμαι σίγουρη ότι θα σε έχει πάντα υπό τη σκέπη Της και τη στοργή Της.

Καταθέτω 23 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσα και τα χρόνια της σύντομης ζωής σου, συμβολικά, για κάθε σταγόνα αίματος που έχυσες για μας.

Αιώνια σου η μνήμη!».



Στον Ήρωα Γιαννάκη Παπαγιάννη

Σάββας Φελλιάς, Νιόχωρκο Κυθρέας

Σταυραετέ της Μεσσαορίας του Νιόχωρκου Βηλαστάρι
Στο ΠΑΝΘΕΟ των ΕΚΛΕΚΤΩΝ τη θέση έχεις πάρει
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Τα σάληπισμα σαν άκουσες πήρες την ανηφόρα
Τη στράτα που σ' οδήγησε στα μαρμαρένια αηώνια
Εκεί που σέρνουν το χορό οι Αρετές αιώνια

Αντί για λευτεριάς χορό έπεσες-στην παγίδα
που οι Εφιάλτες στήσανε στην άμοιρη πατρίδα.

Αιχμάλωτο σε πιάσανε με άλλα παλικάρια
πισώπηατα σας σκότωσαν σας έριξαν σε πηγάδια

Στης άγνοιας το μαρτύριο του πόνου, του κλαμάτου,
Έφθασε σαν απάντηση το θλιβερά μαντάτο:
Τα κόκαλα σου βρέθηκαν σε πηγαδιού τον πάτο.

Στον Τύμβο των ΑΘΑΝΑΤΩΝ έχουν μεταφερθεί
και με τιμές ως έπρεπε εκεί έχουν ταφεί.

Αιώνια η Μνήμη σου γενναίο παλικάρι
Της μάνας σου μονάκριβο, ξεχωριστό βηλαστάρι

Υπέρτατη η θυσία σου σε όλους προσταγή
Αγώνα ασταμάτητο η Κύπρος να σωθεί.

Την άφθαστη θυσία σου Γιαννάκη μνημονεύω
και στερνό επίλογο αφιέρωμα σου προσφέρω.