

νύν και γίνεται, υπογραφομένης της σχετικής προς την Κυβέρνησιν αιτήσεως, νν περιφέρει αυτός ούτος ο κ. Μηλίδης, του οποίου το όνομα πάντοτε σεβαστόν ου μόνον εν Κυθραία, αλλή και παρ' άπασι τοις γνωρίσασι την ευγένειαν των αισθημάτων της ψυχής του, νν εν Κυθραία κατέστη ευλογητόν και μακαριστόν.

Φωνή της Κύπρου, 6/19.9.1914.

**4****ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΝ ΚΥΘΡΕΑ. ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ**

Το παρελθόν Σάββατον, όπερ είχεν ορισθή προς υποβολήν προτάσεων διά το αξίωμα Δημοτικού Συμβούλιου του Δημαρχείου Κυθρέας, μετέβη ο πρώτος γραμματεύς της Διοικήσεως κ. Νικοηόπουλος εις Κυθρέαν, όπως εποπτεύση τα της υποβολής των υποψηφίων.

Ενω δε μέχρι της ημέρας εκείνης προεβήετο, ότι θα διεξήγετο περί την εκλογήν οξύς αγών, κατώρθωσεν ο κ. Νικοηόπουλος να περιστείη τας φιλοδοξίας και να συμβιάση τους αντιμαχομένους, ούτως ώστε να μη προταθώσι πλείονες των οκτώ, όσοι ακριβώς ορίζονται εν τω κυβερνητικώ διατάγματι.

Το πρώτον δημοτικόν Συμβούλιον Κυθρέας απετηλέσθη εκ των κ.κ. Χρυσάνθου Κωνσταντίνου, Παύλου Χατζή Χρήστου, Μιχαήλ Ατταλίδου, Νικοηίου Καττάμη, Κυριάκου Λεμονοφίδου, Χριστοφάκη Κοηιού, Πετράκη Χατζή Λουκά και Ευγενίου Ζαμπακίδου. Η εκλογή του προέδρου του δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθή την 1 Απριλίου, συμφώνως τω Νόμω μεταβαίνοντος εις Κυθρέαν πιθανώς του Διοικητού Λευκωσίας.

Πολλαί προσπάθειαι κατεβλήθησαν, όπως πεισθή ο εκ των τα πρώτα φερομένων εν Κυθρέα κ. Γιάγκος Θεμιστός να δεχθή υποψηφιότητα, ότε θα ήτο και ο ενδειγμένος δήμαρχος Κυθρέας. Αλλ' ο κ. Θεμιστός ηρνήθη κατ' επανάληψιν, διότι αι εργασίαι του δεν επιτρέπουσιν αυτώ να αφιερωθή εις την υπηρεσίαν του δήμου.

Ελευθερία, 14/27.3.1915.

**5****ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ**

Και οι μεν δυνάμενοι εκ των Λευκωσιατών να διαθέτωσι και χρόνον πολλύν και άφθονα χρηματικά μέσα σπεύδουσιν, όπως αναζητήσωσι τον καθαρόν αέρα της εξοχής εις το Τρόδος, τας Πλάτρας, την Μαραθάσαν, την Σοηίαν, την Λάπνηον.